



### Bij de diensten

We verheugen ons op de Sing-in vanavond in de Grote Kerk (18.30 uur), met samenzang, orgel, diverse voorgangers en de voltallige band van het Leger des Heils. Uitgekozen zijn tien bekende liederen uit verschillende bundels en windstreken; daarnaast is er stilte, gebed en voorbede en het gezamenlijke Onze Vader. Aansluitend volgt de 13e editie van The Passion, live vanuit Harlingen en volgen wij de voetstappen van Hem, die ons licht is in de nacht.



Dienst van Schrift en Tafel **op Witte Donderdag** op de **Nicolaaskerk van Midlum** om 16.30 uur een eenvoudige dienst met viering van de maaltijd van de Heer. Voorganger ds. mw. R.R. Nijendijk-Crossen (zie voor meer info in Getijdenstroom nr. 4)

**Donderdag 6 april viering Heilig Avondmaal in de Spiker.** Aanvang 16.00 uur, voorganger is ds. T.G. van der Linden

**Witte Donderdag Grote Kerk** 2x een orgelhalffuur : **zie bijlage welke stukken er zullen worden gespeeld.**

16.30 uur – 17.00 uur - orgelhalffuur – organist David de Jong (predikant CGKV)

17.30 uur – 18.00 uur – orgelhalffuur - organist Eeuwe Zijlstra (organist Grote Kerk)

De orden van dienst voor Goede Vrijdag, de Paaswake en de Paasmorgenviering zijn samengebracht in één liturgieboekje. De diensten lopen als het ware in elkaar over.

De dienst van **Goede Vrijdag** is een dienst van Schrift en Tafel, waarbij de cantorij meewerkt; de tafelviering is sober bewust sober gehouden. We eindigen de dienst met de kruishymne en verlaten de kerk in stilte. De dienst begint om **19.30 uur**

Voorganger is ds. Teunard van der Linden, m.m.v. de Cantorij van de Grote Kerk o.l.v. Trudy Baard.

Organist Bauke van der Meer, ouderling van dienst Eerde de Vries

Tijdens de **Paaswake** wordt de nieuwe paaskaars de kerk binnengedragen en verwelkomen wij, samen met de cantorij, het licht van Christus. Tijdens deze dienst zullen Kevin, Roy, Fredrika en Ria belijdenis doen. De laatste twee ontvangen tevens het teken van de Heilige Doop. We zien uit naar dit bijzonder moment van belijdenis en doop! Wij herinneren ons ook gezamenlijk onze Doop, zoals gebruikelijk in de Paaswakeviering. Bij de uitgang is er een collecte. De dienst begint om **21.00 uur**.

Voorganger is ds. Teunard van der Linden, m.m.v. de Cantorij van de Grote Kerk o.l.v. Trudy Baard.

Organist Eeuwe Zijlstra, ouderling van dienst Marjan Overdijk.

Op **Paasmorgen** is een gezinsdienst, met het thema 'Nu vangt het nieuwe leven aan'. Medewerking wordt dan verleend door het Christelijk gemengd koor. Wij vragen u om een voorjaarsbloem mee naar de kerk te nemen. Deze leggen we onder koormuziek 'Verspreid het Licht' na de preek op het grote witte kruis in de kerk, als teken van hoop en opwekking.

Het allerlaatste lied eindigt met de woorden:

*U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hope  
op het einde van de nacht.*

Deze dienst begint om **9.30 uur**. Voorganger is ds. Teunard van der Linden, m.m.v. het Christelijk gemengd koor o.l.v. Nettie van der Brug. Ouderling van dienst: Toby Schouwstra, lector Syds Keuning, organist Otto Roelofsen.

Kindernevendienst: Corina Schouwstra, kinderoppas: Boukje Bruinsma

Om **12.30 uur** half volgt nog de **Paasviering met een rondgang langs de graven op de Algemene Begraafplaats.**

De samenzang wordt begeleid door blaasmuziek. Voorgangers zijn ds. Teunard van der Linden en ds. Ulbe Tjallingii.

De bloemengroet op 1<sup>e</sup> Paasdag gaat als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar **mevr. M. Loen-Toering**, ( ter bemoediging i.v.m. het overlijden van haar zoon) en naar **dhr. en mevr. Molenaar**, ( ter bemoediging ).

Wilt u als gemeentelid de bloemen wilt wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

### Meeleven

We komen deze Goede Week een flink aantal keren in de benen rond en tijdens de diensten en vieringen. Laten we ook denken aan degenen, die aan huis of aan bed gebonden zijn.

De liefde van God kan ons alleen leiden, als we elkaar dragen en meeleven met wie strijden om hun gezondheid en recht.

**Meditatie** ‘Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij zelf het oor’ (Jes. 50:4)

Bij het vieren van de getijden in de kloosters was dit Bijbelvers favoriet. Het spreekt van een gezegend ritme: elke morgen weer, en gaf richting, structuur en samenhang aan hun leven. Aan hun 'dienstplicht': het vieren en onderhouden van de zeven dagelijkse getijden. Als we de tekst goed lezen, zijn het geen mensen, die een bepaald ritme aanhouden in hun geloofsleven, de een vaster dan de ander, maar komt de beweging, zoals Karl Barth benadrukte, van de andere kant. Van 'gene' zijde, bij God vandaan.

'Hij wekt mij elke morgen, Hij wekt mij zelf het oor.'

We leren als leerlingen aan de voeten van de profeet, dat het geloof een gave is. Een werking van godswege.

De apostel Paulus zegt ook: het is de Geest die ons doet zeggen Jezus is Heer (I Kor. 12:3). Het vraagt om open ogen en open oren. De zon van Gods liefde en genade schijnt altijd, ongeacht het uur van de dag of de gesteldheid van ons gemoed. Ds. Spijkerboer zei eens: 'Wij hoeven alleen de gordijnen open te doen'. Zo is het.

**Psalm 40:3 zingt:** *Het is geen offervuur wat U behaagt,  
Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor  
en zelf ontsluit Gij mij het oor:  
Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd.  
Mijn God, ik draag uw wetten,  
om op uw wil te letten, gedurig bij mij om.  
Het boek schrijft over mij.  
Gij hoorde hoe ik zei: 'O Here, zie, ik kom!'*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

**OPROEP voor een aantal activiteiten:**

We zijn nog steeds op zoek naar een gemeentelid die de **gemeente avond d.d. 9 mei** wil mee helpen voorbereiden.

Opgave bij de scriba : tel. 0517 851995 / of via de mail [avdkzegel@ziggo.nl](mailto:avdkzegel@ziggo.nl)

**Muzikale vertelvoorstelling: de poppenspeler van Warschau d.d. zaterdag 29 april in de Grote Kerk.**

De organisatie is nog op zoek naar één vrijwilliger die mee wil helpen om die zaterdagmiddag, naast kosterKees, een podium op te bouwen. Aanmelden kan bij de scriba.

**Nieuws van de samen aan tafel commissie. Op 19 april organiseren we weer een avond om samen te eten.**

Vanaf a.s. zondag liggen de intekenlijsten in de Grote Kerk en in kerkgebouw de Haven.

Aanvang maaltijd : 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur. Plaats: "De Haven" Noorderkade 2 –

**Kosten : € 7,- per persoon. (in Getijdenstroom staat een verkeerd bedrag)**

Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden

( zie voor de tel nrs. Getijdenstroom) Met een hartelijke groet namens de commissie van Anneke Raven ( 06- 57418483)

**Agenda voor de komende week:**

Dinsdag 11 april	9.30 uur	Open Koffie ochtend	- bij de fam. Sijbesma, Grundelhof 11
Dinsdag 11 april	16.00 uur	Werkgroep Vorming en Toerusting	- de Hoeksteen
Woensdag 12 april	9.45 uur	Gespreksgroep	- Harlinga – grote zaal
Donderdag 13 april	19.30 uur	Kerkenraad	- de Hoeksteen
Zaterdag 15 april	9.30 uur	Aan tafel tegen eenzaamheid	- Stationsrestaurant
Zondag 16 april	9.30 uur	Kerkdienst voorganger ds. S. Ypma	- Grote Kerk
Zondag 16 april	avond ??	Bijeenkomst Catechese 17+	- de Hoeksteen

*Laat het Licht van Pasen stralen uit onze ogen.*

*Laat het lied van het Leven klinken tegen wanhoop.*

*Laat Gods Geest ons opwekken uit elke dood.*

*Wij wensen elkaar Licht in onze huizen, dat er vriendschap en gastvrijheid mogen heersen.*

*Dat er Licht mag zijn op onze wegen, opdat wij niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn.*



**Alle diensten in de Grote kerk zijn ook te volgen via de livestream: [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)**

**Koster bij alle diensten: Kees van den Nieuwenhuizen / beamer : EleHenk Wouda en KosterKees**