



Bij deze dienst

Het is alweer de derde Paaszondag. Zondag Misericordia Domini: de barmhartigheid van de Heer. Het licht valt deze zondag op Jezus als de goede Herder. Daarbij denken we al snel aan Psalm 23: 'Ik wil van God als van mijn herder spreken!'

Gastvoorganger vanmorgen is mw. ds. T. Hibma uit Arum.

Wij wensen elkaar en allen met ons verbonden via beeld en geluid een fijne dienst en een goede zondag

Zondag 23 april

GROTE KERK - 9.30 uur – voorganger mw. Ds T. Hibma uit Arum.

Liturgische kleur wit

Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst

Aafke van der Zee / diakenen : Aafke Hibma en rintse Twijnstra / organist Bauke van der Meer

Lector:

Wibbina Schaap / **Schriftlezingen** : 1 Petrus 2 : 1-10 / Johannes 21 : 1 - 14

Kindernevendienst:

Anna van Eijck / Kinderoppas : Ytie Nijdam

Koster

Kees van den Nieuwenhuizen / beamer : EleHenk Wouda en KosterKees

Collectes:

De 1e collecte is voor de diaconie (de pong) en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar

Mevr. S. Alkema- de Vries, (in maart is haar man Cor overleden)

Dhr. A. Alberda, (i.v.m. zijn gezondheid)

Wilt u als gemeentelid de bloemen wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

Meeleven

Dhr. Fokke Zwart is weer thuis uit het ziekenhuis. Wij wensen hem en zijn vrouw Doetie alle goeds en Gods zegen.

Wij bidden om sterkte en kracht voor al onze zieken, thuis of in het ziekenhuis / verpleeghuis, en allen die rondom hen staan.

Ter bemoediging voor ons allen:

*Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf zelf ooit ken,
kent gij mij, gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor Uw ogen.*

Psalm 139 : 1 (berijmd)

Huwelijksinzegening d.d. 28 april a.s.

De dag na Koningsdag is de feestelijke huwelijksinzegening van het huwelijk van Beene en Naomi Frankema-Ammeraal. Zij nemen elkaars achternaam aan, dus deze aankondiging klopt!

De dienst in de Grote Kerk begint om 16.00 uur en wordt geleid door ds. Teunard van der Linden.

Eeuwe Zijlstra en Trudy en Annely Baard zorgen voor de muziek.

We hopen dat velen getuigen zullen zijn en wensen Naomi en Beene alle goeds, heil en zegen op hun verdere weg door het leven als man en vrouw. Het adres kunt u opvragen bij de scriba.

Denkt u / denk jij ook met ons mee ?

Mogen we u/ jou / jullie nog een keer eraan herinneren om namen in te leveren van gemeenteleden voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester? We kunnen dat niet alleen en hebben daarbij echt uw hulp nodig. We hopen dat u alsnog zult reageren via de mail avdkzegel@ziggo.nl of via een brief, ondertekend met uw naam en adres. Dit kan in de brievenbus van de Hoeksteen in een gesloten envelop gericht aan de scriba of op haar privéadres: Midlumerlaan 2-28. Heel graag uiterlijk 26 april a.s.

Gastvrouw/-heer gezocht voor orgelconcert d.d. 9 juli a.s.

We zijn nog op zoek naar een hulpkoster die op zondagmiddag 9 juli naast kosterKees gastvrouw/-heer wil en kan zijn. Opgave via de scriba. Voor de overige data hebben zich al gemeenteleden gemeld, waarvoor hartelijk dank.

Meditatie:

‘Mozes was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan, te hoeden’. Ex. 3:1

Het grote hoofdstuk Exodus 3 over God die zich bekend maakt aan Mozes, begint met een uiterst praktisch vers. Over Mozes als herder. Over Mozes op weg met een kudde. In de woestijn leert hij, gevluchte prins uit Egypte, het handwerk van het hoeden van een kudde. Het strekt hem tot leerschool, want zo zal hij straks mogen herderen over Gods volk.

Alles in het leven, en ook in de kerk moet je leren. Dat Mozes een schoonvader heeft, tekent ook zijn menselijke kant. Het grote is er niet zonder het kleine. Het geestelijke niet zonder het concrete. Het hemelse niet zonder het aardse.

Dit priesterlijke aspect leert Mozes en passant in de nabijheid van Jetro. God voorziet in alles wat hij nodig heeft.

Na Pasen gaan wij over de orde van de dag: mogen ook wij het concrete leven en onze verantwoordelijkheden opnemen, gesterkt door het Evangelie van Jezus’ opstanding en van Jezus als de goede Herder.

In de zorg voor mens en dier, de zorg voor de aarde en voor het leven en de leden van de gemeente, mogen ook wij herderen: elkaar en elk ander tot pastor bonus zijn. Als het herderlijk toegaat in de kerk en onder mensen, is het goed.

Dan brandt het vuur dat nooit meer dooft.

Het Liedboek telt 123 verwijzingen naar het woord herder. Daaronder ook lied 464:

8. *Dit is het, wat Hij heeft beloofd:*

*Ik zend een vuur dat nooit meer dooft,
een licht dat schijnt, een zon die
straalt en over alle donker daalt.*

9. *Een engel spreekt, een herder ziet*

*het donker wijken voor een lied.
En even staat door dit bericht
de aarde in een hemels licht!*

10. *De hemel zingt de aarde voor.*

*En samen vormen wij het koor
dat God alleen de glorie zingt
omdat zijn licht de nacht bedwingt!*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Agenda voor de komende week:

- Zondagmiddag 23 april wordt er weer **een Evensong** gehouden in kerkgebouw de Haven om half vijf. Van harte welkom.
- Zondagavond a.s. komt de **catechesegroep 12-16 jaar** nog een keer bijeen.
- Maandagavond is er **jeugdvergadering** in De Hoeksteen.
- Vrijdagmiddag is de **huwelijksinzegening** van Beene en Naomi Frankema-Ammeraal.

Zaterdagavond 29 april a.s. is De Poppenspeler van Warschau in de Grote Kerk, aanvang 19.30 uur.

Een muzikale vertelvoorstelling over keuzes, moed en overlevingskunst. Warschau 1939.

De Duitsers vallen Polen binnen en de Tweede Wereldoorlog begint. Een tienerjongen probeert te overleven in het getto van Warschau. In een oude jas van zijn opa, vol met verborgen zakken, vindt hij enkele handpoppen.

Samen met zijn nichtje brengt hij die tot leven.

Met zijn poppenspel vrolijkt hij zieke kinderen op, verslagen burens en wanhopige familieleden.

Iedereen in het getto heeft het over de magie van die poppenspeler die niet alleen afleiding, maar ook troost biedt.

De poppenspeler van Warschau is een ontroerend verhaal over levens die zich verweven, bezien vanuit het perspectief van vriend én vijand. Een vertelling over hoe de hoop levend blijft, zelfs in tijden van oorlog en chaos. De toegang is vrij voor alle inwoners van Harlingen, Na afloop wordt bij de uitgang een collecte gehouden.

Meer info is te vinden op <https://www.wildeeendproducties.nl/muziek/trio-wilde-eend>

Kerkdienst:

Zondag 30 april – 9.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden – m.m.v. blaasensemble.

Gemeenteavond 9 mei a.s. In Almenum.

Noteert u vast de datum? We bespreken het mooie en belangrijke onderwerp ‘Kerk van alle generaties’ en doen dit graag met zoveel mogelijk gemeenteleden, in de grote zaal van Almenum.

Ons kerkblad ‘Getijdenstroom’

U kunt uw kopij inleveren tot a.s. maandag 24 april voor 18.00 uur via getijdenstroom@pg-harlingen.nl

In de week daarna, op donderdag 4 mei, kunnen de bezorgers de bladen ophalen bij het hun welbekende adres.

Diezelfde dag wordt ook de digitale versie verstuurd.