



Bij deze dienst:

Het is vandaag de zondag na Pasen, ook wel Beloken Pasen genoemd, naar de luiken van het hoofdaltaar. De liturgische kleur is heel de Paastijd wit. Gastvoorganger is ds. Sytze Ypma uit Franeker
Wij wensen u allen, ook die thuis of elders met de dienst verbonden zijn, een goede en gezegende viering.

Zondag 16 april

GROTE KERK - 9.30 uur – voorganger ds. Sytse Ypma,

Liturgische kleur wit
Ouderling van dienst
Lector:
Kindernevendienst:
Koster
Collectes:
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl
Aagje Wouda / diakenen : Tia Ammeraal en Evelien de Boer / organist Otto Roelofsen
Carla Ozinga / **Schriftlezingen** : Genesis 8 : 6-16 Johannes 20 : 19-31
Ali Zuidema / Kinderoppas : Saïda Smilde
Kees van den Nieuwenhuizen / beamer : EleHenk Wouda en KosterKees
De 1e collecte is voor de diaconie (de pong) en de schaalcollecte is voor de kerk.

Omzien naar elkaar:

De bloemen van deze zondag gaan als groet mede namens de gemeente en ter bemoediging naar

Mevr. Rinske Nijendijk- Cnossen, (het is een jaar geleden dat haar man is overleden) en naar

dhr. Bauke v.d. Ploeg, Korvetpad 23

Wilt u als gemeentelid de bloemen wilt wegbrengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

Meeleven

- Dhr. Jan Bolt verblijft om dit moment nog een paar weken in Bornia Herne om aan te sterken. Daarna volgt er weer een scan en die zal uitwijzen welke vervolgbehandelingen er nodig zijn. Wij wensen hem en allen die rondom hem staan heel veel sterkte en Gods liefde.
- Dhr. Fokke Zwart verblijft op dit moment in het MCL vanwege een aantal onderzoeken.
- Wij denken aan gemeenteleden die zorgen hebben vanwege hun ziekzijn, lichamelijk of psychisch. Wij wensen allen genoemd en niet genoemd heel veel sterkte en Gods nabijheid.
- Henk en Fokje van den Berg gaan ons na 54 jaar verlaten. Hun nieuwe adres kunt u navragen bij de scriba. Wij wensen hen een goede en mooie tijd in hun nieuwe woonplaats. Gods Zegen op jullie verdere levenspad.

Huwelijks inzegening:

Vrijdag 28 april a.s. hopen Naomie Ammeraal en Been Frankena elkaar hun ja-woord te geven als man en vrouw. De kerkelijke bevestiging is in de Grote Kerk om 16.00 uur. Hun woonadres is de Kluut 9, 8862 LH Harlingen. Wij wensen Naomi en Beene een goede voorbereiding voor deze belangrijke dag in hun leven.

Vakantie

Ds Tjallingii is wegens vakantie afwezig van 16-23 april.

Bedankt:

Wij willen graag iedereen bedanken voor de belangstelling, de lieve woorden, kaartjes en telefoontjes na mijn operatie. Deze is goed geslaagd en ik ben nu bezig met een verder herstel. Hartelijke groet, Bauke en Jelly van der Ploeg.

Overlijden Huub Oosterhuis

Op 1^e Paasdag overleed Huub Oosterhuis. In ons liedboek staan vele prachtige liederen door hem geschreven.

Wij wensen zijn nabestaanden veel troost en kracht. Hieronder één van de vele : lied 981

*Zolang er mensen zijn op aarde,
Zolang de aarde vruchten geeft
Zolang zijt Gij ons aller Vader,
Wij danken U voor al wat leeft.*

*Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
Wij danken U in Jezus naam.*

*Gij zijt ons Licht, ons eeuwig leven
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
Zijn lichaam is het levend brood.*

Meditatie: n.a.v. Hebr. 5 : 8: *“Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd”*

Kan een lijdensweg een leerschool zijn? Laten we alsjeblieft voorzichtig zijn met dat te zeggen, want lijden is iets negatiefs. Laten we er voor oppassen er een positieve zin aan te geven. Het zijn slechte troosters die in situaties van leed onmiddellijk zeggen: “het zal wel ergens goed voor zijn”, of: “God zal er wel Zijn bedoeling mee hebben”.

Zij nemen mensen niet serieus in hun pijn en verdriet en gaan voorbij aan het onbegrijpelijke en zinloze van veel lijden.

Het is iets anders wanneer mensen zelf na een moeilijke periode in hun leven zeggen: “ik heb er van geleerd”.

Iemand die ernstig ziek was, zei: “nu ervaar ik wat meeleven is”. Een ander, die oog in oog had gestaan met de dood, zei: “het heeft me dichterbij God gebracht”.

Maar ook niet iedereen zal dat zeggen. Maar het kan, dat iemand die vroeger een kind heeft verloren, zich nu zelf inzet voor andere ouders die dat vreselijke meemaken en hen helpt bij de verwerking.

Lijden is erg, zinloos vaak, maar heeft soms ook leerzame kanten. Soms kan uit iets moeilijks iets moois ontstaan.

Een diamant ontstaat diep in de aarde onder hoge druk.

Gaat dat ook op voor ons mensenleven, dat onder zware druk soms het kostbaarste tot stand komt ?

Van Jezus leren we in de Hebreënbrieff dat Hij door zijn lijden gehoorzaamheid heeft geleerd.

Met pijn en moeite heeft Hij geleerd gehoor te geven aan zijn roeping als Zoon van God. Het zou een karikatuur zijn Jezus voor te stellen als iemand die almachtig en alwetend moeiteloos zijn kruis heeft gedragen en alles van meet af aan glashelder voor ogen had. Nee, Hij moest lijden en leren.

Hij moest zwerven door de woestijn, aangevochten door de duivel. Hij heeft voortdurend gebeden tot God en gezocht naar zijn weg. In de Godsverduistering van Golgotha heeft Hij het “waarom??” uitgeschreeuwd.

Toch is Hij zijn roeping trouw gebleven en heeft Hij alles volbracht.

In deze weerloze mens die zo zwaar heeft geleden, is het aller kostbaarste zichtbaar geworden: de liefde die God ons schenkt.

Het werd Pasen en het mag opnieuw Pasen worden, een geschenk van nieuw leven in en met onze opgestane Heer.

*U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen
daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.*

*Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen
in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd' en welgezind,
en zegt telken kere: 'Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.*

*Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen,
die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.*

Met een hartelijke groet van uw scriba, avdk-z

Opnieuw een aantal oproepen:

We zijn op zoek naar 2 ouderling-kerkrentmeesters

Mogen we u nog een keer eraan herinneren om namen in te leveren van gemeenteleden voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester? We kunnen dat niet alleen en hebben daarbij echt uw hulp nodig. We hopen dat u alsnog wilt reageren via de mail avdkzegel@ziggo.nl of via een brief, ondertekend met uw naam en adres. Dit kan in de brievenbus van de Hoeksteen in een gesloten envelop gericht aan de scriba of op haar privéadres: Midlumerlaan 2-28.

Heel graag uiterlijk 23 april a.s.

Alvast onze oprechte dank. Annie van der Kooi-Zegel

Muzikale vertelvoorstelling: de poppenspeler van Warschau d.d. zaterdag 29 april in de Grote Kerk.

De organisatie is nog op zoek naar één vrijwilliger die mee wil helpen om die zaterdagmiddag, naast kosterKees, een podium op te bouwen. Aanmelden kan bij de scriba.

Nieuws van de samen aan tafel commissie. Op 19 april organiseren we weer een avond om samen te eten.

a.s. zondag liggen de intekenlijsten nog een keer in de Grote Kerk .

Aanvang maaltijd : 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur. Plaats: “De Haven” Noorderkade 2 –

Kosten : € 7,- per persoon. (in Getijdenstroom staat een verkeerd bedrag)

Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden

(zie voor de tel nrs. Getijdenstroom) Met een hartelijke groet namens de commissie van Anneke Raven (06- 57418483)

Agenda voor de komende week:

Zondag 16 april	??	bijeenkomst Catechese 17+	de Hoeksteen
Woensdag 19 april	10.15 uur	pastoresconvent	pastorie Marnehiem 42
Woensdag 19 april	17.30 uur	eetgroep samen aan Tafel	kerkgebouw de Haven
Zaterdag 22 april	9.30 uur	Samen tegen eenzaamheid	Stationsrestaurant
Zondag 23 april	9.30 uur	kerkdienst Grote Kerk	voorganger ds. mw. T. Hibma / organist Bauke van der Meer