

## Grote Kerk, zondag 30 april

### 9.30 uur, 3<sup>e</sup> na Pasen, zondag Jubilate

Voorganger: ds T.G. van der Linden

Ouderling: Aagje Wouda

Lector: Jet Twijnstra

Muziek: blazersensemble

#### VOORBEREIDING

#### Orgelspel

#### Welkom

#### Aansteken van de kaarsen

Zingen: Psalm van de zondag, Lied 66: 1 en 2

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,  
Gods glorievolle naam ter eer.  
Laat van alom Hem lof ontvangen.  
Geducht zijn uwe daden, Heer.  
Uw tegenstanders, diep gebogen,  
aanvaardden veinzend uw beleid.  
Heel de aarde moet uw naam verhogen,  
psalmzingen uwe majesteit.

2. Kom, zie nu de geduchte werken  
die God aan mensen heeft gedaan:  
Hij stelde aan de wateren perken,  
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.  
Laat zich ons hart in Hem verblijden:  
God houdt de volken in het oog.  
Zijn rijk is over alle tijden.  
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

#### Stil gebed, votum en groet

#### Aanvangswoord: I Petr. 1:3

Zingen: Lied 66:3

3. Doe onze God uw loflied horen,  
gij volken, zing alom op aard,  
loof Hem door wie wij zijn herboren,  
die ons voor wankelen heeft bewaard.  
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,  
zoals men erts tot zilver smelt.  
Gij die ons, aan het vuur ontheven,  
gelouterd voor uw ogen stelt

#### Gebed van toenadering / om ontferming

#### Woord van genade: I Petrus 1: 3

Zingen: Lied 624

1. Christus, onze Heer, verrees,  
halleluja!  
Heilige dag na angst en vrees,  
halleluja!  
Die verhoogd werd aan het kruis,

halleluja,  
bracht ons in Gods vrijheid thuis,  
halleluja!

2. Prijs nu Christus in ons lied,  
halleluja,  
die in heerlijkheid gebiedt,  
halleluja,  
die aanvaardde kruis en graf,  
halleluja,  
dat Hij zondaars 't leven gaf,  
halleluja!

3. Maar zijn lijden en zijn strijd,  
halleluja,  
heeft verzoening ons bereid,  
halleluja!  
Nu is Hij der hemelen Heer,  
halleluja!  
Engelen jubelen Hem ter eer,  
halleluja!

#### Gesprek met de kinderen

#### DIENST VAN HET WOORD

#### Gebed

#### Schriftlezing I Petrus 2: 19-25

#### Zingen: Lied 314

1. Here Jezus, om uw woord  
zijn wij hier bijeen gekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort  
uw genade binnenstromen.  
Heilig ons, dat wij U geven  
hart en ziel en heel ons leven.

2. Ons gevoel en ons verstand  
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  
als uw Geest de nacht niet bant,  
ons niet stelt in 't licht der waarheid.  
't Goede denken, doen en dichten  
moet Gij zelf in ons verrichten.

3. O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren,  
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen.

#### Verkondiging

#### DIENST VAN HET ANTWOORD

## Blaasmuziek

### Geloofsbelijdenis, gezongen:

#### Lied 968:2 en 5

2. Door God bijeen vergaderd,  
één volk dat Hem behoort,  
als kinderen van één Vader;  
één doop, één Geest, één woord.  
Zo offert allerwege  
de kerk U lof en prijs.  
Eén naam is aller zegen,  
één brood is aller spijs.

5. Met God zijn wij verbonden,  
met Vader, Zoon en Geest,  
met alwie overwonnen,  
alwie zijn trouw geweest.  
Bewijs ons uw genade,  
dan zingen wij bevrijd  
de glorie van uw daden,  
in tijd en eeuwigheid.

### Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

### Collecte

### ZENDING EN ZEGEN

#### Slotlied: Psalm 150 Jubilate Deo

1. Loof God, loof Hem overal.  
Loof de Koning van 't heelal  
om zijn wonderbare macht,  
om de heerlijkheid en kracht  
van zijn naam en eeuwig wezen.  
Loof de daden, groot en goed,  
die Hij triomferend doet.  
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,  
harp en fluit, verheerlijk Hem!  
Citer, cimbél, tamboerijn,  
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen,  
opdat zinge al wat leeft,  
juiche al wat adem heeft  
tot Gods eer. Hij zij geprezen

### Zegen (gesproken Amen)

### *In verband met Koningsdag en komende 4 en 5 mei zingen wij na de zegen:*

#### Lied 708: 1 en 6

1. Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik van Duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd,  
den koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God, mijn Heer!  
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer!  
Dat ik toch vroom mag blijven,  
uw dienaar t'aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.