



**Bij deze dienst**

Het is vandaag de tweede zondag in de Veertigdagentijd. We vinden Jezus nu niet terug in de woestijn, maar op de berg Tabor, waar een aantal van zijn leerlingen een glimp opvangt van zijn verborgen heerlijkheid, en waar ook Mozes (de wet) en Elia (de profeten) aanwezig zijn, als lichtende gestalten van het Aloude verbond. Mattheus vertelt het ons in hoofdstuk 17. Petrus stelt voor drie tenten op te slaan, maar geen van onze aardse tenten of kerkelijke huisjes kan Zijn heerlijkheid omvatten...

Dit Bijbelverhaal legt een glans over het komende lijden van Jezus. Een glans van heerlijkheid, waarvan we zingen met Psalm 67. Met de kinderen staan we ook stil bij dit verhaal. We zingen vanwege het gezinskarakter van deze dienst een aantal liederen die voor kinderen zijn gemaakt, en daarmee extra aanstekelijk zijn. Een goede en gezegende viering wensen we elkaar en allen die via beeld en geluid met ons verbonden zijn. Een fijne zondag!

**Zondag 5 maart**

Liturgische kleur paars

Ouderling van dienst

Lector:

Kindernevendienst:

Kosters

Collectes:

Grote zaal in **Almenum - 9.30 uur** – voorganger ds. Teunard van der Linden - gezinsviering

Deze dienst is ook te volgen via de live-stream [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

Aafke van der Zee / diakenen Rintse Twijnstra en Sissy de Boer / organist Eeuwe Zijlstra

Carla Ozinga / **Schriftlezingen** : Exodus 34: 29-35 / I Joh. 1: 5-7

Mirjam de Boer / Kinderoppas : Grietje Holwerda

Klaas en Lies Hager / beamer : Chris Wijbenga en Joop Puite

De 1e collecte is voor de diaconie / Kerk in actie (de pong) en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

**1<sup>e</sup> collecte (de pong) zondag 5 maart - Palestina**

Samen Bijbellezen opent deuren Palestijnse Christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is Christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen. Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een Bijbelstudie is haar leven veranderd.

De bijeenkomsten sloten goed aan bij de dagelijkse realiteit. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. collecte Palestina.

**Omzien naar elkaar:**

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

**dhr. F. Tjalsma**, (i.v.m. zijn gezondheid) en naar

**dhr. J. Bolt**, (het is een jaar geleden dat zijn vrouw is overleden)

Als u als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

**Biddag voor Gewas-Arbeid en Visserij**

**woensdag 8 maart a.s. in de Grote Kerk** – 19.30 uur – voorganger drs. Mw. Tsjikke Bloem, Minnertsga – organist Otto Roelofsen  
ouderling van dienst: Aagje Wouda – lector Wibbina Schaap

**1e collecte (de pong) op woensdag 8 maart – Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen.**

Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen van de opbrengsten van de landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt Ghanese boerinnen met de landbouw en verkoop. Als er weinig werk is op het land, verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom, die in het gebied groeit.

Ze maken er boter van, maar de winst is minimaal, omdat het proces zo arbeidsintensief en tijdrovend is.

De kerk helpt vrouwen om het proces te stroomlijnen door zich in groepen te organiseren en zorgt voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De vrouwen verwerken de noten nu op een efficiënte en milieuvriendelijke manier. De kwaliteit van de boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen op de markt. "Ik kan nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar school sturen," vertelt een van de vrouwen.

Steun de Ghanese boerinnen en geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. collecte Ghana.

**Meeleven:**

We leven mee met degenen, die een ziekteproces doormaken, maar niet altijd met name genoemd.

Onze organist Sjouke Bruining is zondag afwezig, met helaas aanhoudende gezondheidsklachten en bezoeken aan het ziekenhuis.

Wij leven met hem en Geke mee, in de hoop op betere tijden, kracht en sterkte.

Dat wensen wij ook dhr. Feike Sijbesma en mw. Breidenbach en alle andere zieken in de gemeente, ook niet met name genoemd.

Gods nabijheid toegewenst.

**Meditatie** *‘Vraagt naar de HEER en zijn sterkte. Zoek voortdurend zijn nabijheid’.* Psalm 105:4

Oudere vertalingen spreken over het gedurig / volhardend / altijd weer zoeken van Gods áángezicht, zoals we Jezus zien doen in de evangeliën. Telkens zondert Hij zich af, van de leerlingen en de mensen, om te bidden tot God. Om zijn nabijheid te zoeken. Daarin mogen wij Hem volgen.

De Bergrede spreekt over de binnenkamer: over de verborgen kant van ons persoonlijk bidden tot God. De Psalm is duizend jaar ouder dan het evangelie. Bidden tot God is een gave en opgave van alle tijden. Goed is het, in het woelen der tijden en bij het voortsnelen der eeuwen een schuilplaats te zoeken aan Gods hart. Zijn nabijheid. Als bron van zegen, blijdschap en bemoediging. God is licht en bidden ‘aan het licht komen’. In het gebed valt zijn licht ons leven binnen; hetzelfde geldt voor ons zingen.

Zingen is een vorm van bidden en zelfs dubbel bidden (Augustinus). Psalm 105 heeft ook een prachtige melodie en is vaak bij de doop gezongen. Het is een verbondpsalm. Dat raakt aan diepe tonen in het geestelijk leven. Het verbond waaruit wij elke dag mogen leven, houdt in dat God door dik en door dun zijn hand onder ons leven houdt.

In alle seizoenen van het leven vinden wij kracht om te leven – in zijn nabijheid. Al is bidden ook wachten – in vertrouwen.

Met de dichter van Ps. 33:

*Wij wachten stil op Gods ontferming,  
ons hart heeft zich in Hem verheugd.  
Hij komt te hulp en geeft bescherming,  
zijn heilige naam is onze vreugd.  
Laat te allen tijde / uwe liefde ons leiden,  
uw barmhartigheid.  
God, op wie wij wachten,  
geef ons moed en krachten, nu en voor altijd.*



Hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

**Avondgebeden Midlum ‘op weg naar Pasen’**

Deze maand vinden de volgende avondgebeden in de Veertigdagentijd plaats in de Nicolaaskerk te Midlum. Per avond zingen we drie liederen, horen we naar een Bijbelgedeelte en staat een afbeelding van het lijden van Christus centraal, aan de hand van een boekje van Willem de Vink. De aanvang is om **19.30 uur**:

<b>Za 4 maart</b>	<b>met Cees Glashouwer</b>	<b>en pianist Eerde Kalsbeek</b>
Za 11 maart	met Harmen Bloemhof	en pianist Otto Roelofsen
Za 18 maart	met Teunard van der Linden	en pianist Otto Roelofsen
Za 25 maart	met Dirk Kamminga	en pianist Otto Roelofsen
Za 1 april	met Jan van Twist	en pianist Tjipke Bloemhof

**Agenda in de komende week:**

Maandag 6 maart	10.00 uur	Bijbelgesprekskring	pastorie Marnehiem 42
Maandag 6 maart	19.30 uur	Moderamen	Midlumerlaan 2-28
Dinsdag 7 maart	19.00 uur:	overleg en vergadering over de website	de Hoeksteen.
Dinsdag 7 maart	20.00 uur	overleg en vergadering over ‘the Passion’	gebouw ‘Nieuw Zuid’.
Woensdag 8 maart	9.45 – 11.15 uur	Gesprekskring o.l.v. ds. Ulbe Tjallingii	wooncentrum ‘Harlinga’
Donderdag 9 maart	19.30 uur	College van diakenen	bij een diaken thuis
Zaterdag 11 maart	19.30 uur	Passie Avondgebeden	Nicolaaskerk Midlum

**Kerkdienst zondag 12 maart – 9.30 uur** – Grote zaal in Almenum – voorganger ds. T.G. van der Linden – jongerendienst ouderling Toby Schouwstra – lector Aagje Wouda - organist Trudy Baard

**OPROEP om met elkaar de Grote Kerk te poetsen:**

*Beste mensen,*

*We zitten midden in de veertigdagentijd en de dagen vliegen als een schaduw heen. Pasen komt en dan komen we weer samen in de Grote Kerk. Voor Pasen moet de kerk weer schoongemaakt worden na 3 maanden niet gebruikt te zijn geweest. Wie wil ons daarbij helpen? **Dinsdag 28 maart vanaf 09.00 uur** zijn jullie van harte welkom. Koffie met wat lekkers erbij is aanwezig.*

*Graag een mailtje, appje of telefoontje voor wie mee wil doen. [j.puite@outlook.com](mailto:j.puite@outlook.com) of 06 1550 7649*

Een vriendelijke groet namens de kerkrentmeesters, Joop Puite