



Bij deze dienst

Deze zondag is de vierde zondag in de veertigdagentijd – **Laetare**.

Zondag 19 maart Grote zaal in **Almenum - 9.30 uur** – voorganger ds. Douwe Visser
Liturgische kleur paars Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl
Ouderling van dienst Aafke van der Zee /diakenen : Tia Ammeraal en Sissy de Boer / organist Cees Schout
Lector: Jet Twijnstra / **Schriftlezingen** : Ps. 13 / Johannes 9 : 1-7
Kindernevendienst: Corina Schouwstra / Kinderoppas : Carla Ozinga
Kosters Klaas en Lies Hager / beamer : EleHenk Wouda en Joop Puite
Collectes: De 1e collecte is voor de diaconie (de pong) en de schaalcollecte is voor de kerk.
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

Mevr. T. Tjallings (i.v.m. haar gezondheid), naar **dh. J. Bolt** (i.v.m. zijn gezondheid) en het derde boekje gaat naar **ds. Teunard v.d. Linden** (i.v.m. zijn gebroken polsen)

Als u als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.

Meeleven:

Bouke van der Ploeg werd afgelopen dinsdag geopereerd aan zijn nieren. Hij mocht intussen weer thuiskomen, maar zal de komende 6 weken even rustig aan moeten doen. We hopen en bidden dat er, met deze operatie, weer positieve vooruitzichten mogen zijn. Wij wensen Bouke en Jelly heel veel sterkte.

Afscheid en ontheffing van 2 ambtsdragers:

Tijdens de kerkenraadsvergadering d.d. 16 maart j.l. heeft de kerkenraad ontheffing als ambtsdrager verleend aan dhr. Wanner Los en dhr. Arno Broek. Op voorstel van het Moderamen is aan de kerkenraad voorgelegd om ouderling Eerde de Vries te vragen of hij de bijzondere taak als kerkenraadsvoorzitter op zich wil nemen.

De kerkenraad nam dit voorstel over en Eerde de Vries is vanaf 16 maart j.l. nu als voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente verbonden. Daarnaast blijft hij ook ouderling in sectie 2 en 3.

De reden dat Wanner Los stopt als ambtsdrager is dat de afstand tussen werk, thuis en het vrijwilligerswerk helaas niet goed te combineren was/is. Hij kon mede daardoor een aantal taken/afspraken, naar zijn eigen inzicht, niet meer goed nakomen.

Ook Arno Broek heeft te kennen gegeven dat hij stopt als ouderling-kerkrentmeester. Hij heeft dat gedaan omdat hij tot het inzicht is gekomen dat het ambt binnen de gemeente hem onvoldoende past om zijn taken met overgave te kunnen blijven vervullen en daarbij tijd en energie over te houden om zijn eigen geloofspad te kunnen vervolgen.

In overleg met de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters blijft hij uiterlijk tot de zomer aan als technisch voorzitter van het College om beide organen de gelegenheid te geven een opvolger te vinden.

In Getijdenstroom zal hier ook nog aandacht aan worden besteed, maar wij willen de beide heren Wanner Los en Arno Broek ook via deze weg bedanken voor hun inzet en tijd, gegeven aan onze gemeente.

Agenda:

- **Avondgebeden in Nicolaaskerk te Midlum:** 'op weg naar Pasen' de aanvang is om 19.30 uur:
Za 18 maart Teunard van der Linden en pianist Otto Roelofsen
- Zondagavond 19 maart : **catechesegroep 12-16 jaar**, De Hoeksteen
- Kerkdienst in **de Spiker zondag 19 maart om 10.30 uur** – voorganger majoor W.J. Kuijpers
- **Bijeenkomst Protestantse Bezoek Dienst** (PBD) maandag 20 maart in de Hoeksteen om 14.00 uur
- **Dinsdag 21 maart** : 'Kerkmuziek rond Pasen & de kracht van muziek in de zorg voor zieken' o.l.v. ds. Ulbe Tjallingii in de Hoeksteen, aanvang 19.30 uur
- Vergadering Werkgemeenschap van Kerken, De Hoeksteen, 19.30 uur
- **Kerkdienst zondag 26 maart – 9.30 uur** – Almenum – voorganger ds. T.G. van der Linden – organist Bauke van der Meer
- **zondag 26 maart** : zingen in Midlum vanaf 19.00 in Nicolaaskerk. Organist Eeuwe Zijlstra

Onderstaande tekst is de column die onze predikant schreef voor het Friesch Dagblad. Hij is zo mooi en ik weet dat niet iedereen in Harlingen het Friesch Dagblad leest, daarom heb ik (scriba) aan ds. van der Linden gevraagd of hij het goed vindt dat ik de volledige tekst in deze zondagsbrief plaats. Vandaar dat er deze keer geen andere meditatie in deze brief komt te staan..

Een wonderlijke geest van eenheid en samenwerking

In de stad prijken inmiddels de nodige posters van The Passion. Wie door de Voorstraat loopt, kan de boodschap niet missen. Op tal van winkeldeuren hangt er een. Zelfs in de draaideur van de Jumbo. Mooi, dat ook de ondernemers meewerken. Er is nog wel een klein dingetje. Men is in Hilversum de kerken vergeten. Die willen graag meehelpen afficheren, maar zitten vooralsnog zonder. Dus maar weer even bellen. Een belletje hier, een berichtje daar. Samenwerken loont, maar aan elkaar denken vraagt ook om praktische organisatie. Inmiddels in het voor- en na programma namens de gezamenlijke kerken en christenen in de stad klaar. Mooi op tijd en prachtig gevarieerd. Na weken van overleg, afstemmen, bidden en werken staan alle poppetjes met de neus de goede kant op, in een wonderlijke geest van eenheid en samenwerking.

Er is ook een uitzending van Petrus in het land in de maak. Zaterdagavond nog vloog er een drone rond het kerkje van Midlum, voorafgaand aan ons vaste avondgebed aldaar in de Veertigdagen. Ook tijdens het avondgebed rond de brandende paaskaars werden discreet enkele beelden geschoten. Het is de praktijk van missionair gemeentezijn. Ik heb me er geen moment aan gestoord. Geloof in de openbare eredienst.

Kreeg gisteren een vreemde uitnodiging vanuit het hoofdkwartier van de PKN. Om aan te zitten aan een VIP-diner, met een buffet en een glaasje in de haven. Rond The Passion. 'Met het thema Leun op mij wil The Passion dit jaar extra aandacht geven aan naastenliefde.' Juist. Ik zal beleefd bedanken. Ben met heel andere dingen bezig. Laat de bisschop maar gaan. Ik wil deze dag en deze avond op straat zijn, in de kerken, onder de mensen. Eet wel een boterhammetje tussendoor. Ga onze evangelische vrienden nog vragen om gebedsintenties voor de Sing In. Pelgrims in de nacht, op zoek naar licht. Een glaasje?

De drukte deze week werd onderbroken door andere drukte. Wil dit toch even vertellen. In de stad moet binnenkort besloten worden over de noodopvang in de haven. Het contract loopt per 1 mei af, maar er zijn kansen op verlenging en geen van de andere Friese gemeenten wil. We vergaderden met de pastores en hadden twee gasten aan tafel: een Syrische vluchteling en een vertegenwoordiger van de vrijwilligers. Alles in het Engels. We wilden de vrijwilligers, die tijd noch moeite sparen in het aanbieden van taallessen, praktische hulp, sportgelegenheid, enz. graag complimenteren voor hun inzet. Een blijk van betrokkenheid. We kregen echter al na even het gevoel dat we méér moesten doen. Onze stem laten horen. Nu we in de gelegenheid zijn. Nu de wereld in brand staat. Nu de nood hoog is en de hulpvraag naar onderdak en veiligheid dichtbij. Wat zouden wij zwijgen? Het slepen met mensen moet stoppen. Dus is een moreel appel uitgegaan aan de leden van de raad en het college van B & W. Met een korte samenvatting in de krant. Het was een appel op ons. Jezus op straat..... Mensen, zoekend naar licht..... Harlingen. Mattheus 25.... Leun op mij! Wij bemoeien ons niet dagelijks met de politiek, maar vertrouwen op de veerkracht van de samenleving en de belofte van het Evangelie. Dan is er veel mogelijk.

Teunard van der Linden

Een aantal oproepen om hulp:

- 1^e **Op Witte Donderdag** zullen de deuren van alle kerken in Harlingen vanaf 15.00 – 23.00 uur open staan voor een ieder, zo ook onze kerk. Er is inmiddels een programma samengesteld (zie hieronder de tijden in welke kerk iets speciaals gebeurt) We zijn nu op zoek naar mensen die dan b.v. één á twee uur in de kerk als gastheer/-vrouw aanwezig kunnen zijn.
- 2^e **Dinsdag 9 mei** wordt in Almenum onze jaarlijkse voorjaars gemeenteavond gehouden. Onze predikant en ouderling Oane Zuidema zitten in de voorbereidingscommissie en nu zijn we op zoek naar een gemeentelid die mee wil denken om deze avond mee voor te bereiden.
- 3^e Er zullen in de komende maanden **5 koffieconcerten in de Grote Kerk** worden gehouden. Naast de koster zijn we nu op zoek naar een hulpkoster, die hem op één van genoemde data kan bijstaan als gastvrouw/-heer. Het gaat om de data 9 juli – 3 september en 8 oktober. De eerste twee data werden al ingevuld door 2 kerkrentmeesters.

Opgave voor alle drie aandachtspunten bij de scriba : tel. 0517 851995 / of via de mail avdkzegel@ziggo.nl

PROGRAMMA op Witte Donderdag 6 april

- 15.00 uur: Alle kerken in de binnenstad open
- 16.00 uur: Avondmaalsviering Verzorgingshuis De Spiker, ds Teunard van der Linden
- 16.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel, Nicolaaskerk Midlum, ds. Rinske Nijendijk-Crossen
- 16.30 uur: Orgelhalfuur Grote Kerk; organist David de Jong
- 17.00 uur: Eucharistieviering Witte Donderdag, St. Michaëlskerk, Zuiderhaven, met bisschop Ron van den Hout, pastoor Marco Conijn en pastor Dorenda Gies
- 17.30 uur: Orgelhalfuur Grote Kerk; organist Eeuwe Zijlstra
- 18.15 uur: Samenzang met evangelische liederen, Grote Kerk, Kerkplein 3 (buiten)
- 18.30 uur: Sing-in Grote Kerk, Kerkplein, met samenzang, gebed en stilte rond een verlicht kruis; met diverse voorgangers, muziekkorps Leger des Heils en orgel Eeuwe Zijlstra
- 19.15 uur: Muziek muziekkorps Leger des Heils, Kerkplein (buiten)
- 20.30 uur: Start processie en live-programma hoofdpodium KRO-NCRV 'The Passion'
- 22.00 uur: Einde live-uitzending, na-programma's en gelegenheid tot nazit en follow-up in de stadskerken.