



Bij deze dienst

Het is vandaag de 3e zondag van Epifanie, de tijd in het kerkelijk jaar waarin het licht valt op Jezus' openbare optreden. Vandaag horen we een klein stukje uit Math. 8, over hoe de mensen die hun zieken bij Jezus brengen en over Jezus die genezend optreedt tegen de achtergrond van de profetie van Jesaja 53, waarvan het eerste gedeelte zich goed laat samenvatten met een regel uit een bekend lied van Johannes de Heer: 'Kan een vriend ooit trouwer wezen dat Hij die ons lijden draagt?'. Het tweede gedeelte van de profetie heeft tevens betrekking op het Heilig Avondmaal en 'de dienst van de verzoening' als bron van heil en zegen. We beginnen met het bekende lied 'Ere zij aan God de Vader'. Graag allen een goede en gezegende dienst gewenst, ook wie via beeld en geluid met ons verbonden zijn.

Zondag 22-01-2023 – 9.30 uur - Almenum – voorganger ds. T.G. van der Linden viering van het Heilig Avondmaal

Liturgische kleur groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl:

Ouderling van dienst: Aafke van der Zee / diakenen: Rintse -Trytsje - Evelien en Sissy / organist: Eeuwe Zijlstra

Lector: Frank Belt / **Schriftlezingen:** Jesaja 52 vanaf vers 12 t/m Jesaja 53 vers 5 / Mattheus 8: 14-17

Kindernevendienst: Ymieke Miedema/ Kinderoppas : Saida Smilde

Kosters Klaas en Lies Hager / beamer : Ele Henk Wouda en Joop Puite

Collectes: De 1e collecte is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

De collecte van het Heilig Avondmaal is bestemd voor Noodhulp Oekraïne.

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijfelijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit! Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt. Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. De Diaconie steunt Kerk in Actie en beveelt deze collecte van harte bij u aan. Giften kan ook via; NL79RABO 0325560315 t.n.v. Diaconie PG Harlingen-Midlum o.v.v. Noodhulp Oekraïne.



Vanmiddag kerkdienst in de Spiker zondag 22 januari 2023 voorganger ds. T.G. van der Linden – viering Heilig Avondmaal

ouderling van dienst: Annie van der Kooi / diaken: Elly de Wind / organist Simon Bouma

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

Fam. Broersma- de Groot, (i.v.m. hun gezondheid) en naar

Mevr. I. de Boer- Beekman, (in dec is haar man overleden)

Als u als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

Meeleven

- Een aantal gemeenteleden maakt gelukkig stappen vooruit op de weg van genezing en herstel.
- De diaconie bereidt een dag voor om gemeenteleden samen te brengen en in het oog te houden.
- Pastoor Conijn belandde helaas weer in het ziekenhuis met een infectie. Wij bidden voor zijn herstel en het geduld dat dit vraagt.
- Zorgen over ziekte zijn er ook bij moeder en dochter Breidenbach.
- Mw. Van der Heide-Smit werd afgelopen zaterdag 100 jaar en ontving persoonlijk de bloemen thuis van de dominee, namens onze gemeente.

Ter bemoediging voor ons allen:

*Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godd'lijk, wonderbaar.
Wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.*

Meditatie**Het geschiedde, dat de arme man stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot – Lucas 16:22**

Wij kunnen ons blijven verwonderen over de radicale gelijkenis die Jezus vertelt over de rijke man en de arme Lazarus. Daarbij wordt Lazarus niet als zondaar, maar als bedelaar getekend, als een arme, die niet meetelt en het niet getroffen heeft; die ziek is en wegteert, maar rusten mag in Abrahams schoot. Het staat God vrij de geringe te verheffen uit het stof (Ps. 113).

Het staat God vrij zijn Koninkrijk een totale omkering te laten zijn van de aardse verhoudingen. De rijken hebben hun deel reeds... 'Jezus laat de weegschaal der gerechtigheid, die voor de bedelaar zo ongunstig uit het lood is geslagen, op het einde naar de andere kant doorslaan.

Lazarus vindt God als rechter naast zich, de rijke God als rechter tegenover zich. In deze gelijkenis vloeien 'de olie en de zalf van de barmhartige Samaritaan, die de kerk lang op zak gehouden heeft.' (O. Noordmans).

De gelijkenis stemt qua sociale bewogenheid en verrassing overeen met de Zaligsprekingen, die we ook wel nooit zullen doorgronden als blauwdruk van het Koninkrijk der hemelen.

Wij leven in een tijd, waarin alles draait om het behoud van koopkracht en vrijwel niets om de noodzakelijke herverdeling van geld en goed. Hoe kan het toch zijn, dat de zegeningen bij de één op de plank liggen, terwijl anderen, dichtbij, verkommeren?

De gelijkenis wijst op de wet en de profeten, die ons iets anders leren: welvaart en welzijn, van onszelf en van de ander, te onderscheiden. Als het welzijn van de ander ons ontgaat, missen we de boot: de roeping om elkaar in het oog en in hart te dragen, zoals de Ene ons leven draagt, dag aan dag.

*2. Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.*

*3. Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.*

*4. Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't werk van uw genade
opgaan, sterk en vrij.*

Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden

Agenda

- Maandag 23 januari vertelt ds. Cees Glashouwer over **tijdgenoten van Jezus** in de joodse traditie; welk licht werpt hun leer en optreden op de weg en het werk van Jezus? Er zijn nog stoelen vrije in de kleine zaal van De Hoeksteen voor aan wil sluiten bij deze leeravond van Vorming en toerusting. Aanvang 19.30 uur.
- Dinsdag 24 januari is er **gezinscatechese** (deel 1) in de Hoeksteen, aanvang 18.30 uur
En 's avond Werkgemeenschap van Kerken.
- Donderdag 26 januari komt **rabbijn Jacob de Leeuwe vertellen en leren over Psalmen**, vanaf 20.00 uur in de grote zaal van De Hoeksteen, waardoor meerdere gemeenteleden in staat zijn de rabbijn een keer meer te maken. Van harte aanbevolen. Graag even opgeven bij Harm Bloemhof.
- Op vrijdagochtend 27 oktober vergadert de **werkgroep eredienst**, vanaf 9 uur in de pastorie.

Kerkdienst zondag 29 januari 9.30 uur in de grote zaal van Almenum.

Voorganger ds. A.W. Riepma uit Assen, ouderling van dienst Toby Schouwstra, lector Lies Hager, organist Bauke van der Meer



Een bericht voor de leden van de Kidzclub:
Zet m vast in je agenda :

Schaatsen met de Kidzclub op 1 maart a.s.
Groetjes Marije en Mirjam

