



Bij deze dienst

Het is vandaag de eerste dag van de Week van gebed voor de eenheid van alle christenen, een initiatief dat al dateert uit het midden van de 19e eeuw en tegenwoordig plaatsvindt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken, de Pauselijke Raad voor de Eenheid en Missie Nederland. Letterlijk slaan we de handen ineen, als we vanmorgen bidden samen met de doopsgezinden en de leden van de parochie in de St. Michaëlskerk. De aanvang is om 11.00 uur. Tineke Kingma vervangt pastoor Conijn, die de dienst wel hielp voorbereiden. De liturgie lijkt een heel pakket, doordat alles uitgeschreven staat, naar katholiek gebruik. Het boekje werd weer in De Hoeksteen gemaakt. Zo steken we gezamenlijk de handen uit de mouwen.

We horen vanmorgen over de profeet Jesaja, die het volk een spiegel voorhoudt en aanmoedigt om eredienst en liefdedienst hand in hand te laten gaan. Warm zal het niet zijn in de kerk, dus goed aankleden voor deze dienst! We hopen op een goede opkomst, met 175 boekjes...

Graag wensen we u en elkaar een goede viering, samen met onze broeders en zuster uit de stad en / of thuis met ons verbonden.

Zondag 15-01-2023 - 11.00 uur - Michaëlskerk – gezamenlijke dienst van de Werkgemeenschap van Kerken Harlingen

voorgangers: ds. T.G. van der Linden, ds. mw. W. Beuker en mw. T. Kingma / Organist: Gerrit de Vries

De Schriftlezingen deze morgen zijn uit Mattheus 25 : 31- 40 en uit Efezieërs 2 : 13 - 22

>>>>>> Er is geen livestream in de Michaëlskerk en er zijn helaas problemen met de kachel !! <<<<<<<<
>>>>>> Advies om u warm te kleden..... <<<<<<<<

Collectes:

er zal alleen een deurcollecte worden gehouden. Deze is bestemd voor 50% Diaconie en kerk en de overige 50% is voor de werkgemeenschap van kerken voor diaconale doelen

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

Mevr. A. Meijer- Haverkamp, (i.v.m. haar gezondheid)

Dhr. F. Zwart, (heeft (of had) zijn voet in het gips)

Zaterdag (14/1) heeft ds. Tenard van der Linden een bezoek én bloemen gebracht naar **mevr. A. v.d. Heide- Smit**, vanwege haar 100-ste verjaardag. Ook via de zondagsbrief van harte gefeliciteerd.

Meeleven

Op de consistorievergadering afgelopen week is een (lange) lijst met zieken gedeeld, naar wie onze aandacht uitgaat.

Sommigen revaliderend, en gelukkig voorzichtig weer ter been. Anderen geplaagd door chronische ziekte, ouderdom of dementie.

We denken aan elkaar en aan de zieken in het bijzonder met de woorden van lied 23C: *'Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij.'*

Onze website

De laatste tijd zijn diverse pagina's geüpdatet, neemt u weer eens een kijkje op <http://www.pg-harlingen.nl> ? !!

Met vriendelijke groet, Christiaan Wijbenga



Meditatie 'Vrede zij u!' Joh. 20:19 en 21

Als het gaat over vrede, denken we al snel: laat het snel vrede worden! Dat hopen we van harte. Ook in de kerk. Tegelijk is de vrede van Gods Koninkrijk, waarover de evangelist Johannes spreekt, van een andere, diepere orde. Johannes vertelt hoe Jezus zijn leerlingen vrede schenkt, en als ze het niet geloven, nog eens. Vrede als geschenk. Vrede die voorafgaat. Vrede die je mag bewaren. Deze vrede – Gods vrede – wil zeker ook doorwerken in de tijd, in de harten van mensen, in wat wij zijn en doen mogen. Ook wij wachten en zien uit naar de dag dat het recht en de vrede elkaar zullen kussen en de verderfelijke wapens zullen zwijgen. Tegelijk mogen wij onze voeten reeds schoeien met vrede en de bereidheid die daarbij hoort (Ef. 6:15). Daartoe mogen ook wij Gods Geest ontvangen en het spoor van zijn vrede volgen.

Met de dichter van Psalm 85:

*Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.*



Met een hartelijke groet, Teunard van der Linden

Heilig Avondmaal

Volgende week **zondag, 22 januari** hopen wij in Almenum in de grote zaal het Heilig Avondmaal te vieren. De diakenen zorgen ervoor, dat alles hiervoor aanwezig is en de kerkrentmeester hebben zich al gebogen over de looproute. We mogen brood en wijn ontvangen, als leeftocht voor onderweg en willen deze gaven in dankbaarheid aannemen en ontvangen, op de weg van de navolging van Hem die onze vrede is, en ons voorgaat deze wereld en dit leven door.

's Middags om 4 uur is er Avondmaal in de Spiker.

De collecte van het Heilig Avondmaal is bestemd voor Noodhulp Oekraïne. De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijfelijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit! Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt. Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. De Diaconie steunt Kerk in Actie en beveelt deze collecte van harte bij u aan. Giften kan ook via; NL79RABO 0325560315 t.n.v. Diaconie PG Harlingen-Midlum o.v.v. Noodhulp Oekraïne.

Agenda

Zondagmiddag 15/1 komen de **ouders met jonge kinderen** samen in de Hoeksteen met een klein programma van ontmoeting, rond het verhaal Noach en ark.

Deze week gaat **de Kerkbalans** van start en gaan de lopers weer op pad langs de deuren met de brief en antwoordenvolp. Hopelijk is het weer dan wat beter dan de afgelopen week.

Dinsdag 17/1 Literatuurkring. Aanvang 20.00 uur bij sjoerd van der Schaar, zuiderhaven 136

Donderdag 19/1 vergadert het pastoresconvent en 's avonds **de kerkenraad**, o.a. over de jeugdagenda;

Vrijdag 20/1 komt de **ZWO-commissie** bij elkaar ter voorbereiding van de voorjaars ZWO-dienst begin februari.

Jezus en de vrome enkelingen van zijn tijd. De eerste avond is maandag 16 januari 2023.

Aanvang 19.30 uur in de Hoeksteen. Leiding ds. Cees Glashouwer

In twee avonden gaan wij kennis maken met een aantal van deze vrome enkelingen en blijken er opvallende overeenkomsten te zijn met wat ons in het evangelie over Jezus wordt verteld. Tegelijk krijgen wij zicht op het bijzondere van onze Heer te midden van de mensen met wie Hij leefde. Opgeven bij ds. Glashouwer tel. 06 4491 4926

Thema-avond Kerk en Israël over de Psalmen, door Rabbijn Jacob de Leeuwe.

We gaan met hem "leren" over het 1e boek van de Psalmen, 1- 41. Over het zingen bij harp en lier, de plaats van de Psalmen in de Bijbel en de directe taal. Het gesprek van de gelovige met de Eeuwige. Psalm 1, 19, 23 en 33 komen aan de orde.

Plaats in de Hoeksteen, Kerkpad 33 te Harlingen. Datum: **donderdag 26 januari, 20-22 uur.** Bijdrage 5,- euro pp.

Opgave per mail of tel. Bij Harmen Bloemhof / Harm.bloemhof@ziggo.nl – Tel. 06-53184015.

Gezocht: vrijwilligers voor kerkdienst de Batting

Elke zondag wordt er om 10:30 een oecumenische kerkdienst georganiseerd voor de bewoners van zorglocatie de Batting in Harlingen. Deze kerkdienst bestaat uit een dienst van woord en gebed en er worden veel bekende liederen gezongen. Tijdens de diensten gaan verschillende voorgangers uit de Harlinger omgeving voor. Om deze kerkdiensten te kunnen organiseren zijn we op zoek naar vrijwilligers die eenmaal per 5/6 weken kunnen komen helpen op de zondagochtend met de kerkdienst. De taken omvatten het vooraf klaarzetten van de zaal en het ophalen en terugbrengen van de bewoners naar de afdeling. Na afloop van de dienst wordt er door de vrijwilligers samen koffie gedronken. Mocht u interesse hebben of vragen, dan kunt u via siegrit.oranje@nb.nl met mij contact opnemen. Met vriendelijke groet, Siegrit Jonker, geestelijk verzorger de Batting.