

**Orde van dienst voor de morgendienst op
zondag 29 januari 2023, 4^e zondag na
epifanie, om 9.30 uur in de grote zaal van
Almenum, Harlingen**

voorganger: ds. Bram Riepma, Assen
organist: Ulbe Tjallingii
Ouderling: Toby Schouwstra
Lector: Lies Hager

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 287: 1,2,5

1. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, -
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2. Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen -
als de kerk van liefde leest
is het feest!

5. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, -
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed

Stil gebed

Bemoediging en groet

Kyriëgebed

Tijdens het gebed zingen we een aantal keren
Lied 367b:

Heer, onze Heer, ontferm U over ons

Zingen: Glorialied: Lied 868: 1,2

1 Lof zij de Heer,
de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij
musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

2 Lof zij de Heer,
Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen
geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

RANDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderen gaan naar de nevendienst

Zingen lied kindernevendienst

Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het Licht
Dat Licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt,
Ervaart misschien een beetje Licht
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het Licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

Gebed om de Heilige Geest

**Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 12
(NBV 2021) (door lector)**

Zingen: Lied 534

1. Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2. Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3. Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4. Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God

**Schriftlezing: Romeinen 8 vers 18 t/m 25
(NBV 2021) (door voorganger)**

Zingen: Psalm 42: 1,7

1 Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

7 Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

**Uitleg en verkondiging n.a.v.
Markus 2: 1 t/m 12**

Orgelspel

Zingen: Lied 103c: 1,2,3

1 Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2 Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

(kinderen komen terug)

GEBEDEN en GAVEN

**Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze
Vader**

Collecte

AFSLUITING

Zingen: Lied 704 (Dank, dank nu allen God)

1 Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

**Zegen, beantwoord met het zingen van
driemaal 'amen'**

Orgelspel

***Na afloop is er weer gelegenheid om elkaar
te ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie/thee.***

Van harte welkom.....