



Zaterdag 31 december 19.30 uur in de Grote Kerk – voorganger ds. A.T. de Gorter, Echtenerbrug - Oudjaarsdienst
Ouderling van dienst: Wanner Los / organist Otto Roelofsen / Lector Carla Ozinga / diakenen Mirjam de Boer en Tia Ammeraal
Liturgische kleur: wit Deze dienst is ook te volgen via de live-stream: www.pg-harlingen.nl

Bij de dienst op Nieuwjaarsdag

We kerken vanmorgen voor de eerste keer in **Alnenum**, in de grote zaal met de toepasselijke naam 'het Vooronder'. Dat doet denken aan het schip der kerk, dat naar de morgen vaart en niet afhankelijk is van het gebouw van samenkomst. Gods gemeente is het eigenlijke bouwwerk. We horen vanmorgen over de aartsvader Jacob, over zegen toewensen. Zegen over de grens van de tijd en de tijden heen. Een prachtig thema. We zingen traditiegetrouw op 1 januari 'God heeft het eerste Woord.' Zo willen we dit jaar ingaan, in vertrouwen en met goede moed de uitdagingen van het nieuwe jaar aangaan. We wensen u en elkaar een goede viering en allen die via beeld en geluid meevieren en meeleven.

Zondag 1 januari 2023 – 10.00 uur – in de grote zaal van Alnenum - voorganger ds. T.G. van der Linden

Liturgische kleur **wit** Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl:
Ouderling van dienst: Wanner Los / diakenen: Sissy de Boer en Aafke Hibma / organist: Otto Roelofsen
Lector: Lies Hager / **Schriftlezingen:** *Genesis 40 : 20-22 / Hebr. 11 vers 21 en Hebr. 13 de verzen 14-16*
Kindernevendienst: Anne van Eijck / Kinderoppas : Carla Ozinga
Kosters: Klaas en Lies Hager / beamer : Ele Henk Wouda
Collectes: De 1^e collecte is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

Mevr. Joke v.d. Meulen,

Mevr. Gepke v. Wilsum,

Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

Meeleven

We denken hierbij aan al onze zieken thuis of in het ziekenhuis, in een verpleeghuis en aan de eenzamen onder ons. Wij wensen hen heel veel sterkte en kracht en de liefde van mensen om hen heen. Ook gaan onze gedachten uit naar hen die in de afgelopen periode afscheid moesten nemen van een geliefd menskind, of het nog kort is geleden of al langer, het gemis went nooit. Wij wensen hen sterkte en troost en Gods nabijheid voor een ieder van ons.

Agenda

Dinsdag 3 januari is er een vergadering over de Jeugdkerk.

De verdere agenda gaat weer van start in de tweede week van januari.

Afwezig:

Ds. Teunard van der Linden is van 5 t/m 8 januari afwezig. Mocht u tijdens deze dagen een predikant nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de scriba 0517 851995

Thema-avond Kerk en Israël over de Psalmen, door Rabbijn Jacob de Leeuwe.

We gaan met hem "leren" over het 1e boek van de Psalmen, 1- 41. Over het zingen bij harp en lier, de plaats van de Psalmen in de Bijbel en de directe taal. Het gesprek van de gelovige met de Eeuwige. Psalm 1, 19, 23 en 33 komen aan de orde.

Plaats in de Hoeksteen, Kerkpad 33 te Harlingen. Datum: **donderdag 26 januari, 20-22 uur.** Bijdrage 5,- euro pp.

Opgave per mail of tel. Bij Harmen Bloemhof / Harm.bloemhof@ziggo.nl – Tel. 06-53184015.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR BEZORGEN/OPHALEN KERKBALANSBRIEVEN

Gelukkig hebben we voor de komende actie kerkbalans weer veel lopers om de brieven voor kerkbalans te bezorgen en weer op te halen (periode tussen 14 en 28 januari 2023). Toch zou het fijn zijn om nog enkele vrijwilligers er bij te hebben omdat sommige secties onderbezet zijn. Wilt u ons dat steuntje in de rug geven? Bel dan naar E.H. Wouda 0517- 430999 / mobiel 06-54202827

Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de scriba, Midlumerlaan 2–28 of via mail: avdkzegel@ziggo.nl

Meditatie 'En zie, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u Hem zien.' Mattheüs 28:7

Ik houd dezer dagen erg van Lied 653:3, waar we zingen: waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. Je mag voorganger van de gemeente zijn, dit staat ver in de schaduw bij het voorgaan van Jezus zelf – ook door de tijd en tijden, waarover ook andere prachtige liederen zingen, zoals het vertrouwensvolle lied van de zendingsman Ludwig von Zinzendorf 'Jezus, ga ons voor, deze wereld door.'

Er waren en er zijn heel wat moeilijkheden te overwinnen, maar ga je de weg in vertrouwen, dan valt de weg licht en niet loodzwaar. Het betreden van een nieuw jaar heeft iets zwaars en zwaarmoedigs.

Je weet niet wat het nieuwe jaar brengen zal. Wat komen gaat weet niemand. Dan is des te belangrijker, vertrouwen te stellen in de Heer, die ons voorgaat, zoals ook het tekstwoord uit Mattheüs zegt.

De discipelen mochten erop vertrouwen dat de Heer waarlijk was opgestaan en leeft. Zo ontmoetten zij hem in Galilea, hun thuisland. Hij is hun thuis en het onze. Ook in het nieuwe jaar!

1. Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

3. Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

2. Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

4. In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Met vriendelijke groet, ds Teunard van der Linden



Vandaag ontvangt u de laatste zondagsbrief in het jaar 2022 met een overstap naar 1 januari 2023. Een bewogen jaar ligt achter ons. Ik denk hierbij terug aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zoveel namen werden genoemd, aan de oorlog in Oekraïne, de onderdrukking van vrouwen in Afghanistan, de vele vluchtelingen vanwege oorlogen en geweld. De natuurrampen.... Daarnaast was er ook dankbaarheid: dat we weer 'gewoon' konden kerken na een moeilijke periode van corona. We staan voor een nieuw jaar en weten dat we niet alleen hoeven te gaan. Zie ook het prachtige lied hierboven.

Als voorzitter van Passage schreef ik destijds bij aanvang van een nieuw jaar de volgende woorden en ik wil dit graag met u delen:

*Ik kijk achterom
wat er allemaal is gebeurd.
Mensen overleden
de tijden waren een poosje verkleurd.*

*Ik kijk terug naar mijn verleden
achterom naar de jaren terug
Er waren vragen van waarom
en soms waren de jaren stug.*

*Ik kijk naar voren
naar jaren voor mij heen.
Ik heb het niet verloren
want ik ben niet alleen.*

*Ik kijk naar de toekomst en wil verder.
Tijden van onzekerheid zullen misschien nog komen,
maar God is mijn Herder....
Die zal mij geleiden naar zegenende waat'ren der stromen.*



Daarom is mijn wens voor het nieuwe jaar:
veel lieve en kleine zaken,
negeer ze niet, vergaar ze maar
Opdat ze saam het grootste maken.

Veel Heil en Zegen voor 2023