



### Bij deze dienst

Het is vanmorgen de 2e zondag van Advent. De lezing deze zondag is uit het laatste hoofdstuk van Ruth. Ook Ruth wordt, als Moabitische, een van de voormoeders van Jezus, als zij trouwt met Boaz en een zoon baart, die de grootvader van koning David zal worden. Met de kinderen staan we stil bij een tweede symbool en bij de poster van de zondag. Er is ook een nieuw liturgische schikking. Na de preek zal Toby Schouwstra bevestigd worden als jeugdouderling. Na afloop van de dienst is er iets lekkers bij de koffie. We zien uit naar vreugdevolle vieren, in verbondenheid met degenen die via beeld en geluid meeleven en – vieren.

### Zondag 4 december

Liturgische kleur **paars**

Ouderling van dienst:

Lector:

Kindernevendienst:

Koster / beamer

**Collectes:**

**9.30 uur** – Grote kerk – ds. Teunard van der Linden, *bevestigingsdienst*

Deze dienst is ook te volgen via de live-stream [www.pg-harlingen.nl/organist](http://www.pg-harlingen.nl/organist):

Marjan Overdijk / diakenen: Aafke Bijlsma en Tryntsje Bouma / organist : Ottot Roelofsen

Neeltje Hiemstra / **Schriftlezing**: Ruth 1 : 6-19 / Ruth 4 : 13-17

Ymieke Miedema / Kinderoppas Carla Ozinga

Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda

**De eerste rondgang** voor komende zondag 4 dec. is de collecte van de diaconie een **kerk in Actie** **collecte, het creëren van banen voor jongeren in Libanon, Jordanië en Irak. Veelal zijn dit Syrische vluchtelingen.** Zie voor meer info Getijdenstroom 11 blz 14. Van harte bij u aanbevolen.

De schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

### Uitleg liturgische schikking 2<sup>e</sup> Advent en Kerst. Het thema voor de komende weken is : **Aan tafel! Plek voor iedereen**

In de teksten staan de vrouwen centraal die in 'Jezus voorgelicht' een rol spelen: Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar. We zien de vrouwen , uitgebeeld door de takken, als dragers van de tafel.

Vandaag is de schikking naar aanleiding van Ruth 4 vers 13- 17 waarin in vers 15 staat. : Je schoondochter, die je meer liefheeft dan duizend zonen, heeft hem gebaard. Ruth, de buitenstaander.

Over buitenstaanders zijn we meestal politiek correct, maar misschien wens je jezelf of je kind in je hart liever iemand uit je eigen groep toe. Stuurde Naomi daarom haar schoondochter weer terug ? Ruth gaat echter tegen haar schoonmoeder in en begint over haar geloof in die bijzondere God van Israël. Dat geloof zit diep en ze toont een enorm doorzettingsvermogen. Ze krijgt de ruimte en wordt gezien. Dan blijkt ze zelfs met haar liefde meer waard dan duizend zonen. Zo geeft God Ruth, de buitenstaander, een plek in zijn familie. Met het oog op Jezus.

De tafel is een stukje meer gedekt. We zien korenaren: Ruth komt terecht in het broodhuis, Bethlehem. Ook zien we pinusnaalden. De Pinus is een pijnboom. Hiermee wordt het verdriet van Ruth en Naomi verbeeld. Vandaag ontsteken we de 2e kaars.

Tekst bij de schikking: **'Reis naar het onbekende, pijn om het vertrouwde, Genadebrood aan Boaz' tafel'**

### Gedichtje bij de kaarsen op de 2<sup>e</sup> Adventzondag:

*Twee kaarsen als een teken,  
als lichtjes in de nacht.  
Zo laat God aan ons weten:  
Ik geef je nieuwe kracht.*



### Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

**Dhr. E. Haakma**, ( is opgenomen geweest in het MCL )

**Dhr. K. v.d. Ploeg**, ( is herstellende van een galoperatie )

**Mevr. I. v. Kammen- Dijkstra**, ( het is een jaar geleden dat haar man is overleden )

Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

### Eindejaarcollecte 2022

Per ongeluk is er geen brief bijgevoegd in het decembnummer 2022 van Getijdenstroom voor de eindejaarcollecte 2022. Daarom vermelden we het ook hierbij in de zondagsbrief. U kunt uw bijdrage voor de eindejaarcollecte overmaken naar:

**NL72 RABO 0373 7356 85** t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum Bijz. Collecten

**Onder vermelding van 'Eindejaarcollecte 2022'**

Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage.  
College van Kerkrentmeesters

**Meditatie '... uw volk is mijn volk en uw God is mijn God' Ruth 1:17**

We hebben het wel eens 'de ideale schoonzoon': aanhang, die leven in de brouwerij brengt, hulpvaardig is en zorgzaam blijkt. Wie had dat kunnen denken? Hoe kostbaar is dat. Er zijn ook heel andere verhalen...

Ruth heeft de trekken van de ideale schoondochter, zeker voor Naomi. Zij is en blijft trouw aan haar en haar familie. Beiden hebben ze veel meegemaakt: de dood van alle drie de mannen in de familie. Ruth had zich ook teleurgesteld kunnen afwenden. Of net als Orpa, haar schoonzus, op het laatste moment naar het huis van haar geboorte kunnen terugkeren. In het verhaal van Ruth en Naomi verloopt dit heel anders. Zij zijn hecht met elkaar verbonden en dat gaat met name van de jongste van de twee uit. Zij vindt een nieuwe toekomst in een nieuw land en mag een gezegend bestaan opbouwen als van oorsprong Moabitsche in de joodse gemeenschap te Bethlehem. Zij wordt een van voormoeders van David en daarmee van de Messias.

Wat een prachtig en ontroerend verhaal. Ruth, zij en wij, mag worden tot een instrument in Gods hand. Gezegend de kring die háár met liefde en respect opneemt. Je hoort steeds vaker om je heen 'Nederland is vol'. Die opmerking is betrekkelijk. Ons land, onze provincie en onze stad heeft veel welvaart te danken aan wie eens vluchteling waren. Nu deze opnieuw aan de deur kloppen, moeten we maar vaak denken aan Ruth en aan het machtige begin van het N.T. met de namen van drie buitenlandse vrouwen in de eerste zes verzen. Er is bij God geen aanzien des persoons en de Messias wiens komst wij mogen vieren en verwachten is de Heiland der wereld. Stof tot nadenken geeft ook bijpassend Lied 816:

1. *Dat wij onszelf gewonnen geven  
aan het bevrijdende bestaan,  
aan wat ons uitdaagt om te leven.  
Dat wij de stille roep verstaan.*

2. *Dat wij versteende zekerheden  
verlaten om op weg te gaan.  
Dat niet de greep van het verleden  
ons achterhaalt en stil doet staan.*

3. *Omdat de huizen die wij bouwden  
geen onderkomen kunnen zijn.  
Omdat het bloedeloos vertrouwde  
ons achterdochtig maakt en klein.*

4. *Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,  
dat wij van elke dwang bevrijd  
naar onbekende plaatsen reizen.  
Dat Gij ons onderkomen zijt.*



Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden

**Agenda komende week**

De **Bijbelkring** komt weer bijeen op maandag 5 december aanvang 10.00 uur.

Dinsdag 6 december **Moederclub** van 14.15 – 16.15 uur

Op dinsdag 6 december vergadert het **Moderamen**, aanvang 19.30 uur

Op donderdag 8 december vergadert het **Consistorie**, aanvang 13.00 uur.

in de pastorie,  
in de Hoeksteen  
Midlumerlaan 2-28  
in de Hoeksteen

**Avondgebed Midlum**

Vanavond (zaterdag 3/12) is het tweede avondgebed in de Nicolaaskerk te Midlum, waarbij dit jaar woorden van Dietrich Bonhoeffer klinken. De aanvang is om 19.30 uur.

Komende zaterdag 10/12 is het derde avondgebed in de Nicolaaskerk Midlum,

**Viering Heilig Avondmaal**

Volgende week, **zondag 11 december**, vieren wij het Heilig Avondmaal, zoals telkens in de Adventstijd. De viering is deels met de grote bekers en deels met kleine bekertjes en met een looproute aan beide kanten, zodat e.e.a. ordelijk verloopt. We zien uit naar een fijne viering, waarbij de inhoud leidend en de vorm volgend is.

**In de Spiker** vieren we het Heilig Avondmaal om 16.00 uur. Voorganger ds. T.G. van der Linden, organist Simon Bouma

**In Almenum** vieren we het Heilig Avondmaal om 19.00 uur. Voorganger ds. J.C. Dondorp, organist GerritJan Elsinga

**Samen aan Tafel: Op 14 december** hebben we weer een bijeenkomst gepland.

Vanaf a.s. zondag ligt de intekenlijst achter in de Kerk. We nodigen u weer van harte uit.

Plaats : "De Haven" Noorderkade 2. Aanvang maaltijd: 17.30 uur, met een inloop vanaf 17.15 uur.

Kosten: €7,- per persoon. Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden. (tel. nummers. In Kompas en/of Getijdenstroom) Met een hartelijke groet van Anneke Raven ( 06- 57 418 483)

**Hulp bij Nederlands leren**

Vanuit de Oekraïense gemeenschap in de stad is behoefte aan taalhulp van kinderen en jongeren, op na-schoolse tijden en evt. van de ouders. Het gaat om coachen en aanmoedigen, leren uitspreken, etc. Wilt u helpen? Neemt u dan contact op met de coördinator, Sue Smeding (06-5046 8866). Zij zal helpen om vraag en aanbod te koppelen.