



Wekelijkse Zondagsbrief

Kerstdienst 24 december en Zondag 25 december 2022

Zaterdag 24 december 22.00 uur- Grote Kerk – voorganger ds. Teunard van der Linden – **Kerstdienst**
Ouderling van dienst: Aafke van der Zee / organist Eeuwe Zijlstra / Lector: Jan de Jong / diakenen Rintse en Elly
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Trudy Baard, Tamar Miedema hobo, Annelij Baard viool en een aantal jongeren.

Bij de dienst op 1^e Kerstdag

Het is vandaag Kerst. We vieren dit hoogfeest weer in de kerk, na twee afgelaste versies. Dat geeft extra vreugde! Met elkaar weer te zingen en te vieren: Komt allen tezamen! We horen vanmorgen over Maria, de moeder van Jezus. Met het project van de kindernevendienst en de liturgische schikkingen de vijfde vrouw in het voorgeslacht van de Heer. Hij draagt vanouds, vertelt Mattheus, de naam Immanuël – God met ons. En de naam Jezus – God redt. De liederen staan gegroepeerd rondom deze belijdenis als Jozef en Maria, de herders, wijzen en de dieren in de stal rond het pasgeboren kind. In dit kind verbergt God zijn heerlijkheid (Luther). Maar wie zoekt, die vindt. De engelen zingen het ons voor: In dit Kind is vrede onder ons mensen, God ter eer. Naar vrede zien wij uit, met een wereld die wacht; nu het licht verschenen is in de nacht des te meer! Deze vrede willen wij ook doorgeven en verder dragen. Daarover mee in de meditatie. Voordat het welkom door de ouderling klinkt, zingen we 'Nu zijt welkome, Jesu lieve Heer.' Hij is niet te gast bij ons, maar wij bij Hem. We wensen u allen en elkaar een goede, blijde en gezegende Kerstviering, verbonden met wie via beeld en geluid het Kerstfeest meevieren.

Zondag 25 december 9.30 uur – Grote kerk – ds. Teunard van der Linden - 1^e Kerstdag
Liturgische kleur **wit** Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl:
Ouderling van dienst: Oane Zuidema /diakenen: Sissy de Boer en Tryntsje Bouma / organist: Sjouke Bruining
Lector: Jet Twijnstra / **Schriftlezingen:** *Jesaja 9 ; 1-6 / Mattheus 1 ; 22-23 / Lucas 2 : 1 - 11*
Kindernevendienst: Mirjam de Boer / Kinderoppas : Ytie Nijdam
Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda
Collectes: De 1^e collecte is voor de diaconie: **Kinderen in de knel**. De schaalcollecte is voor de kerk.
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **dhr. Bart Westra**, (i.v.m. zijn gezondheid) en naar **dhr. en mevr. Haijma**, (i.v.m. de gezondheid van mevr. Haijma)

Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

Meeleven

- **Pastoor Marco Conijn** moest verstek laten gaan bij de Lessons & Corols, daar hij 's morgens na de misviering in Franeker hard onderuit ging met de gladheid , met botbreuken en een verbrijzelde schouder tot gevolg. De operatie kon pas vrijdag plaatsvinden. Het herstel gaat 3-6 maanden duren. Wij leven van harte met hem en de parochie mee en wensen pastoor Conijn kracht en zegen tot herstel.
- **Mw. Joke van der Meulen** komt dinsdag 27 december weer thuis, nadat zij twee weken bij één van de kinderen thuis heeft kunnen revalideren. Sterkte gewenst bij het verdere herstel.
- **Mevr. Gepke van Wilsom** herstelt voorspoedig van een herseninfarct bijna twee weken geleden. Wij wensen haar kracht en sterkte bij het verdere herstel.

Uitleg liturgische schikking op 1^e KERSTDAG:

Lucas 2 1-7 : En zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. God in ons, Maria moeder van Jezus

Niet alleen in Jezus' verre voorgeslachten rommelt het , ook rond zijn eigen geboorte. Maria is al zwanger voordat ze getrouwd is, en niet van haar verloofde. De Heilige Geest zelf had Jezus in haar laten groeien. Maar in plaats van het inrichten van een Koninklijke kinderkamer moet ze met een bolronde buik 140 km afleggen van Nazareth naar Bethlehem waar ze met haar aanstaande in een stal terecht komt. In die ontredderde situatie bevalt ze van haar eerste kind. Zonder hulp of kraambezoek van haar naaste familie. Maar Maria moppert niet. Ze hoort nog het bericht van de engel dat de Zoon van God in haar leven zou komen. Die blijde boodschap belandt van haar verstand in haar hart, raakt haar hele leven. Zo wordt zij ons tot voorbeeld. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerst geborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. HET TAFELKLEED IS KLAAR. In de schikking zien we de 4 adventskaarsen aangevuld met lichtjes . Tussen de lichtjes zien we sterretjes, witte bloemen, bessen en groene takjes om het feestelijke van Kerst te onderstrepen. De tekst bij de schikking is: Stralend Licht, de nieuwe dag begint met sterren in de nacht.

Meditatie 'U is heden de Heiland geboren' Lucas 2:11

We vinden deze boodschap van de engel aan de herders in het evangelie van Lucas 2:11. Het is terug te vinden in de aloude Statenvertaling, die op veel kansels te vinden is. De term Heiland is niet meer alledaags. Toch roept hij nog wel associaties bij mij op. Een chirurg heelt het lichaam door er in te snijden, een psycholoog heelt de geest en een 'healer' probeert energieblokkades in lichaam en geest van de mens op te heffen. Maar vandaag verwachten wij meer, verwachten wij iets en iemand anders.

Een tweede associatie is die met het Leger des heils, op zijn Engels Salvation Army. Oprichter William Booth verzamelde mensen om zich heen die het werk van de Heiland – wiens geboorte wij vandaag vieren – ook vorm lieten krijgen in praktische daden. Vandaar: "Soup, Soap and Salvation". Vandaar de S op het uniform van iedere heilssoldaat.

De engel verkondigt de herders: "U is heden de Heiland geboren", en even later komt daar een heel leger engelen het lied zingen van eer aan God. Het Leger des heils heeft het lied van het hemelse leger gehoord en brengt het werk van de Heiland in praktijk.

De engel verkondigt een boodschap van redding. Dat klinkt als muziek in mijn oren. Laten wij ons aansluiten bij dat heilsleger van mensen, die horen en doen en zo (de) vrede verder dragen. De boodschap is en blijft: heil/heling/redding wordt ons gegeven.

Ik wens u een gezegend Kerstfeest.

Dirk Kamminga

Agenda

Er is tussen Kerst en de jaarwisseling even géén programma. Geen kringen, geen vergaderingen, geen kerkenraad.

Dit doet mij denken aan wat Jezus tegen zijn leerlingen zegt in Matt. 6: *Rust een poosje*. De boog kan niet altijd gespannen zijn, de plicht die roept niet de laatste waarheid. Denk aan de egels in hun holletje en aan de kikkers op de veilige bodem van de sloot.

Zij rusten tot het voorjaar. Op gezag van de Schepper. Wij leven niet van wat wij tot stand brengen, maar van genade alleen.

Wie de rust kwijt raakt, raakt het leven kwijt: de hartslag en adem die dit alles bezielt – het leven als gave (en straks weer opgave).

De Kerstkring mag een tijdspanne zijn van rust, bezinning en bezieling.

Even géén agenda (letterlijk: 'wat gedaan moet worden'). *Zij die geloven, haasten niet...*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Een kerstgroet vanuit Canada:

Als wekelijkse YouTube kerkgangers vanuit het verre Calgary (Canada), wensen we alle leden van de Grote Kerk Harlingen-Midlum een Gezegende Kerst en een Gelukkig Nieuw Jaar. En sterkte aan allen die leiding geven in deze moeilijke tijd.

Johanna en Adrian Peetoom

Eindejaarcollecte 2022

Per ongeluk is er geen brief bijgevoegd in het decembernummer 2022 van Getijdenstroom voor de eindejaarcollecte 2022.

Daarom vermelden we het ook hierbij in de zondagsbrief. U kunt uw bijdrage voor de eindejaarcollecte overmaken naar:

NL72 RABO 0373 7356 85 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum. Onder vermelding van 'Eindejaarcollecte 2022'

Thema-avond Kerk en Israël over de Psalmen, door Rabbijn Jacob de Leeuwe.

We gaan met hem "leren" over het 1e boek van de Psalmen, 1- 41. Over het zingen bij harp en lier, de plaats van de Psalmen in de Bijbel en de directe taal. Het gesprek van de gelovige met de Eeuwige. Psalm 1, 19, 23 en 33 komen aan de orde.

Plaats in de Hoeksteen, Kerkpad 33 te Harlingen. Datum: donderdag 26 januari, 20-22 uur. Bijdrage 5,- euro pp.

Opgave per mail of tel. Bij Harmen Bloemhof / Harm.bloemhof@ziggo.nl – Tel. 06-53184015.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR BEZORGEN/OPHALEN KERKBALANSBRIEVEN

Gelukkig hebben we voor de komende actie kerkbalans weer veel lopers om de brieven voor kerkbalans te bezorgen en weer op te halen (periode tussen 14 en 28 januari 2023). Toch zou het fijn zijn om nog enkele vrijwilligers er bij te hebben omdat sommige secties onderbezet zijn. Wilt u ons dat steuntje in de rug geven? Bel dan naar E.H. Wouda 0517- 430999 / mobiel 06-54202827

Oliebollen in kerkgebouw de Haven, Noorderkade 2

De CGKV houdt in de komende week een oliebolactie. In de hal van de Grote Kerk ligt een intekenformulier om oliebolletjes te bestellen.

**Vrede brengen met Kerst**

**Vrede brengen
is liefde ontvangen.
Vrede verspreiden
is warmte aannemen.
Vrede geven
is geluk voelen.
Vrede in handen
is blijdschap in harten.
Want een lichtje is sterker
Dan alle duisternis in de wereld !**

