



Bij deze dienst

Het is vandaag de vierde zondag van Advent. Dat zien we aan de vier kaarsen die branden. Op deze zondag bidden we met Jesaja mee om 'dauw uit de hemel'. We horen opnieuw over een voormoeder van Jezus. Aan de orde is dit keer het verhaal van Tamar. Ook zij is op verrassende wijze een schakel naar de geboorte van de Messias toe. De liturgische schikking voor deze zondag sluit ook bij het verhaal van Tamar aan. Vanmorgen zou ds mw. Wiske Beuker van de Doopsgezinde Kerk als gastpredikant bij ons voorgaan, maar wegens ziekte neemt ds. Teunard van der Linden deze dienst van haar over.

We wensen elkaar een goede en gezegende viering, verbonden met wie via beeld en geluid meeleven met deze dienst.

Zondag 18 december

9.30 uur – Grote kerk – ds. Teunard van der Linden - 4^e Advent

Liturgische kleur **paars** Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl:

Ouderling van dienst: Aagje Wouda /diakenen:Tia Ammeraal en Evelien de Boer / m.m.v. de Kopergroep o.l.v. Tsjeard Gietema

Lector: Neeltje Hiemstra / Schriftlezing: **Genesis 38 / Jesaja 45 : 8 en 12 en 13**

Kindernevendienst: Alie Zuidema / Kinderoppas Boukje Bruinsma

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda

Collectes: De 1^e collecte is voor de diaconie. De schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

De collecte van de diaconie is deze zondag bestemd voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. 'Jongeren doorleven het kerstverhaal'. Van harte bij u aanbevolen.

Zaterdag 17 december is het vierde en laatste Adventsavondgebed in de Grote Kerk, aanvang 19.30 uur

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **mevr. Annie Albertsma**,

en naar **mevr. Atty v. Telling**. Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

Meeleven

Mw. Annie Albertsma kwam in huis ten val en hield hier beschadigde rugwervels aan over. Inmiddels is zij aan het revalideren, gelukkig gewoon thuis. Sterke!

Mw. Agatha van Telling is in okt aan haar heup geopereerd en is begin dec ongelukkig gevallen en opnieuw geopereerd aan haar bovenbeen en heup. Wij wensen haar sterkte toe.

Mw. Rinske Breidenbach kreeg slecht nieuws over haar gezondheid en is ongeneeslijk ziek. Wij leven mee met haar en haar man Siebren, beiden op leeftijd en al 58 jaar samen.

Organist Sjouke Bruining is aan het herstellen van zijn darmklachten en bestralingen. Gelukkig kan hij weer werken en gaat het langzaam beter.

Gerben en Ans Wynia kregen veel schrik te verwerken, toen hun zoon (over uit Spanje) plotseling op de IC terecht kwam met bloedvergiftiging; gelukkig met goede afloop.

Dhr. Henk van den Berg wordt donderdag 22 december geopereerd aan zijn rug. Wij wensen hem veel sterkte en kracht toe.

Wij leven mee met al onze zieken. Juist in de dagen voor Kerst leven wij toe naar het Licht en brengen wij onze noden en onze dank voor het aangezicht van de Heer.

Overlijdensbericht:

Maandag 12 december overleed in het ziekenhuis ons gemeentelid **dhr. Wijtze Volberda** in de leeftijd van 94 jaar.

De afscheidsdienst met aansluitend de begrafenis heeft plaatsgevonden zaterdag 17 december in de kerk van Goënga. Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte in deze dagen van afscheid en de troostvolle nabijheid van onze Hemelse Vader.

Uitleg liturgische schikking 4e Advent. Thema deze weken is: *Aan tafel! Plek voor iedereen.*

In de teksten staan de vrouwen centraal die in 'Jezus voorgeslacht een rol spelen: Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar. We zien de vrouwen, uitgebeeld door de takken, als dragers van de tafel. Vandaag is de schikking naar aanleiding van Genesis 38 vers 24-30 waarin vers 26 staat: Juda herkende haar en zei: Niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven. God met ons, Tamar de weggestuurde.

Jaarlijks schitteren kerst reclames met dure cadeaus en vel gasten aan overvloedige tafels. Kerst staat dan voor "het goede leven"

Maar wat nu als je niemand hebt om je leven mee te delen. Het huilen staat dan nader dan het lachen. Mattheus laat duidelijk zien dat Jezus niet naar deze wereld kwam om blij mensen nog blijer te maken, maar om dicht bij mensen in ellende te zijn. Dat laat ook het familiedrama van Tamar zien. Haar schoonvader komt zijn beloften niet na waardoor ze, naast haar rouw, ook nog langdurig in hopeloze eenzaamheid wegzakt. Door een list raakt ze toch nog zwanger. In tegenstelling tot Juda schaamt Jezus zich niet voor haar ellende maar verbindt zich met haar als de Immanuel. De God met ons. Dat is Kerst. Juda herkende haar en zei: Niet zij is schuldig maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven. In de schikking zien we dat de tafel nu helemaal gedekt is. De pluizige halmen versluisen Tamar. Roze peperbes staat symbool voor de pijn van Tamar die verzacht wordt doordat zij alsnog zwanger werd, het licht brak door haar pijn heen. Alle 4 advents kaarsen branden. De tekst bij de schikking is:

'Verstopt achter de sluier van gekoesterde herinneringen. Komt ruimte voor nieuw leven'.

Meditatie

In deze tijd leven we toe naar het Geboortefeest, waarop we samen de komst van de Heer in ons midden vieren. Inmiddels is dat alweer zo'n 2020 jaar geleden. Toch worden we elk jaar weer bepaald bij die heugelijke gebeurtenis. De LP 'Weihnachten auf hoher See' werd bij ons thuis grijs gedraaid. Daarop zingt Freddy Quinn het heel mooi: 'Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.' Alsof het letterlijk elk jaar weer zo gebeurt. Vieren leeft bij de herinnering, bij herhaling. Dat heeft ook de dichter van Psalm 33 goed begrepen. Hij brengt in herinnering de grote daden van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. De God, wiens goddelijk beleid alles in stand houdt en omziet naar de kwetsbare en hulpeloze mensen. Daar krijgt de Psalm iets van het Magnificat, de lofzang van Maria, wanneer zij de betekenis van het goddelijke kind in haar schoot bezingt: God herinnert zich Zijn barmhartigheid, jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.' Wanneer Hij naar ons omziet, houdt God dus ook óns in herinnering. Op die God mogen we vertrouwen, naar die God mogen we uitzien. Het is zoals het mooie Adventslied zingt:

*'Verwacht de komst des Heren, o mens bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart!'*

met een hartelijke groet van ds. Arjen de Gorter

Zondagavond 18 december, is om 20.00 uur de gezamenlijk oecumenische viering in het kader van Lessons en Carols, een prachtige Anglicaanse viering. **Deze dienst is deze keer in de Grote Kerk.** De cantorij van de Grote Kerk o.l.v. Trudy Baard verleend haar medewerking, er is voldoende samenzang en de pastores van de werkgemeenschap verlenen hun medewerking. **Komt allen !!** Zie ook Getijdenstroom blz 5 en de Harlinger Courant d.d. 16 december j.l.

Donderdag 22 december om 20.00 uur in de Grote Kerk te Harlingen. Een kerstconcert 2022:

'Licht dat terugkeert, licht opnieuw geboren'.

De toegang is gratis (collecte bij de uitgang)

Bijzondere oude en ook nieuwe kerstmuziek gezongen door het vocaal ensemble 'Pro vocale' o.l.v. Anne E. de Bruijn en met op piano en orgel, als begeleider van het koor en solerend, Eeuwe Zijlstra (organist Grote kerk, Harlingen en de Martinikerk, Groningen). Alle aspecten van het kerstverhaal worden op een bijzondere en kleurrijke wijze muzikaal belicht, vanuit diverse perspectieven. Een avond muzikaal genieten tijdens deze onvergetelijke en licht brengende Kerstbeleving voor jong en oud, in deze donkere wereldtijd.

Vrijdagavond 23 december zingt de Ichthuscantorij om **20.00 uur in het kerkgebouw van de CKGV 'De Haven'** een liturgie van Engelse Christmas Carols, afgewisseld door samenzang en lezingen ter voorbereiding op het kerstfeest.

Kerstwandeling Levenslicht 2022



Op 24 december 2022 wordt er een kerstwandeling voor en door de jeugd georganiseerd.

De wandeling is voor gezinnen van kinderen bij de oppas, de kindernevendienst en de kidzclub. Pakes en beppes zijn ook van harte welkom om met de kleinkinderen te wandelen.

De wandeling zit vol verrassingen. Je mag verkleed als engel of als herder.

Neem je ook een lantaarn mee? Nieuwsgierig? Geef je dan gauw op.

Wanneer: **24 december 2022 / Hoe laat: vanaf 16.30 uur**

Start: **Plein Midlumerlaankerk Midlumerlaan 24**

Opgave: Ymieke Miedema 06-56333661/ ymiekemiedema@ziggo.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR BEZORGEN / OPHALEN KERKBALANSBRIEVEN

Gelukkig hebben we voor de komende actie kerkbalans weer veel lopers om de brieven voor kerkbalans te bezorgen en weer op te halen (periode tussen 14 en 28 januari 2023). Toch zou het fijn zijn om nog enkele vrijwilligers er bij te hebben omdat sommige secties onderbezet zijn. Wilt u ons dat steuntje in de rug geven? Bel dan naar E.H. Wouda 0517- 430999 / mobiel 06-54202827

Hartelijk dank:

Ik wil de kerkenraad heel hartelijk bedanken voor de prachtige bos bloemen dat ik mocht ontvangen bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis na mijn heupoperatie. Ook een woord van dank voor alle meelevende d.m.v. het sturen van een kaartje, een bezoekje of een telefoontje.

Met een hartelijke groet mevr. H. Franckena - Hoogenberg.

Eindejaarcollecte 2022

Per ongeluk is er geen brief bijgevoegd in het decemnummer 2022 van Getijdenstroom voor de eindejaarcollecte 2022.

Daarom vermelden we het ook hierbij in de zondagsbrief. U kunt uw bijdrage voor de eindejaarcollecte overmaken naar:

NL72 RABO 0373 7356 85 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum. Onder vermelding van 'Eindejaarcollecte 2022'

Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage. College van Kerkrentmeesters