



Bij deze dienst

Het is vandaag de derde zondag van Advent, zondag 'Gaudete' (Verblijdt u: naar de woorden van Filippenzen 4:4).

Psalm 87 zet de toon: over de groten en de kleinen, die zich samen verblijden voor het aangezicht van de Heer. In deze Psalm komen de volken naar voren, evenals Rachab bij de eerste schriftlezing: als vrouw uit de volkeren en voormoeder van de Messias. De schrijver van de Jacobusbrief waardeert de daad van het geloof in haar reddende optreden.

Met de kinderen steken we de derde adventskaars aan. Er is ook een nieuwe liturgische schikking, passend bij de zondag.

We vieren deze morgen na de preek het Heilig Avondmaal. We doen dat ordelijk, met de helft van de kerkgangers linksom en de helft rechtsom, en degenen die onder de kraken zitten na de rest (niet allemaal tegelijk). Er zijn aan beide kanten zowel grote bekers (indopen) als kleine (drink)bekertjes – naar keuze. Loopt u langs de herenbanken weer terug naar uw zitplaats? Het wordt nog even uitgelegd tijdens de dienst.

Een goede en gezegende dienst wensen wij elkaar en degenen die via beeld en geluid meeleven. Verheugt u!

Zondag 11 december

9.30 uur – Grote kerk – ds. Teunard van der Linden, *viering Heilig Avondmaal*

Liturgische kleur **paars** Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl/organist:

Ouderling van dienst: Eerde de Vries / diakenen: Tia, Aafke, Evelien, Tryntsje en Rintse / organist: Eeuwe Zijlstra

Lector: Marlijn Puite / **Schriftlezing**: Jozua 2 : 1-6 / Jacobus 2 : 14-26

Kindernevendienst: Anna van Eijck / Kinderoppas Grietje Holwerda

Koster / beamer: Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda

Collectes: De 1^e collecte is voor de diaconie. De schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Heilig Avondmaalscollecte

Er leven in Nederland steeds meer mensen onder de armoedegrens. Aanvragen om in aanmerking te komen voor voedselpakketten nemen toe. De boodschappen worden duurder en met de energiecrisis wordt het voor gezinnen steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. Tegemoetkomingen uit Den Haag zijn voor deze gezinnen meer dan welkom. Anderen doneren dit o.a. aan voedselbanken. De Diaconie wil graag Stichting Voedselbank De Helpende Hand in Harlingen steunen en beveelt de collecte bij het H.A. van harte bij u aan. Helpt u mee? Giften kan ook via; NL79RABO 0325560315 t.n.v. Diaconie PG Harlingen-Midlum o.v.v. Voedselbank.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

Dhr. P. v. Tuinen, (het is een jaar geleden dat zijn vrouw is overleden)

Dhr. J. Vellinga, (het is een jaar geleden dat zijn vrouw is overleden)

Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

Meeleven

- **Joke van der Meulen** werd een week eerder dan gepland geopereerd en heeft een nieuwe knie gekregen. Zij verblijft de komende weken bij haar dochter in Gauw om op te knappen en komt na de Kerst weer naar Harlingen. Wij wensen haar sterkte en een voorspoedige revalidatie!
- **Dhr. Eelke Haakma** is begonnen aan zijn chemokuur en maakt het verder goed. Wij wensen hem en zijn vrouw Gepke kracht en gezondheid toe.

Uitleg liturgische schikking 3e Advent. Thema deze weken is: Aan tafel! Plek voor iedereen.

In de teksten staan de vrouwen centraal die in 'Jezus' voorgelicht een rol spelen: Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar. De 4 vrouwen als dragers van de tafel. Vandaag is de schikking naar aanleiding van Jozua 6 vers 22-25 waar in vers 25a staat: maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard, samen met haar hele familie. Vergeving en bevrijding, Rachab, de hoer.

Dat klinkt niet positief. Door dat werk bevindt ze zich aan de rand van Jericho's samenleving. 's Nachts hoort ze verhalen van mannen die rillen van angst voor de God van Israël die met zijn machtige wonderen zijn volk telkens bevrijdt. Bij haar wakkert dat juist een verlangen aan naar een nieuw leven, naar vergeving en bevrijding. Vanuit die hoop kiest ze ervoor de twee Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. Ze smeekt eerst wel af dat ze in ruil daarvoor met haar hele familie gered wordt. Jozua lost die gelofte in. Zo wordt ook zij deel van die lijn van vrouwen die naar Jezus, de eeuwige Redder, leidt. Jozua spaart haar leven, samen met haar hele familie.

In de schikking zien we verschillende rode bessen, bottels en malus appeltjes. De rode kleur symboliseert het rode koord dat Rachab uit haar raam hing. Rood is de kleur van liefde, van gevaar en van pijn.

De gele blad vleugeltjes symboliseren dat Rachab haar oude leven verlaat en een nieuw leven begint.

De derde kaars brandt. De tekst bij de schikking luidt: **Verbonden met het rode koord - Vruchten van ware liefde te vinden in vrijheid.**

Meditatie 'Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters op de morgen.' Psalm 130:5

De mensen in Oekraïne zitten in de kou, zonder water en zonder stroom. Zij wachten op de morgen: op een gunstig verloop van de oorlog en een einde van alle dreiging en geweld. Op vrede en gerechtigheid. Wij wachten, hopen en bidden met hen mee. Wachten op de morgen is vanouds ook een Paas- en Adventsmotief. Toen er nog geen gezangen waren (tot 1807), zong men o.a. Psalm 130 in de dagen voor Kerst: mijn hart wacht in de donkerheid op het aanbreken van het licht. Een sterk motief! Het was de taak van de wachters om wakend de slapende stad te beveiligen tijdens de nacht. Het kon daarbij bitter koud en guur zijn.

Je wist wel één ding: licht zal het worden! De dag wint het van de nacht.

Zo zeker mogen ook wij uitzien naar Gods toekomst, die blijdschap wekt in ons hart. Al is het nacht... Lied 457 zingt:

*Hoever is de nacht, hoever, hoever,
wachter, hoever is de nacht, de nacht?
De morgen komt, zegt de wachter,
maar nog is het nacht.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Agenda

- **Avondgebed Midlum** Vanavond (zaterdag 10/12) is het derde avondgebed in de Nicolaaskerk te Midlum, waarbij dit jaar woorden van Dietrich Bonhoeffer klinken. De aanvang is om 19.30 uur. Komende zaterdag 1712 is het vierde en laatste avondgebed in de Nicolaaskerk Midlum,
- De **jeugdcatechesegroep (12-16 jaar)** komt weer bij elkaar op zondagavond 11 december, met de laatste voorbereidingen voor de kerstnachtdienst. De aanvang is om 19.00 uur op de jeugdzolder in De Hoeksteen.
- Maandag tussen 16 en 17 uur en tussen 19 en 20 uur kunnen de **kersttasjes van de diaconie** worden opgehaald door de leden van de Pastoraatsgroep, bestemd voor de 80+ adressen in de wijk.
- Op dinsdag 13 december komt de gesprekskring **Rondom de Tafel** weer bijeen in de pastorie. De aanvang is 14.30 uur.
- Op donderdag 15 december is er **kerkenraadsvergadering**. Aanvang 19.30 uur in de Hoeksteen

Kerstwandeling Levenslicht 2022

Op 24 december 2022 wordt er een kerstwandeling voor en door de jeugd georganiseerd.

De wandeling is voor gezinnen van kinderen bij de oppas, de kindernevendienst en de kidzclub. Pakes en beppes zijn ook van harte welkom om met de kleinkinderen te wandelen. De wandeling zit vol verrassingen. Je mag verkleed als engel of als herder.

Neem je ook een lantaarn mee? Nieuwsgierig? Geef je dan gauw op.

Wanneer: 24 december 2022 / Hoe laat: vanaf 16.30 uur

Start: Plein Midlumerlaankerk, Midlumerlaan 24

Opgave: Ymieke Miedema 06-56333661/ ymiekemiedema@ziggo.nl

**Eindejaarcollecte 2022**

Per ongeluk is er geen brief bijgevoegd in het decembernummer 2022 van Getijdenstroom voor de eindejaarcollecte 2022. Daarom vermelden we het ook hierbij in de zondagsbrief. U kunt uw bijdrage voor de eindejaarcollecte overmaken naar:

NL72 RABO 0373 7356 85 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum Bijz. Collecten

Onder vermelding van 'Eindejaarcollecte 2022' Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage. *College van Kerkrentmeesters*

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR BEZORGEN/OPHALEN KERKBALANSBRIEVEN

Gelukkig hebben we voor de komende actie kerkbalans weer veel lopers om de brieven voor kerkbalans te bezorgen en weer op te halen (periode tussen 14 en 28 januari 2023). Toch zou het fijn zijn om nog enkele vrijwilligers er bij te hebben omdat sommige secties onderbezet zijn. Wilt u ons dat steuntje in de rug geven? Bel dan naar E.H. Wouda 0517-430999 mobiel 06-54202827

Samen aan Tafel: Op 14 december hebben we weer een bijeenkomst gepland.

Vanaf a.s. zondag ligt de intekenlijst achter in de Kerk. We nodigen u weer van harte uit.

Plaats: "De Haven" Noorderkade 2. Aanvang maaltijd: 17.30 uur, met een inloop vanaf 17.15 uur.

Kosten: €7,- per persoon. Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden. (tel. Nummers in Kompas en/of Getijdenstroom) Met een hartelijke groet van Anneke Raven (06-57 418 483)

Promovocaal presenteert: NATA LUX; kerstconcerten 2022: 'Licht dat terugkeert, licht opnieuw geboren'

Bijzondere oude en ook nieuwe kerstmuziek gezongen door het vocaal ensemble 'Pro vocale' o.l.v. Anne E. de Bruijn en met op piano en orgel, als begeleider van het koor en solerend, Eeuwe Zijlstra (organist Grote kerk, Harlingen en de Martinikerk, Groningen). Alle aspecten van het kerstverhaal worden op een bijzondere en kleurrijke wijze muzikaal belicht, vanuit diverse perspectieven. Een avond muzikaal genieten tijdens deze onvergetelijke en licht brengende Kerstbeleving voor jong en oud, in deze donkere wereldtijd. **Donderdag 22 december, 20.00 uur, Harlingen, Grote kerk** Toegang gratis (collecte bij de uitgang).