

Grote Kerk Harlingen, 11 december 2022

Zondag 3^e Advent

Naam van de zondag: Gaudete: Verheugt u!

Voorganger: ds T.G. van der Linden

Ouderling: Eerde de Vries

Lector: Marlijn Puite

Organist: Eeuwe Zijlstra

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 87: 1 en 2

1. Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2. Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 87: 3 en 4

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen dragen.

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: 'In u zijn al onze fonteinen'.

Aansteken kaars 1^e Advent

Gedicht:

Waar licht is, kun je leven.
Drie kaarsen op een rij:
God zal ons vrede geven.
Hij zorgt voor jou en mij.

Zingen: lied van Advent 433: 1 en 5

1. Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

5. Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Liturgische schikking 3e Advent

Zingen: Lied 450 (Gaudete):

1. Verblijd u in de Heer te allen tijd,
dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijd u,
verblijd u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

2. Wees niet bezorgd, maar bid en smee de Heer,
wees niet bezorgd, maar mild en toegenegen,
want Hij brengt in uw ballingschap een keer,
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend.

3. Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft
gaat alle redelijk verstand te boven.
Hij die uw harten in zijn hoede heeft
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven.

Gesprek met kinderen

Project Kindernevendienst Advent III

Zingen: (melodie Lied 469)

Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

derde zondag (Rachab):

Een vrouw die mensen schuilen laat
waardoor Gods toekomst verder gaat.
Haar moed loopt als een rode draad
door het verhaal van goed en kwaad.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

1^e Schriftlezing: Jozua 2:1-6

Zingen: Lied 912: 1 en 2

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

2^e Schriftlezing: Jacobus 2:14-26

Zingen: Lied 912: 3 en 4

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

3^e lezing: Mattheus 12:46-50

Zingen: Lied 912: 1 en 2

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon'.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD

Orgelspel

Antwoordlied: Lied 333

Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Dankgebed en voorbede

Collecte

DIENST VAN DE TAFEL VAN DE HEER

Lied van toenadering: 377:1, 2, 4 en 5

1. Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
- mij riep en zelf U gaf voor mij -
o Lam van God, ik kom.

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid -
o Lam van God, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij -
o Lam van God, ik kom.

5. Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn -
o Lam van God, ik kom.

Enkele praktische aanwijzingen

Tafelgebed

Sanctus: Lied 405:4

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Instellingswoorden

Agnus Dei: Lied 408E

Lam van God,
dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:
geef uw ontferming! (2x)
Lam van God, dat wegdraagt de zonde
van heel onze wereld:
geef ons uw vrede!

Onze Vader

Uitdelingswoorden

Nodiging

Delen van brood en wijn

Dankzegging

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 462: 1, 2 en 6

1. Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Zegen (3x Amen)

Orgelspel