



Bij deze dienst

Vanmorgen luisteren we naar het Bijbelverhaal over de blinde Bartimeüs, die roept om hulp, maar er is niemand die hem hoort of helpt. Totdat Jezus stil staat, hem erbij roept en geneest van zijn blindheid. Dan volgt Bartimeüs hem achterna. Hij wil dicht bij zijn Heer en Heiland blijven. We horen en lezen het verhaal vanmorgen in aanwezigheid van een flink aantal gasten met een beperking uit Harlingen en Friesland. Het koor 'Spirit of Joy' uit Wolvega werkt muzikaal mee. Onze gasten maken ook muziek en helpen bij het collecteren. We maken ook samen muziek en belijden ons geloof met het vaste lied bij deze diensten. We verheugen ons op deze bijzondere zondag en wensen u en elkaar een gezegende viering.

Zondag 6 november 10.00 uur – Grote kerk – ds. Teunard van der Linden – **Bijzondere Gezinsdienst**
m.m.v. R.K. koor Spirit of Joy uit Wolvega o.l.v. Ulbe Tjallingii.

Liturgische kleur groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl
Ouderling van dienst Ymieke Miedema / diakenen: Tryntsje Bouma en Aafke Hibma / vleugel: Ulbe Tjallingii

Lector: Jan de Jong / **Schriftlezingen:** Lucas 18 : 35-43

Kindernevendienst: Mirjam de Boer / Kinderoppas : Ytie Nijdam

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda

Collectes: De eerste rondgang is voor de **Zending** en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Taart bij de koffie na afloop van deze dienst

Deze zondag zal er, net als vorige week, weer wat lekkers zijn bij de koffie. Wederom gemaakt door onze jeugd ten behoeve van het kerk-in-actie doel: "**de arbeidsmigranten in Qatar**", die onder erbarmelijke omstandigheden daar gewerkt hebben voor het aankomend WK voetbal. Door een donatie te geven voor het lekkers zullen we ook een hogere notering hebben voor het landelijke spel namens de PKN, Sirkelslag. Komt u aanstaande zondag na de dienst weer het lekkers proeven?



Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **Mevr. H. van der Zee**, (haar man Kor is 25 sept overleden) en naar **mevr. Joke Sopacua-de Groot**, (haar man Freddy is op 30 september overleden).

Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

Johannes de Heer Zangavond

Vanavond (6/11) is er een zangdienst met bekende liederen van Johannes de Heer, o.a. 'Ga niet alleen door 't leven' en 'Blijf mij nabij' en 'Dat ons loflied vrolijk rijze'. Organist Kees Schout bespeelt dat het orgel. Voorganger is ds Teunard van der Linden.

Meeleven

Gelukkig zijn de meeste gemeenteleden die in het ziekenhuis of ter revalidatie elders verkeerden allemaal weer thuis.

Oud-schipper dhr. Sijbolt van der Linde is naar De Bating verhuisd en zal daar ook blijven wegens algemene verzwakking.

Wij leven met hem mee en met zijn levenspartner Ria.



OOGSTDIENST 2022

Zondag 13 november is onze jaarlijkse oogstdienst. Op **zaterdag 12 november** aanstaande kunt u fruit inleveren voor de oogstdienst van zondag 13 november. Van **11:00 tot 13:00 uur** zijn wij aanwezig in de Hoeksteen. Indien u niet in de gelegenheid bent om langs te komen en toch een bijdrage wilt geven, kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. Oogstdienst.**

Warme kamer

Via het Interkerkelijk Diaconaal Overleg is het volgende verzoek om vrijwilligers binnengekomen. Het Leger des Heils stelt de komende maanden de verwarmde huiskamer open voor diegene die behoefte hebben aan een warme omgeving, gezelligheid of een luisterend oor. De huiskamer zal dan 5 dagen per week open zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 16.30 uur. De dagdelen zijn verdeeld in 's morgens van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 12.30 uur tot 16.30 uur. Er wordt naar gestreefd dat er steeds 2 vrijwilligers aanwezig zijn. Het Leger des Heils zou er graag een interkerkelijk gebeuren van te maken. Wilt u ook als vrijwilliger bijdragen aan dit initiatief, neemt u dan contact op met onze diaken Evelien de Boer, Evelien_deboer@planet.nl / tel. 0648120990.

Meditatie *'Het zijn de gunstbewijzen de Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn ze nieuw, groot is uw trouw! Klaagliederen 3:22*

De voorbereidingen voor Zondag Voleinding (over twee weken op 20 november) zijn al weer in volle gang. We leven, niet alleen dan, mee met allen die een geliefde moesten verliezen.

In Klaagliederen betreurt de profeet Jeremia de verwoesting van het mooie Jeruzalem en de ondergang van alles wat daarmee in verband staat en stond. Maar zoals er soms een bloem uit een betonnen muur of vloer tevoorschijn schiet, vinden we ook een aantal verzen, waarin grote dankbaarheid doorklinkt. In dit geval: dat wij het leven nog mogen hebben. Dat de trouw van God ons het leven schenkt, zolang wij ademhalen.

Dat mogen we ook bedenken als we vele doden horen op het strijdtoneel van landen, die met elkaar in oorlog verkeren, en alle moeders en vrouwen die dagelijks hopen en wanhopen, of hun geliefden wel levend naar huis zullen terugkeren. Zolang er leven is, is er hoop. Zolang er hoop is, is er leven. Jeremia klaagt. Hij zingt zijn verdriet uit over wat verloren ging. Die stem klinkt ook. Juist ook in de Bijbel. Uit diepten van ellende. Maar telkens is er ook de dankbaarheid voor het leven, van God gegeven.

Ook wij mogen zingen (Lied 657):

1. *Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht
Om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
Elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.*

2. *Al is mijn stem gebroken mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:
Het lied van uw verlangen heeft mij aan 't licht getild.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Vanavond, zaterdag 5 november, is er een **concert in de Grote Kerk met Eeuwe Zijlstra en het Vrouwenkoor Nova uit Groningen**, die het Requiem van Fauré ten gehore brengt. Passende muziek met het oog op Zondag Voleinding. Aanvang 20.00 uur. Entreekosten: 12,50

De agenda voor de komende week:

Zondagavond 6 november 19.00 uur	catechese voor de 12-17 jarigen	de hoeksteen
Maandag 7 november 10.00 uur	Bijbel gesprekskring	Pastorie Marnehiem 42
Maandag 7 november 19.30 uur	Moderamen	de Hoeksteen
Dinsdag 8 november vanaf 9.30 uur	Open Koffie ochtend	de Hoeksteen
Dinsdag 8 november 14.30 uur	Gesprekskring 'Rondom de Tafel'	Pastorie Marnehiem 42
Dinsdag 8 november 14.30 uur	Moederclub	de Hoeksteen

Twee thema-avonden met ds Douwe Visser

Op dinsdag 8 en 15 november vertelt emeritus dominee Douwe Visser, u wel bekend, over zijn ervaringen en belevenissen in de wereldwijde kerk: tegen de achtergrond van zijn ervaringen in Zambia en Genève. Kerk is waar mensen samenkomen.

Wij nodigen u graag uit om uw blikveld te verruimen door met Douwe mee te kijken naar de wereldwijde kerk.

Plaats: de Hoeksteen, tijd: van 20.00 -21.30 uur.

Woensdag 9 november 9.45 – 11.15 uur Gesprekskring Harlinga o.l.v. ds. Ulbe Tjallingii
Woensdagavond Jeugdwerkgroep

Gemeente-avond:

Donderdag 10 november 19.45 uur is de gemeente-avond; zie voor de onderwerpen de nieuwe Getijdenstroom. We hopen dat velen van u willen meedenken over de vraag hoe we komende wintertijd zullen aangaan en hoe we bij kunnen dragen om eenzaamheid tegen te gaan (voor de pauze). Hierover is ook een gast van het Leger des Heils aanwezig (na de pauze).

Kerkdienst : 13 november Oogstdienst:

Zondag 13 november - Grote Kerk – 9.30 uur – voorganger ds. Ulbe Tallingii, organist Eeuwe Zijlstra, ouderling Aagje Wouda

Om nu alvast te noteren:

maandag 21 november 19.30 uur *'Ervaringen rondom de dood'* de Hoeksteen (zie Kompas blz 13)

deze avond verkennen we een bijzonder thema: dat van de dood. Daarmee heeft en krijgt iedereen te maken, maar we praten er meer over- en omheen, dan erover. Graag van te voren aanmelden bij de gespreksleider ds. Teunard van der Linden

Zaterdag 26 november brengen we vanaf 13.30 uur een bezoek aan het Titus Brandsma huis, de oude pastorie van de Bonifatiuskerk Leeuwarden en aan de kerk zelf. Pastor Minnema zal ons rondleiden in het Titus Brandsma huis en dhr Jan Martien van Welie vertelt ons meer over de geschiedenis van de Bonifatius kerk. De eigen bijdrage voor deelname aan dit bezoek is 5,00 euro p.p. Contactpersoon: Harmen Bloemhof tel 06 5318 4015 (zie ook info in Kompas blz 7 > datum is gewijzigd)