



Bij deze dienst

Het is vandaag de vierde zondag van de herfst. We lezen verder uit het Lucasevangelie, over 10 melaatsen die door Jezus genezen worden, maar waarvan er maar één God looft en terugkeert Jezus te danken. Een Samaritaan nota bene. De dankbare Samaritaan, die minder bekend is dan 'zijn tweelingbroer': de barmhartige Samaritaan (Lucas 17:11-21). In de dienst zijn tot onze vreugde twee bevestigingen: Aafke van de Zee zal worden herbevestigd als ouderling (voor 2 jaar) en Rintse Twijnstra worden bevestigd tot diaken. Heel fijn dat zij (mede) de schouders willen zetten onder het belangrijke ouderlingen- en diakenenwerk. We spreken soms over de wijngaard van Heer (vinea Domini), en die moet worden bijgehouden! Op het spoor van dienstbaarheid gaat Jezus zelf ons voor. Hij is immers op weg naar Jeruzalem in het Bijbelverhaal dat wij horen, niet als toerist, maar om te volbrengen alles wat over hem geschreven staat.. We wensen elkaar en degenen die via beeld en geluid meeleven met deze dienst een goede en gezegende viering.

Zondag 9 oktober

Liturgische kleur groen

Ouderling van dienst

Lector:

Kindernevendienst :

Koster / beamer

Collectes:

9.30 uur – Grote kerk – ds. Teunard van der Linden, (her) bevestiging ambtsdragers

Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl

Marjan Overdijk / diakenen: Aafke Hibma en Tia Ammeraal / organist Otto Roelofsen

Syds Keuning / **Schriftlezingen:** Lucas 17: 11 - 21

Carla Ozinga / kinderoppas : Boukje Bruinsma

Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda

De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

Mw. Loekie Witteveen-Elzinga, (zij heeft eind september een paar dagen in het ziekenhuis gelegen) en naar **dhr. Bauke de Groot**, (29 augustus is zijn vrouw Willemien overleden)

Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

Meeleven

Afgelopen donderdag was het afscheid van Frederik (Freddy) Sopacua (77 jaar). Het in memoriam is vanmorgen, voorafgaand aan de voorbeden. Wij leven mee met zijn vrouw Joke en allen die hem moeten missen.

Afwezig:

Ds. Ulbe Tjallingii is van 11 oktober t/m 18 oktober afwezig. Ds. Van der Linden is zijn vervanger.

Een Gebed:

*Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van ons leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verlopen in de angst.*

*Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalst:
laat ere en omarming blijven
die ons draagt.*



*Laten er mensen zijn
die ons vasthouden,
doe zelf uw naam eer aan
en laat U vinden
als wij u zoeken.
Amen*

Meditatie

*Jezus, wand'lend langs de wegen,
kwam eens tien melaatsen tegen,
die van verre bleven staan,
roepend: Meester, zie ons aan.
En Hij zeide: wordt gereinigd,
wordt genezen, weest geheiligd.
Gaat en laat uzelve zien
aan de priester, alle tien.
Tien melaatsen gingen henen
en genazen, maar slechts ene,
slechts een vreemde, dankte Hem,
kerende, met luider stem.
En Hij vroeg: waar zijn de negen?
Waarom hebben zij gezwegen
en vindt slechts een vreemdeling
woorden van verheerlijking?*

*Heer, als wij, melaats van harte,
tot U roepen uit de verte
en Gij zegt: gaat heen, wordt rein,
laat ons als die ene zijn.
Laat de dank in onze monden
woorden vinden voor het wonder.
Laat ons lovend tot U gaan
om wat Gij ons hebt gedaan.*

Muus Jacobse

**Agenda / diverse activiteiten :****Moderamen**

Komende maandag (10/10) komt het moderamen weer bijeen, ter voorbereiding op de kerkenraadsvergadering later deze maand.

Maandag 10 oktober	14.00 uur	Brei-café	de Hoeksteen
Dinsdag 11 oktober	9.30 – 11.00 uur	Open koffie ochtend	de Hoeksteen
Dinsdag 11 oktober	14.30 – 16.15 uur	Moederclub	de Hoeksteen

Gesprekskring Rondom de tafel

Komende dinsdag (11/10) is de 2e dinsdag van de maand. Dan komt de gesprekskring Rondom de tafel samen. Misschien iets voor u? De kring is in de pastorie, aanvang 14.30 uur

Woensdag 12 oktober 9.45 – 11.15 uur **Gespreksgroep Harlinga** o.l.v. ds. Ulbe Tjallingii.
Ook als u niet in Harlinga woont, bent u van harte welkom !!

Pastoraatsgroep

Komende woensdag (12/10) komt de Pastoraatsgroep weer bijeen in de Hoeksteen, aanvang 20.00 uur, om ervaringen te delen en elkaar te stimuleren bij het wijkwerk.

Woensdag 12 oktober 17.30 uur **Samen aan Tafel** (inloop vanaf 17.15 uur) 'de Haven' Noorderkade 2
U kunt zich nog opgeven voor **Samen aan Tafel**. De intekenlijst ligt in de hal van de kerk Kosten: €7,- per persoon.
Mocht het vervoer een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met een van de commissie leden. (zie Kompas blz 18)

Kerkdienst zondag 16 oktober - 9.30 uur - Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden, m.m.v. de ZWO-Commissie

Korenmiddag Grote Kerk 16 oktober

Op zondagmiddag 16 oktober is er in de Grote Kerk een gevarieerde Korenmiddag in een met bloemen versierde kerk, onder het motto '**Een gemengd boeket**'. Dat vormen de verschillende deelnemers en de muziek die zij ten gehore brengen op uitnodiging van de Werkgemeenschap van Kerken.



Medewerking verlenen de brassband van het Leger des Heils, Mannenkoor Con Amore, het Christelijk Gemengd Koor en de Cantorij van de Grote Kerk. Twee jeugdmusici spelen op viool en hobo. Organist Eeuwe Zijlstra brengt het grote stadsorgel tot klinken. Tussendoor zijn er enkele tekstfragmenten over de Bijbelse flora: ook een gemengd (herfst)boeket.

U ontvangt bij binnenkomst een programmaboekje, waarin tevens de samenhang staat vermeld.
Wij nodigen u graag uit om te komen en iemand mee te nemen. Gastheer is ds. Teunard van der Linden.

De aanvang is om 16.00 uur, het programma is zonder pauze.