



Bij deze dienst

Het is vandaag startzondag. We verheugen ons in een nieuw kerkelijk jaar en zoeken samen naar 'Wegen van zegen': naar kernen, waar het geloof bij leeft, en naar vuur dat ons verwarmt en verblijdt. Het gaat nog een laatste keer over Mozes, deze laatste zondag van september. Mozes wordt geroepen, maar moet ook nog veel leren. Het zal ons niet anders vergaan.

Sjouke Bruining is de organist en Tamar Miedema speelt op de hobo. De dienst is eigenlijk niet klaar als hij klaar is, want de zegen ontbreekt nog: die ontvangen we en vieren we buiten, met de andere kerken van de stad, tijdens een gezamenlijke oecumenische zegenbede voor stad en land. De aanvang daarvan is 11.15 uur. De trompetten van het Leger des Heils begeleiden de samenzang buiten. Na afloop is er gezamenlijk koffiedrinken. Graag wensen we u en elkaar een goede en gezegende viering, zowel in de kerk, als buiten op het gras of via beeld en geluid verbonden.

Bij binnenkomst in de kerk ontvangt u een geprinte liturgie. Deze is voor de dienst in de kerk, als wel voor de Zegenbede buiten.

Schreef ik in de vorige zondagsbrief dat om 9.30 uur de koffie klaar zou staan, het spijt me, maar dat bleek een misverstand.

We willen heel graag **na afloop van de dienst in de kerk en de gezamenlijke zegenbede**, bij goed weer buiten aan de kant van de Michaëlschool, deze dienst(en) **afsluiten met koffie/thee/limonade**.

Onze koster zorgt voor koffie e.a. drinken en de andere kerken zullen iets voor erbij meenemen. We hopen dat velen hier gebruik van zullen maken en zo elkaar mogen ontmoeten.

Zondag 25 september 10.00 uur – Grote kerk – ds. Teunard van der Linden, Startzondag

Liturgische kleur groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst Annie van der Kooi / diakenen: Evelien de Boer en Sissy de Boer / organist: Sjouke Bruining

Lector: Frank Belt / **Schriftlezingen:** Exodus 3; 1- / Exodus 3 : -18 / Exodus 7 : 7-15

Kindernevendienst : Ymieke Miedema / kinderopas : Saïda Smilde

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda

Collectes: De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging

Mw. Margje Pars-Tolsma, (Margje heeft kort na elkaar afscheid moeten nemen van haar beide ouders)

Dhr. Jan Bambach, (is herstellende en aan het revalideren na een hartoperatie)

Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

Meeleven:

- **Mw. Aaf.E.Switjnk -Visser** is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.

- **Dhr. Rienk Switynk**, verblijft nog in Parkhove. Wij wensen hem en zijn vrouw Ali sterkte en vertrouwen.

Bij het schrijven van deze zondagsbrief is bekend dat nog een aantal gemeenteleden zorgen hebben vanwege hun gezondheid.

Zij kunnen daardoor niet bij de diensten in de kerk aanwezig zijn, maar volgen de dienst(en) via de live stream.

Wij wensen hen en hun naasten heel veel sterkte en kracht. Wij weten ons ook met u/ met jou verbonden in Woord en Geest.

Gods nabijheid toegewenst.

Ook u / jij die met een verlies moet leven, zij het nog maar kort geleden of al een langere tijd, ook aan u / aan jou denken we in onze gebeden.

Zondag 25 september beginnen we in het kerkgebouw "de Haven" te Harlingen weer met elke vierde zondag van de maand een gezongen Choral Evensong. De Evensong wordt gezongen door de Ichthuscantorij o.l.v. Geke Bruining-Visser en Sjouke Bruining bespeelt het orgel. Iedereen is weer van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst begint om 16.30 en de toegang is gratis.

Met vriendelijke groet, Sjouke Bruining

(her)bevestiging ambtsdragers:

Zondag 9 oktober zal ouderling Aafke van der Zee, Karremanstraat 27 worden herbevestigd als ouderling. Zij verlengd haar periode met 2 jaar. Rintse Twijnstra, Jacob Catsstraat 15 zal dan worden bevestigd als diaken. De kerkenraad is dankbaar dat beide gemeenteleden zich opnieuw willen inzetten voor onze gemeente. Mocht u bezwaren hebben dan kunt u dat **schriftelijk** kenbaar maken via mijn privé adres: Midlumerlaan 2-28.

Met een hartelijke groet van uw scriba. Avdk-Z

Meditatie 'Vertrouw op de HEER met heel u hart en steun op uw eigen inzicht niet.' Spreuken 3:5

Inzicht hebben en inzicht verwerven is iets goeds, zou je zeggen. Heel het onderwijs is erop gericht: om kennis te vergaren, die tot inzicht leidt. Inzicht in de geschiedenis, inzicht in de wetten van de natuur of de economie, in de werking van het / ons brein of het communiceren in een ander taal. Een beetje zelfinzicht is ook meegenomen. Anders sjouw je de hele tijd achter jezelf aan. Het is prettig naar mensen te luisteren die verstand van zaken hebben, inzicht in de dingen. Van het milieubeheer tot de asielopvang. Het Bijbelboek Spreuken behoort tot de Wijsheidsliteratuur. Daarin gaat het ook om wijsheid. In allerlei spreuken leren we wijsheid van dwaasheid onderscheiden, denk ook aan allerlei spreekwoorden en gezegden.

In ons tekstwoord gaat het om wijsheid + plus, zou je kunnen zeggen. Om vertrouwen op de HEER. Je kunt het nog zo goed voor elkaar hebben, nog zo goed verstandig handelen (denk je): vertrouwen op God is de hoogste vorm van vertrouwen.

Je mag het ook omkeren: door te vertrouwen op God, win je aan wijsheid en kracht. Leer je, het fundament buiten jezelf te vinden en voorbij te zien aan je eigen (beperkte) inzichten en (voor)oordelen.

De schrijver van Spreuken leert ons leven vanuit een principiële openheid. Wij mogen de deuren en vensters van ons hart openen voor Gods koninkrijk, zoals ons dit in de weg van Jezus nabijgekomen is, en ook voor de ander en voor elkaar.

Het licht van Gods koninkrijk is helderder dan dat van onze eigen gedachten. Zonder zijn licht leven wij in donkerheid. Door zijn licht klaart ons denken en voelen op; zien wij onszelf en de ander staan in een nieuw licht, van liefde, blijdschap en genade.

Wie tot dit inzicht gekomen is, haalt ego wat graag van de troon!

Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden

Lied 849 : 1 en 2

*Zoek de wegen van de wijsheid
Die de schlepping dansend groet.
Blijf haar volgen, schenkt haar aandacht
Proef haar woorden, juist en goed.
Wijshied baant het pad naar vrede,
Doet ons voor wat liefde doet.*

*Luister naar de stem van wijsheid,
op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
vinden recht en trouw elkaar.*

Agenda/ diverse activiteiten**Avond over Psalm 1**

Als opening van het seizoen houdt ds Van der Linden a.s. maandag een inleiding met beeld en geluid over Psalm 1. Hoe is dit lied in verschillende tradities opgepakt, van de synagoge tot de evensongs,

en wat spreekt ons het meeste aan? Petrus Datheen deed zijn best om deze Psalm te berijmen in het Nederlands, maar blonk niet uit in taal. Graag nog een (heel) aantal aanmeldingen, want de teller staat pas op 3 deelnemers.

U bent van harte welkom om 20.00 uur in de verwarmde grote zaal van de Hoeksteen!

Dinsdag 27 september 14.30 uur komt de **Moederclub** weer voor de eerste keer bij elkaar in de Hoeksteen. De moederclub bestaat sinds 1924 en is opgericht vanuit de evangelisatie. Elke middag wordt er een Bijbelverhaal verteld en wordt er gezongen uit de bundel Johannes de Heer. De middag duurt tot 16.15 uur. Is de Moederclub ook iets voor u, of voor iemand uit uw omgeving? Info bij Janny Sijtsma (412311) en Gepke Haakma (416682)

Joodse avond zaterdag 1 oktober

Zaterdagavond 1 oktober is een ieder van harte welkom in de kerk voor de Joodse avond, die Teunard en Coby van der Linden organiseren. Centraal staat de vertoning van de documentaire 'Redeeming angel' over het leven van een joods meisje, Esther Frank, geboren in Zandvoort.

Zij emigreerde na de oorlog naar Israël. Zij zoekt in de film verhaal in Amsterdam, Zandvoort, Westerbork en Zwolle, waar haar familiegeschiedenis zich afspeelt.

De dominee van Zandvoort brengt haar het verhaal van haar vader, chazan Frank en zijn joodse gemeente.

Teunard en Coby zochten Esther Frank op tijdens hun huwelijksreis in het heilige land (zij was toen 90 jaar) en laten van deze reis een aantal prachtige dia's zien. Een land vloeiende van melk en honing.

Trudy en Annely Baard zorgen voor sfeervolle joodse klezmer-muziek. Na afloop drinken we een glaasje wijn uit het heilige land en is er gelegenheid tot nadere ontmoeting. Van harte welkom! De avond begint om 19.00 uur (de documentaire duurt 50 minuten).

Kerkdiensten zondag 2 oktober - 9.30 uur - Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden - Israëlzondag

Een bericht van de commissie samen aan Tafel: Beste mensen,

12 oktober is de eerste bijeenkomst voor het komende winterseizoen. Vanaf a.s. zondag ligt de intekenlijst weer achter in de kerk.

We nodigen u van harte uit om dit met ons te beleven. Plaats: "De Haven" Noorderkade 2

Aanvang maaltijd: 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur. Kosten: €7,- per persoon.

Mocht het vervoer een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met een van de commissie leden.

Met een hartelijke groet van Anneke Raven (06-57418483) namens de commissie