



Bij deze dienst

Het is vandaag de 14e zondag van de zomer en tevens het begin van de Vredesweek; vrede wordt nu meer gezocht dan ooit, vrede ver weg en dichtbij. We bidden erom met elkaar. Voorganger vanmorgen en (emeritus) ds Dick Kamminga, oud-predikant van o.a. Ameland en Lelystad en sinds enkele jaren lid van onze gemeente. Hij werkte al samen met organist Eeuwe Zijlstra op Ameland, dus dat treft!

Na de dienst ligt er bij de uitgang **een vredeskrant** voor u met meer informatie en bijzonderheden. Wij wensen elkaar een goede en gezegende zondagse dienst, ook diegene die thuis of elders met ons zijn verbonden via beeld en geluid.

Zondag 18 september 9.30 uur – Grote kerk – ds. Dirk Kamminga

Liturgische kleur groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl
Ouderling van dienst Oane Zuidema / diakenen: Tryntsje Bouma en Mirjam de Boer / organist: Eeuwe Zijlstra
Lector: Marlijn Puite / **Schriftlezingen:** Amos 8 : 4-7 / Lucas 16 : 19-31
Kindernevendienst : Alie Zuidema / kinderopas : Grietje Holwerda
Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda

Collectes: De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging

Mevr. A. Dijkstra- Nauta, (na een val aan haar heup is zij geopereerd en na een paar weken in De Flecke in Joure te zijn geweest, is zij nu weer thuis.)

Dhr. Cees Doorn, (i.v.m. zijn gezondheid)

Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

Meeleven:

- Mw. A.E. Switjnk-Visser verblijft voor onderzoek in het MCL. Als alles naar wens gaat is er een grote kans dat zij maandag 19 september weer thuis mag komen.
- Jan Bambach verbleef drie weken in het MCL met hartklachten. Afgelopen week is hij weer thuis gekomen om te revalideren. Wij wensen hem en zijn vrouw Yvonne alle goeds en een spoedig herstel.

Met elkaar in God verenigd

*We leven veel te veel voor ons eigen leven
en denken er veel te weinig aan hoe wij door God
met elkaar en allen tezamen
met Hem verenigd zijn.*

We moeten ons door niemand in liefde laten overtreffen.

*We moeten er steeds op uit zijn
onze medemens te helpen.*

*Onze tegenwoordigheid, waar dan ook, moet voor de mensen
een lust, een feest, een troost zijn.*

(Titus Brandsma, 1934)



Een vooruitblik naar volgende week zondag:

Startzondag 25 september Deze dienst begint om 10.00 uur, maar vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar..

Volgende week zondag vieren we met jong en oud de Startzondag, met het thema 'Wegen van zegen'.

Hoe houden wij de zegen vast? Op welke weg(en) zet Gods zegen ons?

Vertrekpunt is het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik, de openbaring van Gods naam. Vurig mogen ook wij leven, dichtbij de Bron en als gemeenschap der kerk.

Na afloop van de dienst in de kerk besluiten we de Vredesweek met een oecumenische zegenwens, een gezamenlijke stadsviering buiten op het bordes en het gras, aan de kant van Michaëlschool, aanvang 11.15 uur. De brassband van het Leger des Heils zal dan de samenzang begeleiden.

Ook dan is er koffie/thee/limonade... met iets lekkers erbij voor alle aanwezigen !!

Meditatie : Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen? Ps. 56:12

De kerkvader Augustinus noemde de Psalmen 'de longen van de Bijbel'. Onze longen zorgen voor zuurstof. Zij voeden het hart en regelen de aanvoer en afvoer. Wij kunnen niet leven zonder onze longen. Daar waren we en zijn wij in deze tijd extra van doordrongen. Longaandoeningen zijn levensbedreigend.

Dat zal ook Augustinus bedoeld hebben met zijn uitspraak. De Psalmen brengen ons het geloof te binnen. De Psalmen wekken onze blijdschap in God. Zij leiden ons door de nacht.

De eerste regel van een Psalm bevat vaak een liedaanduiding of aanwijzing voor de koorleider. Psalm 56 is bedoeld om te zingen op de wijze van 'de duif op verre terebinten'. Van de duif weten we dat hij vlucht naar het licht (de zon) als er op hem gejaagd wordt. De terebinten doen denken aan Abraham in het beloofde land. Zij gaven hem en Sara schaduw en bescherming tegen de hitte des daags. Dat David denkt aan 'verre terebinten' heeft te maken met zijn persoonlijke situatie. Hij is gegrepen door de Filistijnen, die hem gevangen hoeden en loeren op zijn leven.

David vlucht dan als een duif naar het licht. Hij heft zijn hart tot God, ons ten voorbeeld. Hij bidt om zijn bescherming en bewaring en werpt het anker van zijn vertrouwen uit in de vaste grond van Gods wezen: op U vertrouw ik, ik vrees niet. Wat zouden mensen mij doen? Er is geen vrees in de liefde; volmaakte liefde drijft de angst uit, horen we in het N.T. David zegt: er is geen vrees in vertrouwen. Als je werkelijk vertrouwt: met hart en ziel op Gods hand die je vasthoudt, op Gods naam die nabij is, op Gods geest die je kracht geeft – smelten zal je angst, als sneeuw van de zon. Angst knijpt onze adem af. Vertrouwen schept lucht.

Wij moeten wel op onze ademhaling blijven letten. Vertrouwen op adem van Gods geest, die onze longen vult en onze ziel drenkt met vertrouwen.

Wij maken wel 'omzwervingen', ook collectief, met alle maatregelen en beperkingen van deze tijd, maar heeft God die niet te boek gesteld? Er vloeien wel tranen bij alles wat mislukt, tegenzit en teleurstelt, maar heeft God die niet in zijn 'kruik' verzameld? Stelt Hij ons leven niet te boek, woord voor woord, dag voor dag en uur voor uur, zodat wij gerust mogen leven, ook als de terebinten ver zijn? Als de hitte van de dag ons belaagt en de omstandigheden ons doen wankelen?

David weet, met het slotvers van de Psalm, dat hij ook in het land van de Filistijnen, ver van de terebinten, mag 'wandelen voor Gods aangezicht, in het licht des levens'. Dat blijft een prachtig werkwoord, dit wandelen, dat al in Psalm 1:1 klinkt en daar betrekking heeft over het gaan in Gods geboden. Het geldt ook praktisch: heb je even 'lucht' nodig, adem, ga dan een blokje om. Kom, en wandel in het licht. Vul je longen met nieuw vertrouwen dat God met je gaat in je eenzaamheid.

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn!*

*Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden,
Over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn
in zijn liefde je bewaren
In de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Met een hartelijke groet van uw scriba, Annie van der Kooi-Zegel

Fancy Fair:

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken die als medewerker, sponsor of als bezoeker heeft bijgedragen aan een prachtige dag. De prachtige spreij van de verloting van het Breicafé is gewonnen door H. Tjallingis. De dinerbonnen zijn gewonnen door J. Houbeyn en J. Rahakbauw-Wijkstra. Meer informatie komt in de volgende editie van Getijdenstroom.

Agenda:

Vrijdagochtend vergadert het consistorie weer voor de eerste keer dit seizoen, om het pastoraat te bespreken, de voortgang van het project 'Levende gemeente' en alles wat de opbouw van de gemeente dient, vanuit de taak van de ouderlingen, predikanten en pastorale vrijwilligers. Aanvang 10.00 uur in de Hoeksteen.

Het 'stallen' van fietsen a.s. zondag:

Rondom de grote kerk, tegen de kerkmuren, heeft de gemeente de gaten en de kale plekken opgevuld met modder. Hierin werd ook graszaad gestrooid. Daarom een **vriendelijk doch dringend verzoek** om a.s. zondag **niet** uw fiets, driewieler of ieder ander vervoermiddel in de modder tegen de muren van de kerk te plaatsen. We hopen hierbij op uw medewerking en uw begrip.

Vorming en Toerusting – Kompasboekje 2022-2023 (laatste keer geplaatst)

In de loop van de maand september ontvangt u in uw brievenbus een nieuwe editie van het Kompasboekje. Dit boekje informeert u over alle Vorming en Toerusting-activiteiten die in het seizoen 2022-2023 op het programma staan; opnieuw een rijk en gevarieerd aanbod! Behalve in gedrukte vorm is het Kompasboekje ook beschikbaar als een e-boek, in pdf-formaat.

Omdat de werkgroep Vorming en Toerusting benieuwd is of - en zo ja, hoe dit e-boek in de praktijk wordt gebruikt en voorts hoe het gebruik ervan dan bevalt, nodigt de werkgroep u uit dit e-boek aan te vragen door een mailtje te sturen naar toerusting@pg-harlingen.nl. Het e-boek(je) wordt u daarna zo spoedig mogelijk toegezonden.

Namens de werkgroep Vorming en Toerusting, Ad van der Kam

N.B. heeft u het boekje Kompas niet in de bus gekregen, in de hal van de kerk liggen nog wel een aantal (gele) boekjes !!