



Bij deze dienst

We maken als gemeente goed gebruik van het kerkgebouw, vrijdagavond met het prachtige orgelconcert van Eeuwe, zaterdag met de gezellige fancy fair en vanmorgen met de zondagse eredienst, voor de gelegenheid 'op hoogte': we benutten zoveel mogelijk de kraken van de kerk, waar het ruim en schoon is, en we het loflied mooi kunnen zingen in beurtzang. Voor wie de trap omhoog een bezwaar is, is beneden ruimte om te zitten. Hier ontmoeten de kinderen elkaar ook voor het aansteken van de lantaarn en om naar de nevendienst te gaan. Voor de mensen thuis volgt de camera op het orgel de dienst (deze kan geheel draaien). We luisteren naar Exodus 2, over de geboorte van Mozes en zijn verblijf in Midjan, waar hij verder voorbereid wordt op zijn taak om het volk uit Egypte te leiden. Zijn leven wordt steeds meer 'aan het licht gebracht' – dat mag ook onze ervaring zijn. Wij wensen elkaar en degenen die elders of later via beeld en geluid de dienst volgen een goede en gezegende kerkdienst. En uhh... voorzichtig weer naar beneden en de leuning goed vasthouden...!

Zondag 11 september 9.30 uur – Grote kerk - Teunard van der Linden 'Kraakdienst'

Liturgische kleur groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl
Ouderling van dienst Ymieke Miedema / diakenen: / organist: Sjouke Bruining
Lector: Neeltje Hiemstra / **Schriftlezingen:** Exodus 2 : 10 / Exodus 2 : 11 - 12
Kindernevendienst : Mirjam de Boer / kinderoppas : Carla Ozinga
Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda

Collectes: De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging dhr. Koos de Vries, (i.v.m. zijn gezondheid) en naar mevr. H. den Breejen- Veenstra, (enkele weken geleden is haar dochter overleden)

Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

Meeleven:

- mw. Joke van der Meulen—Pietersma zou afgelopen vrijdag (9/9) worden geopereerd. Door omstandigheden kon de operatie helaas niet doorgaan en aan het begin van de vrijdagavond was Joke weer terug. Wij wensen haar veel sterkte.
- Rienk Switynk verblijft nog in Parkhoven, waar zijn vrouw Alie hem dagelijks bezoekt. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe lang het verblijf in Leeuwarden nog zal duren.

Overlijdensbericht:

Woensdag 7 september is na een ernstige ziekte, thuis vredig ingeslapen ons gemeentelid dhr. Sijbe Bijlsma, in de leeftijd van 72 jaar. De afscheidsdienst is woensdagmiddag 14 september om 14.30 uur in de Grote Kerk. Daaraan voorafgaand is er vanaf 14.00 uur gelegenheid tot condoleren. Wij wensen Anne Marie, de kinderen, kleinkinderen, de overige familieleden en allen die verdriet hebben om het heengaan van Sijbe, heel veel sterkte en kracht in deze dagen van afscheid en rouw. Dat zij allen de liefde mogen ervaren van mensen om hen heen, maar bovenal de troost van onze Hemelse Vader. Wij zullen hem later in de dienst gedenken met een in memoriam, stiltemoment en een lied van vertrouwen.

Vorming en Toerusting – Kompasboekje 2022-2023

In de loop van de maand september ontvangt u in uw brievenbus een nieuwe editie van het Kompasboekje. Dit boekje informeert u over alle Vorming en Toerusting-activiteiten die in het seizoen 2022-2023 op het programma staan; opnieuw een rijk en gevarieerd aanbod! Behalve in gedrukte vorm is het Kompasboekje ook beschikbaar als een e-boek, in pdf-formaat.

Omdat de werkgroep Vorming en Toerusting benieuwd is of - en zo ja, hoe dit e-boek in de praktijk wordt gebruikt en voorts hoe het gebruik ervan dan bevalt, nodigt de werkgroep u uit dit e-boek aan te vragen door een mailtje te sturen naar toerusting@pg-harlingen.nl. Het e-boek(je) wordt u daarna zo spoedig mogelijk toegezonden.

Namens de werkgroep Vorming en Toerusting, Ad van der Kam

Oproep:

We zijn op zoek naar een aantal mensen die a.s. maandag 12 september vanaf 8.30 uur willen mee helpen om de Grote Kerk op te ruimen en schoon te maken. Zoals u eerder in deze brief hebt kunnen lezen is er a.s. woensdag een begrafenis en.... vele handen maken immers licht werk.....!!! Komt u / kom jij ook mee helpen?

Opgave heel graag bij Joop Puite tel. 06 15507649, maar u / jij kunt ook spontaan binnen lopen om mee te helpen !!

Meditatie : *‘Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.’ Mat.11:28*

Als scholier fietste ik dagelijks langs een grote Drentse boerderij met de stoere naam: Repos Ailleurs – ‘rust is elders’, vrij vertaald: ‘hier wordt gewerkt!’ We weten dat arbeid adelt en vaak de beste therapie vormt; maar ook dat je van ‘altijd maar doordraven’ hondsmoe wordt. Je kunt beter geregeld pauzeren en momenten zoeken, waarop je stilstaat bij wat je beweegt.

Tijd voor bezinning en om te genieten. Maar ook dan kan het leven nog altijd vermoeiend zijn.

Het woord uit Mattheüs spreekt van ‘lasten’, en die zijn vandaag de dag, met het oog op een heel aantal vergaande crisissen, niet denkbeeldig. Hoe komen we die allemaal weer te boven? Hoe kom je alleen al de winter door, bij zulke hoge kosten?

Het woord van Jezus is een uitnodiging. Om rust te zoeken en rust te vinden - in zijn hoede. Zoals ook de dichter van Psalm 23 zegt. Dankzij de goede herder die over ons leven waakt en de Geest ons gegeven, mag het leven, bij alle vermoeienissen en lasten, óók een ‘pastorale’ zijn. Vanuit een grondhouding van dankbaarheid en vertrouwen, in plaats vanuit angst om te kort te komen of de boot te missen. Wie zachtmoedig en nederig van hart is, niet oordeelt en niet naast zijn schoenen loopt, zegt het vervolg, zal vrede vinden. De vrede van de Heer, die neerdaalt in voren van de tijd en van ons hart, als wij bij Hem zoeken wat ons staande en gaande houdt: goddelijke vrede, die alle verstand, planning, strijd en onrust te boven gaat. Stil staan bij wat je beweegt. Het leven en de nieuwe dag aangaan als geschenk. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel ons begroet.

Met een hartelijke groet, Teunard van der Linden

*Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven ga tot uw Middelaar.
Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geweest
en zoveel leed te dragen ga niet alleen !!*

Agenda:

Fancy Fair 10 september 2022

Zaterdag 10 september is om 9.30 uur de start van de Fancy Fair, in en rondom de Grote Kerk. Het rad van avontuur draait met regelmaat rond, en bent u na het ‘winkelen’ bij de diverse kraampjes, binnen en buiten, toe aan een kopje koffie of thee? In de koffiehoeke staat alles daarvoor klaar. Buiten wordt er weer vis gebakken en ook de ‘patat- en oliebolleakraam’ is weer aanwezig. Voor de jeugd is er buiten een springkussen. Ook dit is gemeente-zijn en we hopen u / jou en elkaar te ontmoeten.

De opbrengst van deze fancy Fair, evenals de opbrengst van ‘de Inbreng’ is voor de ‘Stichting tot in stand houden van de Grote Kerk’, en dit raakt ons allemaal.

Tsjerkepaed – Monumentendag 2022:

De Nicolaaskerk in Midlum is zaterdagmiddag 10 september vanaf 13.30 uur geopend i.v.m. Tsjerkepaed en Monumentendag.

Aankomende maandag en dinsdag wordt de kerk weer geheel opgeruimd en schoongemaakt. Helpt u ook mee ??

Dinsdag vergadert het moderamen van de Werkgemeenschap.

De Koffie ochtenden:

Iedere tweede dinsdag in de maand houden we koffieochtenden in de Hoeksteen. De koffieochtend is bedoeld om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten. De eerste keer is **a.s. dinsdag 13 september in de Hoeksteen.**

Vanaf 9.30 uur is iedereen van harte welkom.

Gesprekskring Harlinga

A.s. **woensdagmorgen, 14 september**, bent u weer van harte welkom bij de gesprekskring in Harlinga. Om 9.45 uur staat de koffie klaar en van 10.00 - plm 11.15 kunnen we in gesprek gaan over een thema, een tekst of een gebeurtenis in de actualiteit of een geloofsvraag. Er is ruimte voor het delen van eigen ervaringen. U hoeft zich niet aan te melden, we komen samen in de grote zaal van Harlinga. Gespreksleider is ds. Ulbe Tjallingii. Van harte welkom, ook als u niet in Harlinga woont.

Gesprekskring Almenum

Elke maand, meestal op de derde donderdag, is de gesprekskring in Almenum. Om 9.45 uur staat de koffie klaar en van 10.00 - plm. 11.15 uur kunnen we in gesprek gaan over een thema, een tekst of een gebeurtenis in de actualiteit of een geloofsvraag. Er is ruimte voor het delen van eigen ervaringen. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt zo binnenlopen in de grote zaal van Almenum. Gespreksleider is ds. Ulbe Tjallingii.

De eerste bijeenkomst is a.s. donderdag 15 september en ook gemeenteleden die buiten Almenum wonen zijn van harte welkom.

Vrijdagavond is er weer een uitzending van Horizon, te beluisteren via het plaatselijke radio.