

DE RIJKE MAN EN DE ARME LAZARUS

Vredesavond 2022 18 september

Voorganger: ds. Dirk Kamminga

Ouderling: Oane Zuidema

Lector: Marlijn Puite

Organist: Eeuwe Zijlstra

Welkom

Openingspsalm 113:1,2

1 Prijst, halleluja, prijst den HEER,
gij 's HEREN knechten, immermeer
moet 's HEREN naam gezegend wezen.
Van waar de zon in 't Oosten straalt,
tot waar z'in 't Westen nederdaalt,
zij 's HEREN grote naam geprezen.

2 Ver boven aller volken trots
blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Wie is als Hij, de HEER der heren?
Hij onze God, die troont zo hoog,
slaat op het diepste diep zijn oog.
Hemel en aarde moet Hem eren.

Votum en Groet

Wij wensen elkaar de vrede van Christus

Openingsgebed

Zingen lied 1009:1

1 O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

Litanie

Zingen: Glorialied 305

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie
geldt de zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit Licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan !

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt !
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed !

DE HEILIGE SCHRIFT –

gelezen, gezongen, overwogen

Gesprek met de kinderen

Dona nobis pacem – geef ons vrede

Lezing uit de profeten: Amos 8:4-7

Zingen 146c: 1 en 2

1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

2 Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,
zij keren eens tot aarde weer;
rijkdom en macht, het gaat alles verloren,
niemand gedenkt hun daden meer.
Machtigen wanklen in hun waan, -
roepen wij dan de Here aan.
Halleluja! Halleluja!

Evangelielezing Lucas 16:19-31

Zingen lied 333 :

*Kom Geest van God, maak onze harten open, dat
Christus bij ons woning vindt.*

Overweging

Orgelspel

Zingen Lied 991 : 1 – 2 – 4 en 6

1 De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

2 God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

4 Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.

7 Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

Gebed van Franciscus van Assisi

Zingen lied 912:1,2,4,6

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

6 Neem mijn zonden en mijn schuld
in 't beleid van uw geduld.
Maak dat ik, opstandig kind,
steeds de weg tot U hervind.

Collecte voor diaconie en kerk

Dankzegging en voorbeden, stil gebed - Zingen: lied 1006 Onze Vader in de hemel

*Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen,
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen*

*en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kezen
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt u ons verder
hier en nu en straks. Altijd.
A----men 2x*

Zegen

Na de zegen zingen we lied 23c :1 – 3 en 5

1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
Wijst mij een groene streek;
Daar rust ik aan een stille stroom –
En niets dat mij ontbreekt.

3 Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
Geeft steun en veiligheid.

5 Uw trouw en goedheid volgen mij,
Uw liefde, dag aan dag;
En wonen zal ik in Gods huis
Zo lang ik leven mag.

Na de dienst is er weer koffie/thee of limonade