



Bij deze dienst

Zondag 7 augustus, de eerste zondag van deze maand en 8^e zondag van de zomer. Vanmorgen gaat mw. ds. Tytsje Hibma, gemeentepredikant te Arum-Kimswerd, bij ons voor. De lezingen zijn uit Jesaja 65, "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" en de evangelielezing is uit Lukas 12.

Een fijne zondagse dienst gewenst, ook diegene die thuis of elders met ons zijn verbonden via kerkradio en/of livestream.

Zondag 7 augustus

9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Tytsje Hibma

Liturgische kleur groen

Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst

Annie van der Kooi / diaconie : Trytsje Bouma en Aafke Hibma / organist: Eeuwe Zijlstra

Lector:

Jan de Jong / **Schriftlezingen:** O.T. Jesaja 65 : 17 – 25 en N.T. Lucas 12 : 32-40

Kindernevendienst

Ymieke Miedema / kinderoppas: Carla Ozinga

Koster / beamer

Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda

Collecte:

De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar de **fam. S. Kloosterman, en naar**

de fam. C. Faasse, (komende week is het een jaar geleden, dat Petra Kloosterman - Faasse is overleden en beide families afscheid van haar moesten nemen)

Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

Meeleven:

Op het moment van schrijven zijn er binnen onze gemeente een aantal gemeenteleden die ziek zijn, sommige zelfs zeer ernstig ziek. Wij wensen al onze zieken en allen die rondom hen staan, sterkte en kracht en Gods nabijheid.

Wij denken ook aan hen die met een verlies moeten leven, of het nu nog maar kort is geleden of al iets langer, het gemis is en blijft.

Wij bidden om kracht en liefde van mensen om u / om jullie heen.

Ter bemoediging:

*Genade, zo oneindig groot
dat ik, die het niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ik zien*

*Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.*

*Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het Kruis.
en houdt mij door Genade vast,
en brengt mij veilig thuis.*

*Als ik daar in Zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon.
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid,
Dat ik genade vond.*

Autorijden:

Wilt u ook naar de kerk, maar hebt daarvoor vervoer nodig? Onderstaande gemeenteleden willen u met alle plezier ophalen! U kunt bellen naar:

Zondag 7 augustus

dhr. I. Albertsma

tel. 412721

Zondag 14 augustus

dhr. D. Alberda

tel. 416843

Zondag 21 augustus

dhr. S.J. Switynk

tel. 431161

Zondag 28 augustus

mw. N. Hiemstra

tel. 418685



Meditatie: 'Gelukkig de knechten die de Heer bij Zijn komst wakend aantreft...' (Lucas 12:37)

Jaren geleden stuurde een vriend mij een grappig bedoelde ansichtkaart. Daarop stond een afbeelding van Jezus - compleet met 'heilig hart' - met daaronder de woorden: 'Jesus is coming, look busy!' In het Nederlands: 'Jezus komt eraan, doe alsof je het druk hebt!'

Aan deze kaart moest ik denken toen ik de evangelielezing van deze zondag las.

Jezus vraagt van ons een actieve levenshouding, maar niet zoals de kaart het voorstelt.

Natuurlijk kunnen we ontzettend druk zijn met van alles, ook in het gemeentewerk. Soms vervallen we daarbij in blinde routine, en dreigen uit het oog te verliezen waar het werkelijk om gaat. Daarom maant de Heer ons tot waakzaamheid.

'Wakend' wil zeggen: vervuld van de Geest, met open oren en open ogen, dagelijks tot het dienstwerk bereid.

In de Naam van Hem die komt, *Maranata*.

Arjen de Gorter

Onderstaand lied is toepasselijk bij de evangelielezing: *Lied 751: 1,2,3 en 5* en wordt vanmorgen ook in de dienst gezongen:

<i>1 De Heer verschijnt te middernacht Nu is nog alles stil, Maar zalig Hij die toch steeds wacht en Hem begroeten wil.</i>	<i>2 Want ook als niemand naar Hem vraagt Noch in zijn dag gelooft, Zijn komst wordt door geen macht vertraagd; Hij heeft het zelf beloofd.</i>	<i>3 Wie waakt er als een trouwe knecht, Zijn meester toegedaan, Dat als de Heer komt om zijn recht Hij voor Hem kan bestaan?</i>	<i>5 De Heer verschijnt te middernacht Nu is nog alles stil... Zalig die toch geduldig wacht en Hem begroeten wil.</i>
---	---	---	--

Kerkdiensten in augustus:

Zondag 14 augustus 9.30 uur Grote Kerk voorganger ds. R. Reitsma, ouderling Oane Zuidema, organist Otto Roelofsen
Zondag 21 augustus 9.30 uur Grote Kerk voorganger ds. R.J. de Vries, ouderling Aafke van der Zee, organist Eeuwe Zijlstra
Zondag 28 augustus 9.30 uur Grote Kerk voorganger ds. E.K. Zwerver, ouderling Marjan Overdijk, organist Bauke van der Meer

Vakantietijd:

Ds Ulbe Tjallingii is in verband met zijn vakantie afwezig t/m 19 augustus. Ds Van der Linden behartigt in verband hiermee het ouderenbezoekwerk nog in de komende week. Daarna is ook ds. van der Linden een aantal weken afwezig..

Nieuws van de commissie 'Samen aan tafel'

Op woensdag 17 augustus staat onze barbecue gepland. U kunt zich opgeven via de intekenlijst. Deze ligt op 31 juli, 7 aug. en op 14 augustus achter in de kerk. Als het vervoer voor u een probleem is, kunt u altijd contact opnemen met één van de commissieleden (zie Getijdenstroom nr. 7) Plaats : achter het kerkgebouw 'De Haven' Noorderkade 2

Tijd : start van de barbecue is om **18.00 uur**. Kosten: €12,- per persoon.

Met een groet van Anneke Raven

Concert op het Hinsz-orgel:

Op vrijdag 12 augustus in de Grote Kerk te Harlingen, organist **Eeuwe Zijlstra**. Entreprijs is 10 euro, voor donateurs is het gratis.

Tsjerkepaed 2022:

De Grote Kerk te Harlingen en de Nicolaaskerk in Midlum zijn op de zaterdagmiddagen t/m 10 september open van 13.30 tot 16.30 uur. Organist Kees Schout speelt die middagen op het orgel, zowel in Harlingen als in Midlum.

In Midlum staan kunstvoorwerpen van Jet Twijnstra en Tanja van Abbema in de vensterbanken en hangen er schilderijen van Oesje Zegel. Dat is zeker het bekijken waard deze zomermaanden. Op de site van www.tsjerkepaed.nl is nog heel veel informatie te vinden over de meer dan 200 kerken in Fryslân die meedoen. De kerken zijn open voor iedereen, die er goet, kunst, stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert.

Vakantietijd:

Ds. Teunard van der Linden is vanaf nu, i.v.m. zijn vakantie, afwezig t/m 24 augustus.

Ook ds. Ulbe Tjallingii is nog afwezig.

Heeft u een predikant nodig, om wat voor reden dan ook, dan kunt u contact opnemen met de scriba: Annie van der Kooi-Zegel

tel. 0517 851995 / e-mail: scriba@pg-harlingen.nl



Voor u allen verder nog een goede zomer, of u nu thuis bent of elders, geniet van elkaar en het (hopelijk) mooie weer.

Met een hartelijke groet van uw scriba, Annie van der Kooi-Zegel