



Bij deze dienst

Zondag 28 augustus, de 11^e zondag na Trinitatis. Vanmorgen gaat ds. Ulbe Tjallingii bij ons voor.

De lezingen zijn uit Jesaja 12 : 1 – 6 en de tweede lezing is uit Marcus 6 : 1 - 6

Een fijne zondagse dienst gewenst, ook diegene die thuis of elders met ons zijn verbonden via kerkradio en/of livestream.

Zondag 28 augustus 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Ulbe Tjallingii

Liturgische kleur groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst Aagje Wouda / diaconie : Sissy de Boer en Tia Ammeraal / organist: Bauke van der Meer

Lector: Lies Hager / **Schriftlezingen:**

Kindernevendienst : Aafke van der Zee / kinderoppas Saïda Smilde

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda

Collecte:

De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar de familie **Siets en Trijtsje Hoekstra**, (17 juli is hun zoon Meile overleden)

en naar **mevr. Ingrid Bijleveld**, (ter bemoediging)

Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

Meeleven:

Op het moment van schrijven verblijven een aantal gemeenteleden in het ziekenhuis of verpleeg/verzorgingshuizen. Maar niet iedereen wil dat dit in de zondagsbrief wordt vermeld. Dat respecteren wij uiteraard. Maar we blijven omkijken naar elkaar, soms tussen de bedrijven door, maar daardoor niet minder gemeend. In onze gebeden bidden we om wie ziek zijn, rouw dragen en anderszins tegen de opgaven van het leven opzien.

Wij wensen alle zieken, thuis of elders verblijven, heel veel kracht en Gods Zegen.

Ter bemoediging een morgengebed van Dietrich Bonhoeffer (uit het liedboek) :

*Tot U God, roep ik in de vroege morgen
help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.
In mij is duisternis, bij U is licht.*

*Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd, bij U is hulp.
Ik ben onrustig, bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld.
Ik begriep uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg.*

Autorijden:

Wilt u ook naar de kerk, maar hebt daarvoor vervoer nodig? Onderstaande gemeenteleden willen u met alle plezier ophalen!

U kunt deze zondag (28 augustus) bellen naar mw. N. Hiemstra, tel. 418685

Bevestiging – en Intrededienst ds. David de Jong bij de CGKV Harlingen

Zondag 28 augustus zal ds. David de Jong worden bevestigd en tevens zijn intrededienst doen in kerkgebouw de Haven van de CGKV Harlingen. De dienst begint om 11.00 uur.

Wij willen ook via deze weg ds. de Jong en zijn vrouw van harte welkom heten in onze havenstad Harlingen en hen Gods Zegen toewensen op hun verdere levenspad in hun nieuwe gemeente.

Kerkenraad en gemeenteleden van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe predikant.

Wij hopen en bidden dat jullie met ds David de Jong en zijn echtgenote een goede en gezegende tijd tegemoet mogen gaan.



Elkaar zegenen

Het is een Bijbelse notie dat het de bedoeling is dat wij anderen tot een zegen zijn. Wat houdt dat in?

Een rabbi legde het zijn leerlingen als volgt uit. Vloeken doet iemand ineenkrimpen. Zegenen daarentegen laat hem groeien in het goede.

Stel dat mijn zoon gestolen zou hebben en ik zou hem bij mij roepen. En ik zou zeggen: jij bent een dief! Ga weg, jij bent mijn zoon niet meer. Dan zou dat een vloek zijn.

Maar als ik hem bij mij zou roepen en zeggen: kom hier. En ik zou mijn hand op zijn hoofd leggen en zeggen: zoon van mij, jij wilt toch geen dief zijn?!

Dan zou dat een zegen zijn, waardoor hij de goede kant op kan groeien.

Onze woorden kunnen een anderen ineen doen krimpen of opbouwen.

Laten onze woorden zegenwoorden zijn.

Cees Glashouwer

*Zegen ons Algoede
Neem ons in uw hoede
En verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.*

*Stort op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
Van uw Geest bij dag en nacht.*

*Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer.*

Agenda / activiteiten :**Kerkdiensten volgende week zondag:**

Zondag 4 sept. H.A. 9.30 uur Grote Kerk voorganger ds.T.G. van der Linden, ouderling Eerde de Vries, organist Eeuwe Zijlstra

Zondag 4 sept. H.A. 16.00 uur de Spiker voorganger ds. J.C. Dondorp, ouderling Marjan Overdijk, organist Simon Bouma

Zondag 4 sept. H.A. **16.00 uur Almenum** voorganger ds. T.G.van der Linden, ouderling Lies Hager, organist GerritJan Elsinga



Op zondag 4 september organiseert de Werkgemeenschap van Kerken in Harlingen een **oecumenische viering in de buitenlucht**, ten besluit van de Harlinger Visserijdagen. Deze dienst, met muzikale medewerking van Shantykoor De Skumkoppen, vindt plaats bij het Havenmantsje. Uitwijklocatie is de Grote Kerk. De oecumenische viering begint om **19.00 uur** en wordt geleid door ds. Ulbe Tjallingii, geestelijk verzorger van de protestantse gemeente. Het thema is: *'We hebben elkaar hard nodig'*. Komt allen!

UITNODIGING

Bij deze wordt u weer uitgenodigd tot het meevieren van de aanstaande **GEZINSDIENST**, welke zal worden gehouden op:

Zondag 4 september (i.p.v. 25 september) Martinikerk, Breedeplaats 2, Franeker

Aanvang van de dienst: **10.00 uur** / Voorganger: Ds. S. Ypma

Wie zelf een muziekinstrument heeft, kan dit meenemen. Ook zijn er aan het eind van de dienst instrumenten beschikbaar zodat we allemaal mee kunnen doen. Heb u geen vervoer dan kunt u contact opnemen met Adeline Jukema; 06-19863011 /Ivonne de Jong; 06-37240499

Tsjerkepaed 2022:

De Grote Kerk te Harlingen en de Nicolaaskerk in Midlum zijn op de zaterdagmiddagen t/m 10 september open van **13.30 tot 16.30 uur**.

In Midlum staan kunstvoorwerpen van Jet Twijnstra en Tanja van Abbema in de vensterbanken en hangen er schilderijen van Oesje Zegel. Dat is zeker het bekijken waard deze zomermaanden.

Op de site van www.tsjerkepaed.nl is nog heel veel informatie te vinden over de meer dan 200 kerken in Fryslân die meedoen. De kerken zijn open voor iedereen, die ergoed, kunst, stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert.

Oproep om eierdozen/-doosjes voor de Fancy Fair d.d. 10 september a.s.

De organisatie van de Fancy Fair is **op zoek naar eierdozen**. Heeft u eierdozen, wilt u die dan afstaan voor de Fancy Fair en deze meenemen naar de Kerk? U kunt ze in één van de beide hallen van de kerk op de banken neerleggen. Bij voorbaat hartelijk dank.