



**Bij deze dienst**

Zondag 21 augustus, de 10<sup>e</sup> zondag na Trinitatis. Vanmorgen gaat ds. Reijer de Vries bij ons voor. Bij velen van ons wel bekend als 'oud' predikant in Harlingen. De lezingen zijn uit Jesaja 30 : 15-21 en de evangelielezing is uit Lucas 13 : 22 -30  
Een fijne zondagse dienst gewenst, ook diegene die thuis of elders met ons zijn verbonden via kerkradio en/of livestream.

**Zondag 21 augustus**

**9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Reijer de Vries uit Nijverdal**

Liturgische kleur groen

Deze dienst is ook te volgen via de live-stream [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

Ouderling van dienst

Aafke van der Zee / diaconie : Aafke Hibma en Tryntsje Bouma / organist: Eeuwe Zijlstra

Lector:

Syds Keuning / **Schriftlezingen:** Jesaja 30 : 15-21 en Lucas 13 : 22 -30

Kindernevendienst

Corina Schouwstra / kinderoppas: Ytie Nijdam

Koster / beamer

Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda

**Collecte:**

De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

**Omzien naar elkaar:**

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **Mevr. J. Rahakbauw- Wijkstra**, ( het is een jaar geleden, dat haar man is overleden ) en naar **Mevr. N. Stins- Dankbaar**, ( i.v.m. haar gezondheid )

Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

**Meeleven:**

- Ds. Cees Glashouwer kwam een dikke week terug in huis te vallen. In eerste instantie werd gedacht aan een spierscheuring, maar afgelopen donderdag zijn er foto's gemaakt en nu blijkt dat de rechter bovenarm gebroken is. Cees loopt nu met zijn arm in een 'sling'. Volgende week wordt er weer een foto gemaakt om te kijken of alles nog goed op zijn plek zit. En daarna over 3 weken nogmaals een foto en beoordeling. Al met al is het dan 5 weken verder. Het hangt er daarna vanaf of het bot al wat geheeld is en of daarna de arm weer meer belast kan worden. Opnieuw een terugslag voor Cees en Tiny Glashouwer.

Wij wensen hen beide heel veel sterkte en bidden om kracht en een goed herstel.

- Ook bidden wij om troost en bemoediging voor meerdere zieke gemeenteleden in ons midden. Ook denken wij aan hen die in de afgelopen weken afscheid moesten nemen van een geliefd mensenkind. Wij wensen hen sterkte en liefde van de mensen om hen heen. Zo denken we ook aan gemeenteleden, voor wie het langer is geleden dat zij afscheid moesten nemen van een dierbare. Ook voor hen bidden wij om troost met de woorden uit Ps. 23: *De Heer is mijn Herder.*

**Overlijdensbericht:**

- Zondag 14 augustus overleed in de Spiker ons gemeentelid mevr. Eelkje de Jong-Dijkstra in de leeftijd van 96 jaar. Boven de rouwkaart staat: *"Na een voltooid leven, waarin zowel geluk als verdriet haar deel werd, is overleden onze lieve Moeke en oma"*. De afscheidsdienst was afgelopen vrijdag hier in de Grote Kerk met aansluitend de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Harlingen.

Wij denken aan haar kinderen en kleinkinderen en wensen hen veel sterkte, kracht en troost van onze Hemelse Vader.

**Intrededienst van Arjen de Gorter op een andere datum**

Een paar weken terug mocht ik u bekend maken dat ons gemeentelid Arjen de Gorter het beroep van de Protestantse Gemeente Echtenerbrug-Oosterzee heeft aangenomen en zondag 2 oktober bevestigd zal worden door ds. Teunard van der Linden.

Wegens diverse omstandigheden wordt de intrede-dienst verplaatst naar **zondagmiddag 30 oktober**.

Uiteraard houd ik u t.z.t. via de zondagsbrief op de hoogte over de tijd en in welke kerk dat zal zijn.

**Autorijden:**

Wilt u ook naar de kerk, maar hebt daarvoor vervoer nodig? Onderstaande gemeenteleden willen u met alle plezier ophalen! U kunt bellen naar:

Zondag 21 augustus dhr. S.J. Switynk tel. 431161

Zondag 28 augustus mw. N. Hiemstra tel. 418685

**>>>>>>>Denkt u er aan dat u de kopij voor Getijdenstroom nog kunt inleveren tot/met a.s. maandag 18.00 uur !!<<<<<<<<**

Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de scriba, Midlumerlaan 2–28 of via mail: [avdkzegel@ziggo.nl](mailto:avdkzegel@ziggo.nl)

**Mediatie: n.a.v. Psalm 130** “Uit de diepte roep ik tot U, Heer”....

### Wanhoop

Je ziet soms op de televisie beelden waaruit dat ene woordje spreekt: ‘wanhoop’. Beelden van natuurrampen en oorlogsgeweld. Als je dat woord ‘wanhoop’ goed tot je door laat dringen, het werkelijk proeft, dan voel je de zwaarte van het woord en tegelijk de leegte die het uitspreekt. Als je het woord hardop blijft herhalen, dan zie je de beelden weer voor je: mensen, mannen en vrouwen, kinderen, wanhopig lijkende gezichten, vertwijfeld en niet begrijpend. Men is overweldigd door zoiets verschrikkelijks, dat er geen woorden voor zijn om het te beschrijven. Laat staan om het te verklaren.

Je ziet de beelden van starende blikken, ogen die kijken zonder iets te zien. Ogen die zoeken zonder iets te vinden.

En soms, ja soms komt het heel dichtbij, je krijgt een verpletterende bericht te horen. Je kunt het bijna niet geloven, dat kan immers niet waar zijn? Gebeurt dit in onze familie- en/of vriendenkring? Je eerste gedachte is dan dit kan niet, dit mag niet. Er is op dat moment wanhoop en geen hoop. De bodem lijkt onder je weggeslagen. Je valt alleen maar in een diep zwart gat. Alles wat tot nu toe veiligheid en zekerheid gaf, wat vreugde gaf in je leven, in één moment is het weg. Het wordt pikkedonker om je heen.

We weten allemaal dat er in de Bijbel juist gesproken wordt over hoop. En inderdaad mogen we in geloof weet hebben van vaste grond onder onze voeten. Dat wil ik blijven geloven, soms tegen alle wanhoop in. We mogen immers, Bijbels gezien, spreken van hoop en vertrouwen, in het besef dat we heus niet meteen dat wanhoopsgevoel bij anderen kunnen wegnemen.

Maar toch zou ik geen goed christen zijn als ik over de hoop zou zwijgen. Het mag immers ons mensen bemoedigen om op basis van die Bijbelse hoop door wanhoop heen te komen.

Want dat betekent God, Jezus Christus voor mij: HOOP. Voor heel de wereld, voor mijn leven nu en daarna.

Niet verdovend, niet verdringend of verklarend, maar wel: levende hoop. Er is een God, die mij in Jezus Christus nabij is gekomen en Die mij nabij wil zijn. Ook in mijn verdriet, ook in mijn duisternis, mijn wanhoop. Dat te mogen geloven betekent niet dat ik alles begrijp wat er gebeurt, want dat doe ik niet. Het betekent niet dat ik alles verklaren kan, want er blijven voor mij een heleboel dingen onverklaarbaar. Maar het betekent wel, dat ik geloof, vertrouw op een kracht, die zoveel groter is dan ik en die ondanks alles wat erin de wereld en in mijn eigen leven gebeurt..... die wereld en mij draagt en vasthoudt.....

Onderstaand lied nr 442 spreekt van die hoop .... Dat dit een bemoediging en troost voor ons allen mag zijn !

*Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.  
Verlos mij van mijn bange pijn!  
Zie, heel mijn hart staat voor U open  
en wil, o Heer, uw tempel zijn.  
O Gij, wien aard' en hemel zingen,  
verkwik mij met uw heilige gloed.  
Kom met uw zachte glans doordringen,  
o zon van liefde, mijn gemoed!*

*Vervul, o Heiland, het verlangen,  
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!  
Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
mijn ziel en zinnen zijn bereid.  
Blijf in uw liefde mij bewaren,  
waar om mij heen de wereld woedt.  
O, mocht ik uwe troost ervaren:  
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!*

Met een hartelijke groet van uw scriba, Annie van der Kooi-Zegel

### Vakantietijd:

Ds. Ulbe Tjallingii is weer terug van vakantie en ds. Teunard van der Linden heeft nog een week vakantie.

### Agenda / activiteiten :

#### Kerkdiensten de komende weken: (28/8 is gewijzigd t.o.v. de vorige zondagsbrief)

Zondag 28 aug. 9.30 uur Grote Kerk voorganger **ds. U. Tjallingii**, ouderling Aagje Wouda, organist Bauke van der Meer

Zondag 4 sept. H.A. 9.30 uur Grote Kerk voorganger ds.T.G. van der Linden, ouderling Eerde de Vries, organist Eeuwe Zijlstra

Zondag 4 sept. H.A. 16.00 uur de Spiker voorganger ds. J.C. Dondorp, ouderling Marjan Overdijk, organist Simon Bouma

Zondag 4 sept. H.A. **16.00 uur Almenum** voorganger ds. T.G.van der Linden, ouderling Lies Hager, organist GerritJan Elsinga

Tsjerkepaed 2022:

De Grote Kerk te Harlingen en de Nicolaaskerk in Midlum zijn op de zaterdagmiddagen t/m 10 september open van **13.30 tot 16.30 uur**.

In Midlum staan kunstvoorwerpen van Jet Twijnstra en Tanja van Abbema in de vensterbanken en hangen er schilderijen van Oesje Zegel. Dat is zeker het bekijken waard deze zomermaanden.

Op de site van [www.tsjerkepaed.nl](http://www.tsjerkepaed.nl) is nog heel veel informatie te vinden over de meer dan 200 kerken in Fryslân die meedoen. De kerken zijn open voor iedereen, die erfgoed, kunst,

stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert.



### Eierdozen gevraagd voor de Fancy Fair d.d. 10 september a.s.

De organisatie van de Fancy Fair is **op zoek naar eierdozen**. Heeft u eierdozen, wilt u die dan afstaan voor de Fancy Fair en deze meenemen naar de Kerk? U kunt ze in één van de beide hallen van de kerk op de banken neerleggen. Bij voorbaat hartelijk dank.