

Orde van dienst 21-08-2022

10^e na Trinitatis, 10^e zondag van de zomer

voorganger ds. Reijer de Vries
ouderling: Aafke van der Zee
organist: Eeuwe Zijlstra
lector: Syds Keuning

NADEREN

Orgelspel Welkom

Opening: Lied 221, 1. 2 en 3

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om,
als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Bemoediging en groet

V: De Heer zij met u.

A: Ook met u zij de Heer.

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: en niet laat varen de werken van Zijn handen.

Drempelgebed

Zingen: Psalm 139, 1. 2 en 14

1 HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.

Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Kyrië en Gloria

V: litanie, telkens beantwoord met de aanroeping:
'Heer, ontferm U'

Lied: 274, 2 en 3

2. Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan

Moment met de kinderen

Zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het Licht,
Het Licht vertelt ons iets van God,
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt,
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal.
Het Licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

HOREN

Groet, gebed

Profetenlezing: Jesaja 30,15-21

Psalm 112, 1. 2 en 3

1 God zij geloofd en hoog geprezen.
Welzalig die de HERE vrezen.
Wie in zijn hart Gods wet bewaarde,
zijn nageslacht is groot op aarde.
Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen,
beërft een overvloed van zegen.

2 Zijn goede naam wordt nooit te schande,
zijn recht is veilig in Gods handen.
Zelfs in de nacht ziet hij het dagen,
een glans van liefd' en welbehagen.
Gods waarheid zal voor al de zijnen
als zonlicht in het duister schijnen.

3 Wel hem, die geeft te allen tijde,
die zich door liefde' en recht laat leiden.
Hij is standvastig, wankelt nimmer,
zijn goede trouw bestaat voor immer.
Voor kwaad gerucht zal hij niet vrezén,
de HEER zal steeds zijn schuilplaats wezen.

Evangelielezing: Lucas 13,22-30

Acclamatie: Lied 747, 7 en 8

7 Dan zijn wij aangezeten
in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten
het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens
ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens
drinken wij daar met God.

8 Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

Verkondiging

Orgelspel

Geloofsbelijdenis: Lied 343

1. Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt,
die aarde, zon en sterren met jubel schept,
die hoort de klacht van kleinen, hen ziet en redt.

2. Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria's zoon,
die mensen hielp en meeleed en werd gedood.
Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont.

3. Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest
ons zuivert en doet opstaan en muren breekt,
tot alle volken één zijn in Christus' geest.

4. Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt,
die is en was en zijn zal en met ons blijft
en als het al ineens stort betrouwbaar blijkt.

Overlijdensbericht:

mw. Eelkje de Jong-Dijkstra

- aansteken kaars door ouderling
- lezen van het In Memoriam
- moment van stilte

– aansluitend zingen we:

Ps. 23b : 1

De Heer is mijn herder,
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
Naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
Aan wateren der rust.

DIENEN

Gebeden en Onze Vader

Collecte

Slotlied 750, 1. 5. 6 en 8

1. Jeruzalem, jij stad door God gebouwd,
ach, was ik daar jouw gast!
Hoe dorst mijn hart, het smacht alleen naar jou,
niets houdt het hier nog vast.
Voorbij de hoogste bergen, voorbij het verste veld,
is het uit deze wereld mij al vooruitgesneld.

5. Wie komen daar? Een koninklijke stoet
trekt aan mijn oog voorbij.
Hier ooit vervolgd, daar nu door jou begroet,
gaan zij verheugd en blij.
Het is zijn lieve schare die Jezus mij hier toont,
zo lang ik op de aarde nog als een balling woon.

6. Aartsvaders gaan, profeten, heel het volk
dat meedroeg aan het kruis,
door de woestijn, onder de lichte wolk.
Die bracht hen veilig thuis.
Nu dragen zij met ere de gouden gloriekroon.
Hun zon is God, de Here,
die in hun midden woont.

8. Een groot gejuich zoals nog nooit gehoord,
klinkt daar dan overal!
Bazuingeschal en zoet gezongen toon
door zangers zonder tal.
Ik hoor de vele stemmen:
een hemel vol gezang
klinkt al sinds den beginne,
en zingt een wereld lang.

Zegen.

Zingen: Amen, amen, amen

Orgelspel

Aansluitend is er koffie/thee/limonade