

Orde van dienst 14 augustus 2022
in de Grote Kerk te Harlingen
voorganger : ds. R. Reitsma
ouderling: Oane Zuidema
organist: Otto Roelofsen
lector: Neeltje Hiemstra

Welkom.

Zingen: MORGENLIED:

'Elke dag vertelt over God de Heer'
(LB 224; 1x samen, 1x in canon)

Elke dag vertelt over God de Heer,
alle nachten fluisteren tot zijn eer,
heel de hemel zegt dat Hij groot is en goed,
heel de aarde juicht over al wat Hij doet,
alles is zo mooi, dat ik zingen moet

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED

V : Onze hulp is in de Naam van de HEER,

A : die hemel en aarde gemaakt heeft.

V :
Door Jezus Christus onze Heer.

A : Amen.

GROET

V : Genade komt u toe en vrede
van God onze Vader en van
Jezus Christus de Heer.

A : Amen.

AANVANGSLIED / KYRIE / GLORIA:
'Wij komen hier ter ere van uw naam' (LB 274)

1. Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2. Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan

GEBED VAN DE ZONDAG

V : De HEER zij met u.

A : Ook met u zij de HEER.

V :
Vandaag en alle dagen van ons leven.

A : Amen.

Moment met de kinderen:

Gesprek met de kinderen en aansteken van de
kaars voor de kindernevendienst.

Zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het Licht,
Het Licht vertelt ons iets van God,
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt,
Ervaaft misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal.
Het Licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

EPISTEL LEZING: Jakobus 1: 19-25

LIED: 'Hoor het woord' (LB 335)

hoor het woord, hoor het woord
het woord van onze God:
gerechtigheid brengt vrede voort,
gerechtigheid brengt vrede voort .

EVANGELIELEZING: Lucas 10 :25-42

ACCLAMATIE: LB 339f

Gij hebt woorden van eeuwig leven; wij danken U

PREEK

Orgelspel

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Zingen 'Wat vraagt de Heer nog meer van ons'
(LB 992)

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

2. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3. Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

4. Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft

**Overlijdensbericht: Jacob (Jaap) Brunia
Gemeente gaat staan**

- Aansteken van kaars
- Lezen van I.M.
- Moment van stilte
- Aansluitend zingen we:

Neem Heer mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d' eeuwige stranden
de ruste vind !
te zwaar valt m' elke schrede,
als 'k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
Daar waar Gij gaat.

En blijft m 'ook soms verborgen
Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
Ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
En leid uw kind,
Tot ik aan d' eeuwige stranden
De ruste vind !

GEBEDEN

- VOORBEDEN
- STIL GEBED
- GEBED VAN DE HEER : **Onze Vader.....**

Amen.

INZAMELING VAN DE GAVEN

**SLOTLIED: 'Wonen overal nergens thuis' (LB
419)**

1. Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan –
mensen veel geluk.

2. Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.

3. Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk

ZENDING EN ZEGEN

Orgelspel

Na afloop is er koffie/thee/limonade