



Bij deze dienst

Zondag 31 juli, de laatste zondag van deze maand en 7^e zondag van de zomer. Vanmorgen gaat mw. Martha Kroes uit Sexbierum bij ons voor. De lezingen uit het Oude Testament zijn uit het boek Job hoofdstuk 28, waar boven staat: "Op zoek naar wijsheid". Een fijne zondagse dienst gewenst, ook diegene die thuis of elders met ons zijn verbonden via kerkradio en/of livestream.

Zondag 31 juli

Liturgische kleur groen

Ouderling van dienst

Lector:

Kindernevendienst :

Koster / beamer

Collecte:

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

9.30 uur Grote Kerk – voorganger mw. Martha Kroes, Sexbierum

Deze dienst is ook te volgen via de live-stream

Marjan Overdijk / diaconie : Mirjam de Boer en Tia Ammeraal / organist: Eeuwe Zijlstra

Hildo Mellema / **Schriftlezingen:** O.T. Job 28 : 1-14 / Job 28 : 15-28 / N.T. : Marcus 9 : 30-37 (NBV)

Mirjam de Boer / Kinderoppas : Ytie Nijdam

Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda

De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar mw. **mevr. G. Faber- Veldhoven**, (op 19 juni is haar man overleden) en naar **mevr. T. Pals**, (zij heeft een knieoperatie gehad)

Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

Meeleven:

- Sybe Bijlsma bereidt zich voor op het afscheid van het leven. Wij wensen hem en zijn vrouw Anne Marie de nabijheid van Gods luisterrijke Naam.
- Mw. Aafje Switink-Visser kreeg afgelopen week opnieuw veel pijn aan haar geopereerde been en moest vrijdag opnieuw een operatie ondergaan. Zij verblijft op het moment van schrijven in het MCL. Helaas ontbreken verdere gegevens. Wij wensen mw. Switink heel veel sterkte en bidden om kracht en een goed herstel.
- Wij denken hierbij ook aan hen die ernstig ziek zijn, rouw dragen en anderszins tegen de opgaven van het leven opzien. Wij noemen hen en allen die hen dierbaar zijn, genoemd en niet genoemd, in onze gebeden en bidden om kracht en troost van onze Hemelse Vader.

Overlijdensbericht:

- Vrijdagmorgen 29 juli is overleden ons gemeentelid Piet Tichelaar, in de leeftijd van 90 jaar. Dhr Tichelaar verbleef ongeveer 7 weken in de Spiker, waar hij met liefde werd verzorgd. De dankdienst voor zijn leven is a.s. donderdag 4 augustus om 13.30 uur in de Grote Kerk te Harlingen met aansluitend de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Harlingen. Er is gelegenheid tot condoleren van 13.00 – 13.30 uur in de kerk voorafgaande aan de dienst. Wij wensen mevr. Tichelaar, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en troost in deze dagen van afscheid en rouw. Gods nabijheid toe gebeden.

*Heer die mij ziet zoals ik ben,
Dieper dan ik mijzelf ooit ken,
Kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor Uw ogen (Ps. 139 : 1)*

Beroep

We zijn dankbaar om het volgende met u / met jullie te mogen delen: Afgelopen week kwam het bericht dat ons gemeentelid kandidaat Arjen de Gorter een beroep heeft gekregen van de Protestantse Gemeente Echtenerbrug-Oosterzee en dat beroep ook heeft aangenomen. De bevestiging, door ds. Teunard van der Linden, zal D.V. plaatsvinden op zondag 2 oktober a.s.

Wij willen Arjen en Heleen van harte feliciteren met dit prachtige vooruitzicht om te mogen gaan werken in een fijne gemeente, zoals Arjen zelf aangaf. Wij wensen Arjen, maar ook Heleen, veel voldoening in het werk dat hij voor deze gemeente mag gaan doen en Gods Zegen op jullie verdere levenspad.

*Waar Gods Woord bij me is, vind ik: in den vreemde mijn weg,
In het onrecht mijn recht; in de onzekerheid mijn houvast,
In het werk mijn kracht; in het lijden het geduld.*

(D. Bonhoeffer)

Meditatie 'God is in de hemel en gij zijt op de aarde; laten daarom uw woorden weinige zijn.' **Pred. 5:1**

Geert Bogaard vertelt in een van zijn gedichten over een man die prachtig kon bidden. Hij diende zich graag aan om een kringgesprek met gebed te eindigen. Hij bad met vaart, als een paard in galop. De woorden rolden van zijn tong, de ene volzin na de andere. Totdat hij zich bewust werd van waar hij mee bezig was: met bidden. Waarop de laatste zin van het gedicht luidt: 'O God, vergeef mij mijn gebed.'

Bij het lezen van wat Prediker zegt over bidden tot God, moest ik aan dit voorval bij Geert Boogaard denken. Je komt ook wel mensen tegen, die makkelijk praten en bijna even makkelijk bidden. Alsof het één en dezelfde beweging is. Prediker zegt dat dit niet zo is. Dat gebed tot God – echt bidden – niet bestaat in een veelheid van woorden. Juist niet. Gebed vraagt om een ingetogen houding. Om eerbied en besef tot Wie je spreekt.

Prediker begint hoofdstuk 5 met de oproep, alle haast af te leggen, wanneer je bidt. Bidden is spreken voor Gods aangezicht: in het geloof en het vertrouwen van de aanwezigheid van zijn Naam. Die geheiligd worde. Spreken tot God is naderen tot God.

'Vuur, vuur, vuur – God van Abraham, God van Izak en God van Jakob, niet van filosofen' – deze woorden naaide Pascal in zijn jas, om zich net als Prediker bewust te zijn van Wie God is en wat het zoeken van zijn nabijheid inhoudt.

Het is naderen tot het vuur van zijn liefde en heiligheid. Het vuur van zijn heilige liefde, dat onderdak zoekt bij mensen. Waarvan wij mogen getuigen en dat wij ook aan elkaar mogen doorgeven.

Zo gaat Gods naam van hart tot hart, wanneer wij bidden. Niet met omhaal van woorden, maar eenvoudig en oprecht, zoals een kind vertrouwen heeft. 'k Zal in dit vertrouwen leven, en dit melden in mijn lied' (Ps. 42).

Je kunt ook zingend bidden in het besef dat zingen dubbel bidden is. Driedubbel bidden is doen wat je zegt.

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Ps. 42 (uit het liedboek)

*1 Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?*

*7 Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
Altijd aan de dood ontheven*

Kerkdiensten in de komende weken:

Zondag 7 augustus 9.30 uur Grote Kerk voorganger ds. T. Hibma, ouderling Wanner Los, organist Eeuwe Zijlstra
Zondag 14 augustus 9.30 uur Grote Kerk voorganger ds. R. Reitsma, ouderling Oane Zuidema, organist Otto Roelofsen
Zondag 21 augustus 9.30 uur Grote Kerk voorganger ds. R.J. de Vries, ouderling Aafke van der Zee, organist Eeuwe Zijlstra
Zondag 28 augustus 9.30 uur Grote Kerk voorganger ds. E.K. Zwerver, ouderling Marjan Overdijk, organist Bauke van der Meer

Vakantietijd:

Ds Ulbe Tjallingii is in verband met zijn vakantie afwezig t/m 19 augustus. Ds Van der Linden behartigt in verband hiermee het ouderenbezoekwerk nog in de komende week. Daarna is ook ds. van der Linden een aantal weken afwezig..

Nieuws van de commissie 'Samen aan tafel'

Op 17 augustus staat onze barbecue gepland. U kunt zich opgeven via de intekenlijst. Deze ligt op 31 juli, 7 aug. en op 14 augustus achter in de kerk.

Als het vervoer voor u een probleem is, kunt u altijd contact opnemen met één van de commissieleden (zie Getijdenstroom nr. 7)

Plaats : achter het kerkgebouw 'De Haven' Noorderkade 2

Tijd : inloop vanaf 17.15 uur, start van de barbecue is om **17.30 uur**. Kosten: €12,- per persoon.

Met een groet van Anneke Raven

Tsjerkepaed 2022:

De Grote Kerk te Harlingen en de Nicolaaskerk in Midlum zijn op de zaterdagmiddagen t/m 10 september open van 13.30 tot 16.30 uur. Organist Kees Schout speelt die middagen op het orgel, zowel in Harlingen als in Midlum.

In Midlum staan kunstvoorwerpen van Jet Twijnstra en Tanja van Abbema in de vensterbanken en hangen er schilderijen van Oesje Zegel. Dat is zeker het bekijken waard deze zomermaanden. Op de site van www.tsjerkepaed.nl is nog heel veel informatie te vinden over de meer dan 200 kerken in Fryslân die meedoen. De kerken zijn open voor iedereen, die erfgoed, kunst, stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert.