



### Bij deze dienst

Vanmorgen nemen Marit de Boer en Anna-Lutske Zuidema afscheid van de kindernevendienst. Zij gaan na de zomer naar het voortgezet onderwijs. We lezen opnieuw uit het bijbelboek Handelingen der apostelen, dit keer over Lydia, wiens hart door de Heer geopend wordt onder de verkondiging van Paulus en de zijnen, die zij vervolgens gastvrij onthaald in haar huis (Handelingen 16).

De preek, weer eens met een laagdrempelige voorwerptafel in deze gezinsviering, sluit hierbij aan, evenals de verbeelding van het afscheid van Marit en Anna-Lutske.

We bidden ook om open deuren in de wereld voor gerechtigheid van vrede. De bloemengroet vanmorgen sluit hier ook bij aan.

Wij wensen elkaar, in de kerk en elders / thuis met ons verbonden via de livestream, een goede en zegenrijke dienst.

### Zondag 3 juli 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Teunard van der Linden, “Overstapdienst”

Liturgische kleur **groen** Deze dienst is ook te volgen via de live-stream [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

Ouderling: Ymieke Miedema / diaconie: Sissy de Boer- Elly de Wind / mmv muziekgroep o.l.v. Trudy Baard en Syds Keuning

Lector: Lies Hager / **Schriftlezing:**

Kindernevendienst : er is zondag geen kindernevendienst. De jongeren blijven in de kerk.

Kinderoppas : Saïda Smilde-Bruinsma

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda

Collecte: De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

### Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **Mevr. Brandsma** (zij is herstellende van een heupoperatie) Voor deze bloemengroet is al een bezorger.

Het 2<sup>e</sup> bos is voor **mevr. Irina en haar zoon Michael van 13 jaar**. Deze moeder en haar zoon zijn onlangs gevlucht uit Kiev in Oekraïne en hebben onderdak gevonden bij een lid van onze gemeente. De vader is in Oekraïne gebleven. Afgelopen weekend zijn zij erg geschrokken van de aanslagen op Kiev, omdat zij daar vlakbij woonden.

Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

### Meeleven:

- Tijdens hun vakantie op de Veluwe kwam dhr. Rienk Switynk, al fietsend ten val en moest hij worden opgenomen in een ziekenhuis te Ede met een heupfractuur en gebroken ribben. Omdat de vakantietijd er al snel op zat werd Rienk Switynk overgebracht naar het wijkzorgcentrum ‘de Hofwijck’.  
Helaas kwam vorige week maandag zijn vrouw mw. Ali Switynk- Schurink thuis heel naar ten val en brak zij haar rechter bovenarm op 2 plaatsen. Ali loopt nu in een mitella in de hoop dat de breuk zo weer goed aan elkaar mag gaan groeien. Met behulp van vele lieve mensen kan zij haar echtgenoot Rienk toch iedere dag in Leeuwarden bezoeken. Wij wensen Ali en Rienk heel veel sterkte, maar bovenal een goed herstel. Wij bidden om kracht voor hen beide.
- We leven mee met onze ouderling Marjan Overdijk, die afgelopen woensdag 29 juni afscheid moest nemen van haar moeder. Wij wensen Marjan en haar verdere familie heel veel sterkte en troost in deze dagen van afscheid. Gods nabijheid toegewenst. Donderdag 7 juli is de afscheidsdienst om 13.30 uur in de Nicolaaskerk te Midlum.
- Binnen onze kerkelijke gemeente is het weer wat rustiger geworden met het aantal berichten van overlijden. Wij leven mee met allen, die recentelijk of al langer geleden een geliefde verloren en een proces van rouw doormaken.
- We denken ook aan de zieken in de gemeente. Helaas neemt ook het aantal coronagevallen weer toe. Dat geeft eens te meer aanleiding, rekening te houden met elkaar. **Laten we niet moe worden, elkaars lasten te dragen** (Gal. 6:2) !

### De verdeling van secties binnen onze gemeente:

Tijdens de laatste gemeenteavond in mei werd de vraag gesteld: bij welke sectie horen wij en wie is onze ouderling en/of pastoraalbezoek(st)er? Er is toen toegezegd dat we een overzicht zullen gaan maken, zodra de nieuwe kerkenraadsleden bevestigd zijn. Dat is inmiddels gebeurd en afgelopen vrijdag kwamen we als consistorie voor het eerst bij elkaar, in de nieuwe samenstelling. Uiteraard hebben we het toen ook over de secties gehad en ondergetekende is al bezig om een duidelijk overzicht te maken van secties, met de daarbij behorende straten – ouderling(en) en de pastorale bezoeker(s).

Het ligt in de bedoeling om hier een klein boekwerkje van te gaan maken en dit na de vakantietijd bij alle gemeenteleden rond te gaan brengen tegelijk met ons nieuwe vorming en toerustingsboekje ‘**Kompas**’ seizoen 2022-2023 of met Getijdenstroom (?)

Heeft u vragen, bel me dan gerust.

Annie van der Kooi-Zegel, scriba tel. 851995

Meditatie ‘... **en bidt, dat God een deur opent voor ons woord, om te spreken van het geheimenis van Christus**’ – Kol. 3:4

In nogal wat bijbelverhalen is sprake van een deur, zoals bij Noach en de ark, in Psalm 24, over de poorten die hun hoofd verhogen en bij de jonge Samuel, die de deuren van het huis in Siloam mag openen, de deur naar een nieuwe toekomst. In Handelingen 14 berichten Barnabas en Paulus aan de moedergemeente in Antiochië hoe God ‘een deur, ook voor de heidenen geopend had’. Deze verrassende ervaring mocht Paulus meemaken op zijn zendingsreizen. Nu zit hij gevangen. Om Christus wil. Zijn hart gaat, ook nu uit naar het zendingswerk. Hij roept de gemeente in Kolosse op om te bidden voor ‘een open deur voor het Woord van Christus’. Prachtig is dat. Het is een mooie en duidelijke vergelijking. Zeker als je gevangen zit. Wanneer zal de deur weer open gaan?

Wij kunnen ook zelf, in breder verband, de deur van ons hart openen en sluiten. Het gebed om een open deur voor het Woord is van alle tijden. Het mag ook ons aansporen overeenkomstig te handelen. Komende zondag horen we hoe Lydia haar hart en haar huis opende voor de Heer, als eerste bekeerling op het vasteland van Europa. Lydia is zoiets als onze oer-oer-beppe in het geloof, de eerste Europese christen. We mogen blij zijn dat het verhaal van haar bekering opgetekend staat, als verhaal van toen en voor vandaag: als een gebed om open deuren, hoe ver de secularisatie ook voortgeschreden is. Wij mogen, zoals Lydia, de deur van ons hart en van ons huis openen voor het Woord, voor Christus. Zo zal zijn woord ook in ons wonen. (Lied 333):

*Kom, Geest van God, maak onze harten open,  
dat Christus bij ons woning vindt.*

Deze openheid en ontvankelijkheid wensen we elkaar toe.

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

### Agenda en mededelingen:

In de maanden juli en augustus wordt er weinig vergaderd. De kerkenraad, werkgroep eredienst en het consistorie vergaderden vorige week voor het laatst. De komende weken is alleen de commissie Vorming en toerusting nog in touw, in verband met het programma voor het komende seizoen.

Op **vrijdag 8 juli** staat de (doorgeschoven) jeugdbarbecue nog een keer op de agenda. Hopelijk kan deze dit keer normaal doorgaan, met de zomervakantie in onze regio in het verschiet (vanaf 18 juli).

### Kerkblad Getijdenstroom:

Wilt u Getijdenstroom **OOK digitaal** per mail ontvangen? Mail dan uw naam adres woonplaats naar [ledenadmin@pg-harlingen.nl](mailto:ledenadmin@pg-harlingen.nl) met de mededeling: “**Graag getijdenstroom ook digitaal**”.

### Bijdrage Getijdenstroom

Denkt u om de vrijwillige bijdrage voor Getijdenstroom? Uw bijdrage voor ons kerkblad kunt u voldoen door € 22,50 over te maken naar: NL60 RABO 0373735707 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente in Harlingen-Midlum inz. Getijdenstroom onder vermelding van ‘Bijdrage Getijdenstroom 2022’

### Vakantietijd:

Nog 2 weken dan begint de zomervakantie in het Noorden en als we zondags in de kerk rondkijken, missen we nu al een aantal gemeenteleden. Maar afgelopen zondag waren er ook vakantiegangers bij ons in de dienst. Na afloop van de dienst is er dan de mogelijkheid tot een ontmoeting bij de koffie/thee en hier werd ook door de vakantiegangers gebruik van gemaakt. Heel fijn en ook voor u als gast in ons midden, van harte welkom.

Wij wensen allen die met vakantie zijn of gaan, en of het nu veraf of dichtbij is, een goede en ontspannende tijd. Maar ook diegene die thuis blijven willen we een fijne zomertijd toewensen. We blijven met elkaar verbonden ook door deze wekelijkse zondagsbrief.

*Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,  
Van Hem blijf ik alles verwachten.  
Hij alleen is mijn rots en mijn redding,  
Mijn burcht, ik zal niet wankelen.*

*Bij God is mijn redding en eer,  
Mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.  
Vertrouw op Hem, mijn volk te allen tijde,  
Open voor Hem uw hart,  
God is onze schuilplaats* (uit Psalm 62)



Hartelijke groet van uw scriba, Annie van der Kooi-Zegel