



Bij deze dienst

Paulus komt eindelijk aan in Italië, met het gevangenistransport over zee, dat maanden geduurd heeft. In Rome zal hij moeten getuigen voor de keizer. In afwachting daarvan huurt hij een woning, bewaakt nog altijd door een soldaat. Daar sticht hij een leerhuis, verkondigt vrijmoedig het Evangelie en geeft hij catechisatie aan huis. Zo eindigt het Bijbelboek Handelingen en onze reeks van lezingen uit Handelingen der Apostelen, met een 'huiselijk' woord en een klein ikoon van dagelijks leven in het licht van de Heer. Het Woord van God kan niet gebonden zijn en gaat door. Ook vandaag. Fijn dat u weer naar de kerk gekomen bent of via de livestream thuis of elders meeleeft met deze dienst. Een goede en gezegende viering wensen wij u en elkaar toe!

Zondag 24 juli

9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Teunard van der Linden

Liturgische kleur groen

Deze dienst is ook te volgen via de live-stream

Ouderling van dienst

Annie van der Kooi/ diaconie : Sissy de Boer en Elly de Wind / organist: Sjouke Bruining

Lector:

Lies Hager / **Schriftlezingen:** Heb. 10 : 34-39 / Handelingen 28 : 11-20 en 30-31

Kindernevendienst :

Carla Ozinga / Kinderoppas : Grietje Holwerda

Koster / beamer

Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda

Collecte:

De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **Mevr. A. Switjnk-Visser** (is weer thuis na ziekenhuisopname en revalidatie) en naar **dh. O. Bijlsma**, (is na een hartinfarct aan het revalideren)

Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

Geboortebericht

David en Hendrika Gerrits werden verblijd met de geboorte van een dochter: **Julia Elisabeth**.

Zij werd geboren op 9 juli in het ziekenhuis in Sneek. Julia is het zusje van Hannah en Abel. Wij wensen hen allen van harte geluk met de geboorte van Julia!

Meeleven:

- Afgelopen week werd dhr. Cor Sijtsma in het MCL geopereerd aan zijn slokdarm. De operatie is goed verlopen en daardoor mocht Cor Sijtsma al weer snel na de operatie naar huis om nu verder te herstellen en te revalideren. Cor en Janny laten weten heel dankbaar te zijn dat deze ingrijpende operatie goed is gegaan. Wij wensen Cor, maar ook Janny sterkte, maar bovenal een goed herstel. Gods nabijheid toe gebeden!
- Dhr. Rienk Switjnk verblijft nog in Parkhove. Wij wensen Rienk en Ali beide heel veel sterkte en zegen in deze tijd van zorg.

Overlijdensberichten:

- Zondag 17 juli overleed na een ernstige ziekte ons gemeentelid Meile Hoekstra, in de leeftijd van 37 jaar. Meile werd de laatste week verzorgd door zijn ouders. Afgelopen vrijdagmorgen was de afscheidsdienst in de Grote Kerk en aansluitend werd Meile begraven op de begraafplaats te Arum, naast zijn zus Akkie (overleden in 2006). Wij denken aan zijn ouders Siets en Tryntsje Hoekstra, zijn 2 zussen en 2 broers met hun partners, zijn oomzeggers, beppe en verdere familieleden, zijn vele vrienden en allen die verdrietig zijn om het heengaan van dit jonge, zo geliefde menskind. Dat zij de troost en de kracht mogen ontvangen van onze Hemelse Vader.
- Maandag 18 juli overleed, na een zeer moeilijke periode, ons gemeentelid mw. Anna van der Ploeg, in de leeftijd van 72 jaar. Het afscheid heeft afgelopen donderdagmorgen plaatsgevonden in de Grote Kerk met aansluitend de begrafenis op de Algemene Begraafplaats. Wij wensen haar twee dochters, 4 kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte en troost bij dit verlies, met de woorden van Ps. 4 uit de rouwdienst: *'Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis.'*
- Woensdag 20 juli overleed ons gemeentelid mw. Jantina Johanna Winia-Geerts. Zij woonde vanaf 2013 in De Spiker. Haar man Lolke overleed in 2015. Zij waren beiden lange tijd actief in de Hervormde Gemeente. Mw. Winia was de moeder van vier kinderen en oma van 10 klein- en 6 achterkleinkinderen. Het afscheid is komende dinsdag om 13.30 uur in De Haven. Vooraf is er vanaf 13.00 uur gelegenheid tot condoleren. De begrafenis is aansluitend op de Algemene Begraafplaats in Harlingen en koffiedrinken terug in de kerk. Wij leven mee met familie Winia en wensen hen kracht en strekte in deze dagen van afscheid en rouw.

Na het lezen van de 3 In Memoria zingen we uit de oude Hervormde liedbundel '38, Lied 252 : 1 en 3 :

*Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat,
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.*

*En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.*

Meditatie 'Verblijdt u in de Heer te allen tijde!' Filippenzen 4:4

Paulus schrijft deze woorden vanuit Rome. Hij is nog altijd een gevangene, die wacht op zijn proces maar heeft ook een aantal vrijheden die hij nuttig maakt. Zo schrijft hij ook een hartelijke brief aan de gemeente die hij stichtte in Filippi, de eerste stad in Europa waar de boodschap van Jezus ingang vond, en waar bij Lydia een gemeente aan huis ontstond, waar zij de apostelen gastvrij ontving en voorhielp, nadat de Heer haar hart geopend had.

Paulus roept hen op, vrijmoedig te blijven vasthouden aan de weg van geloof, hoop en liefde. Aan de weg van Jezus Christus, die hij ook zelf verkondigd, tot op het laatst, tot in de wereldstad Rome. De toevoeging '... te allen tijde' geeft aan dat het geloof en in het bijzonder de blijdschap van het geloof geen eendagsvlieg is. Onze roeping is, onze blijdschap in de Heer niet op te geven en te verliezen, in voorspoed noch in tegenspoed. Ons geloof wordt gewekt en gevoed door de zoon van Gods liefde en de Zoon naar Gods hart. De blijdschap is geworteld in God zelf, en mag zo onze blijdschap zijn, ook als de weg voert door de woestijn.

Wij hebben zorgen genoeg, maar laten die niet de overhand krijgen en over ons heersen. Wentel ook die op de Heer, schrijft de apostel. Paulus zegt het alles in het meervoud. Hij schrijft het niet aan individuen, maar aan de gemeente van Christus.

De blijdschap van het geloof kun je alleen bewaren met elkaar. Door elkaar aan te bemoedigen en vast te houden en zo een kring van mensen te vormen, die blij te zijn te mogen leven in het licht van Christus. Laten wij samen ook deze tijd, zo'n kring vormen, waarin Hij de Levende is in ons midden. Blijven bidden, zingen en omzien naar de ander. Dan zal de blijdschap van het geloof ons dragen!

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Frysk Jeugdorkest 'on tour':

Eén van onze jongere gemeenteleden, Annely Baard, verblijft deze week met het Frysk jeugdorkest een aantal dagen in Zuid Frankrijk. Het orkest geeft o.a. een concert in Isle-sur-la-Sorgue, Eglise Notre Dame in le Ciotat. Wij wensen Annely en het Frysk jeugdorkest heel veel succes.

Ook wij, als gemeente, zijn trots op Annely en al onze jonge gemeenteleden met hun muzikale talenten.

Vakantie

Ds Ulbe Tjallingii is in verband met zijn vakantie afwezig vanaf komende dinsdag voor een periode van 3 weken. Ds Van der Linden behartigt in verband hiermee het ouderenbezoekwerk de komende twee weken.

Oproep om hulp

Als familie mogen we vanaf het begin betrokken zijn bij de opvang van Oekraïners, een mooie taak. Zij hebben reeds werk en gaan allen naar school. Voor deze lange vakantie zullen er ook activiteiten georganiseerd gaan worden voor de jeugd en de jongeren binnen hun gemeenschap en wel op dinsdag en donderdagmorgen van 9:30 - 12:30 (26 juli t/m 18 augustus) in Harlingen.

Er zijn 2 groepen: 1 t/m 12 jaar en 12 t/m 18 jaar. Zij krijgen Nederlandse les op school en geprobeerd wordt om deze ook in te zetten tijdens deze activiteiten om dit niet te laten verwateren. Komt u ook helpen? Uw inzet met het voeren van een gesprek (**alles in het Nederlands**) zal al helemaal top zijn!!

Opgave graag via Toby Schouwstra, 06 -190 691 91, of via de mail van Corina: corinaroomer@hotmail.com.

Misschien kunt u maar één keer mee helpen en heeft u ideeën? Ook deze zijn ook van harte welkom.

Wilt u toch meer weten? Ook hiervoor kunt u uiteraard naar Toby bellen.

Alvast bedankt voor uw / jouw reactie, Toby en Corina Schouwstra

Tsjerkepaed 2022:

De Grote Kerk en de Nicolaaskerk in Midlum zijn op de zaterdagmiddagen t/m 10 september open van 13.30 tot 16.30 uur.

In Midlum staan kunstvoorwerpen van Jet Twijnstra en Tanja van Abbema in de vensterbanken en hangen er schilderijen van Oesje Zegel. Dat is zeker het bekijken waard deze zomermaanden.

Op de site van www.tsjerkepaed.nl is nog heel veel informatie te vinden over de meer dan 200 kerken in Fryslân die meedoen. De kerken zijn open voor iedereen, die ergoed, kunst, stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert.

Dankbetuiging:

Wij willen iedereen bedanken voor de mooie bloemen, lieve kaarten, telefoontjes en berichtjes voor ons 50 jarig huwelijksjubileum.

Bauke en Jelly van der Ploeg - Faber