



### Bij deze dienst

We lezen de komende drie zondagen het slot van het Bijbelboek Handelingen der apostelen: de hoofdstukken 27 en 28. Door de Geest gedreven heeft Paulus met zijn medewerkers veel bereikt tijdens zijn zendingsarbeid en zendingsreizen. Maar heel het laatste kwart van Handelingen is hij een gevangene, die zich voor diverse overheden moet verantwoorden en uiteindelijk, omdat hij zich op de keizer heeft beroepen, met een gevangentransport over zee richting Rome wordt verscheept. Tijdens deze reis, met drie verschillende schepen, lijdt hij schipbreuk. Maar hij is sterk, vertrouwt op God en weet dat Christus hem kracht zal geven. Dit vertrouwen straalt hij ook uit naar zijn medegevangenen. Hij blijkt een waar pastor, die zich niet door de omstandigheden laat intimideren. Zoals Jezus werd overgeleverd, wordt Paulus dit. Zoals Jezus de storm doorstond, doorstaat Paulus deze. Hij volgt het spoor van zijn Heiland, in leven en in sterven. We zingen vanmorgen een aantal prachtige liederen van de zee, en lezen het meest 'nautische' hoofdstuk in de Bijbel: Handelingen 27, met veel details over de zeereis van Paulus naar Rome, in zijn geheel afgewisseld met scheepspsalmen 107. Van harte een goede viering gewenst, in de kerk, thuis of elders met deze dienst verbonden.

### Zondag 10 juli 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Teunard van der Linden,

Liturgische kleur **groen** Deze dienst is ook te volgen via de live-stream [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

Ouderling: Annie van der Kooi / diaconie: Elly de Wind en Mirjam de Boer / organist: Eeuwe Zijlstra

Lector: Neeltje Hiemstra / **Schriftlezing:** Handelingen 27

Kindernevendienst: Anne van Eijck / Kinderoppas: Carla Ozinga

Koster / beamer: Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda

Collecte: De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

### Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **Fam. Rienk en Ali Switjnk- Schurink**, (i.v.m. hun beider gezondheid) en naar **mevr. Wilma Keegstra**, p/a. Sibadaweg 5 (herstellende van een heup- en beenoperatie)

Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de kerkenraad alvast heel hartelijk dank.

### Meeleven:

- **Mw. Wilma Keegstra** werd vorige week maandag aan haar heup geopereerd en na ontslag uit het ziekenhuis opgevangen en verzorgd door haar zus en zwager, Anneke en Dirk Alberda. Helaas, naast de nieuwe heup, bleek haar been gebroken in de eerste week na de operatie, daar is ze afgelopen donderdag aan geopereerd. Heel sneu! Dit vertraagt het herstel natuurlijk... Wij wensen Wilma heel veel sterkte en bidden voor een goed herstel.
- **Mw. Aaf Switjnk-Visser** verblijft op dit moment tijdelijk in de Revalidatie Noorderbreedte. Zij hoopt volgende week weer naar huis te kunnen.
- **Dhr Rienk Switjnk** verbleef afgelopen week in het MCL, herstellende van zijn val met de fiets, eerder deze maand tijdens hun vakantie. Wij leven ook mee met zijn vrouw Ali, die haar arm in een mitella draagt. Beiden kregen zij ook nog corona. Heel veel sterkte en zegen gewenst!
- **Dhr. Herke de Groot** verbleef afgelopen week in het ziekenhuis met hartklachten en is weer thuis. Wij wensen hem en zijn vrouw Hennie alle goeds en beterschap.
- **Dhr. Cees Doorn** heeft aanhoudend last van rugklachten en kan daardoor niet naar de kerk komen. Gelukkig is er de livestream. Wij wensen hem sterkte en alle goeds.

### Dankbetuiging:

Per abuis is niet de volledige tekst van de dankbetuiging van de fam. Nijendijk in Getijdenstroom komen te staan. Hieronder de tekst zoals ook op het kaartje staat:

*Lieve gemeenteleden van Harlingen-Midlum*

*Overweldigend was uw belangstelling rond het afscheid van mijn lieve man, onze vader en opa*

**Bertus Nijendijk**

*Zoveel mensen toonden hun medeleven, dat het ons niet lukt iedereen persoonlijk te bedanken.*

*Al zijn wij innerlijk nog verbijsterd door zijn plotselinge overlijden, uw aandacht helpt ons om de werkelijkheid onder ogen te zien. Gesteund door goede herinneringen en door de geloofsgemeenschap in de kerk gaan wij verder. Het troost ons te merken dat hij voor zoveel mensen van betekenis is geweest.*

*Wij danken u hartelijk voor uw betrokkenheid.*

*Zijn wens "Vrede zij met jullie" gaat met ons mee.*



Rinske Nijendijk-Crossen  
Kinderen en kleinkinderen

**Meditatie**

*'Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp?  
Mijn hulp komt van de HEER die de hemel en de aarde gemaakt heeft.'* Psalm 121:1

Wij leven in onrustige tijden. Het woord 'crisis' is niet van de lucht. Er woedt een wrede oorlog. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. De dreiging is groot. We horen ook van een stikstofcrisis. Over noodzakelijke veranderingen in de landbouw en veeteelt. Boeren gaan massaal de straat op, hun vertrouwen in de politiek tot het nulpunt gedaald. Vissers liggen doelloos aan de wal en verdienen niets. In Australië is het extreem nat en openbaart zich de klimaatcrisis, die ook op ons bordje ligt.

De energieprijzen zijn torenhoog. Steeds meer basisproducten worden ook duurder. De inflatie is ongekend. Het zijn stuk voor stuk 'bergen'. Als dit zo doorgaat, vervallen velen in armoede, dreigt een grootschalige oorlog, lijdt de natuur grote schade, kunnen we de kerk niet meer warm stoken en zullen miljoenen vluchtelingen hun heil elders blijven zoeken.

De dichter in Psalm 121 ziet concreet op ('als een berg') tegen de weg terug naar huis. De weg door de woestijn van Judea richting Jericho was verlaten. Je kon er overvallen worden door struikrovers, zoals we ook weten uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

Het zijn niet alleen grote crises, waar je tegenop kunt zien en die moedeloos maken. In ons kleine mensenleven lopen we ook tegen allerlei tegenslagen, teleurstellingen en problemen op. Het leven is grillig en loopt vaak anders dan wij dachten.

Zie de moed er dan maar eens in te houden. Zo monter als Paulus tal van moeilijkheden overwon (het thema van de preek deze zondag) zijn wij vaak niet. Heeft dit te maken met vertrouwen?

In de taal van de Bijbel is geloof en vertrouwen één woord. Geloven is vertrouwen. Zo ging Abraham als eerste op weg, samen met Sara, naar het beloofde land. In antwoord op Gods stem.

De dichter van Psalm 121 richt zijn vertrouwen op de HEER. De Godsnaam JHWH klinkt. De Naam waarmee God zich aan Mozes bekend maakte als HIJ die (er) is en zal zijn. Die met ons gaat. Die meevoelt met onze aanvechtingen en zwakheden. Die onze moeiten en ons verdriet aanschouwt, om ze in zijn hand te leggen. De dichter weet en gelooft: God heeft de hemel en de aarde geschapen. Hij houdt het al in stand en zal ook op mij zijn oog slaan.

Een priester komt in Psalm 121 naast de pelgrim staan, als hij vanaf het tempelplein uitkijkt over het bergland, en opziet tegen zijn reis. Mooi is dat, als iemand je moed inspreek. Een hand op je schouder legt. Met je is..... Nabij.....

Deze priesterdienst – elkaar bemoedigen in de gemeente en op onze levensreis – mogen ook wij vervullen. Moed houden en moed doorgeven, troosten en troost ontvangen. Zo gaat Gods Naam van hart tot hart, hoe groot de problemen in de wereld en op ons pad ook zijn. *'Ik vermag alle dingen, door Hem die mij kracht geeft'* (Fil. 4:13) – dit vertrouwen heeft de apostel Paulus de wereldkerk geschonken.

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

**Agenda en mededelingen:****Tsjerkepaed 2022:**

De Grote Kerk en de Nicolaaskerk in Midlum zijn op **zaterdagmiddag van 3 juli tm 10 september open van 13.30 tot 16.30 uur**.

In Midlum staan kunstvoorwerpen van Jet Twijnstra en Tanja van Abbema in de vensterbanken en hangen schilderijen van Oesje Zegel. Dat is zeker het bekijken waard deze zomermaanden. Op de site van [www.tsjerkepaed.nl](http://www.tsjerkepaed.nl) is nog heel veel informatie te vinden over de meer dan 200 kerken in Fryslân die meedoen. De kerken zijn open voor iedereen, die er goed, kunst, stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert.

**Vergadering:**

**Maandag 11 juli** 10.00 uur Commissie Vorming en Toerusting  
in de Hoeksteen

**Kerkblad Getijdenstroom:**

Wilt u Getijdenstroom **OOK digitaal** per mail ontvangen? Mail dan uw naam adres woonplaats naar [ledenadmin@pg-harlingen.nl](mailto:ledenadmin@pg-harlingen.nl) met de mededeling: "**Graag getijdenstroom ook digitaal!**".

Gisteren was de afsluitende barbecue met de kindernevendienst, de jeugdkerk en de JOE-gesprekskring. Het was prachtig stil zomerweer en de opkomst was groot met 30 personen. Met de zomervakantie in zicht wensen wij onze jeugdleden en hun ouders in het bijzonder een welverdiende vakantie en een behouden vaart!



Afgelopen week mocht ik mijn geboortedag vieren en daarbij heel veel lieve kaartjes, appjes, mails, telefoontjes en bloemen ontvangen, waarvoor ik u / jullie heel hartelijk wil bedanken.

*'In dankbaarheid voor iedere dag mij gegeven.....*

Met een warme groet van uw scriba