

Grote Kerk Harlingen, zondag 24 juli 2022

Voorganger: ds T.G. van der Linden

Ouderling: Annie van der Kooi-Zegel

Organist: Bauke van der Meer

Lector: Lies Hager

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 22:11 en 12

11. Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing:

laat mij vergelden al wat ik ontving.

Laat mij U loven in de grote kring

van die U vrezen!

Gij nederig volk, gij zult gezeten wezen

aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem

prijzen! O, haal uw hart op aan zijn

gunstbewijzen, die eeuwig zijn.

12. Dit zal gedenken wie zich nog verweert,

tot alle natie zich tot Hem bekeert

en voor de koning die het al regeert

zich neer zal buigen.

De verste einden zullen het getuigen,

dat niets gelijk aan zijn verheven macht is,

dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is,

het koninkrijk!

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Lied 802: 1, 3, 4 en 6

1. Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:

'Breek uw tent op, ga op reis

naar het land dat Ik u wijs.'

refrein:

Here God, wij zijn vervreemden

door te luisteren naar uw stem.

Breng ons saam met uw ontheemden

naar het nieuw Jeruzalem.

3. Menigeen ging zelf op pad

daar hij thuis geen vrede had.

Eeuwig heimwee spoort hem aan

laat ook hem het woord verstaan.

refrein

4. Door de wereld klinkt een lied

tegen angsten en verdriet,

tegen onrecht, tegen dwang

richten pelgrims hun gezang.

refrein

6. Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:

'Breek uw tent op, ga op reis

naar het land dat Ik u wijs.'

refrein

Enkele geloofsuitspraken - D. Bonhoeffer

Gezongen geloofsbelijdenis

Apostolicum – Lied 340B:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

nedergedaald ter helle,

ten derden dage wederom opgestaan

van de doden,

opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest,

ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,

de gemeenschap der heiligen,

vergeving der zonden,

wederopstanding des vleses

en een eeuwig leven.

Amen, amen, amen.

Gesprek met de kinderen

Zingen: Lied 935

1. Je hoeft niet bang te zijn,

al gaat de storm tekeer,

leg maar gewoon je hand

in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn

als oorlog komt of pijn.

De Heer zal als een muur

rondom ons leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn,

al gaan de lichten uit.

God is er en Hij blijft

als jij je ogen sluit.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Inleiding op de Schriftlezingen

Lezing Hebreëen 10:34-39

Zingen: Lied 152: 1, 2, 9 en 10

1. Mijn hart verheugt zich zeer
en roemt in God, de Heer.

Hij doet mij 't hoofd opsteken.

Hij heeft mijn eer gered.

Ik kan vrijmoedig met
al wie mij hoode spreken.

2. Niemand ter wereld is
van rang en stand gewis,
want God alleen is heilig.
Maar wie zijn onmacht kent
en tot de Heer zich wendt,
is in zijn hoede veilig.

9. De Here God regeert.
Zijn goede trouw fundeert
een rijk voor al de zijnen.
Zij zijn gerust en stil.
Maar wie het boze wil
zal in de nacht verdwijnen.

10. Des Heren woord beslist
der volken oude twist.
De laatsten worden eersten.
Mijn hart verheugt zich zeer,
en roemt in God, de Heer.
Zijn vredevorst zal heersen.

Lezing Hand. 28: 11-20 en 30-31

Zingen: Lied 333

Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Uitleg en verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD

Orgelspel

Antwoordlied: Psalm 32:3

Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al uw beloften staven.

Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met liederen van bevrijding mij!

Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,

Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.

Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,

Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

3 berichten van overlijden:

Meile Hoekstra

Anna van der Ploeg

Tiny Winia-Geerts

Na het lezen van de *In memoria*
en een moment van stilte zingen we uit de

Hervormde Bundel '38, Lied 252:1 en 3

Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat,
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.

En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: 423

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen (3x Amen)

Orgelspel