

Grote Kerk Harlingen, zondag 10 juli 2022

Voorganger: ds T.G. van der Linden

Ouderling: Annie van der Kooi

Lector: Neeltje Hiemstra

Organist: Eeuwe Zijlstra

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 46: 1 en 2

1. God is een toevlucht te allen tijde,
die ons uit nacht en dood bevrijdde.

Al zou de aarde ondergaan,
wij zien het zonder vrezen aan.

Al staat geen berg meer vast, al dreigen
de zeeën overhand te krijgen,
laat schuimend al hun golven slaan,
wij zien het zonder vrezen aan.

2. De Godsstad ligt aan blanke stromen.

God staat haar bij, de dag zal komen.

Hij woont in haar, zij wankelt niet,
zij kroont zijn heilig rijksgebied.

Al hebben volken zich verheven,
Hij roept en doet de aarde beven.
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Lied 274: 1 en 2

1. Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2. Ontferm u God, kyrie eleison,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 274: 3

3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Gesprek met de kinderen

Zingen: Lied 935

1. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom ons leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft
als jij je ogen sluit.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Inleiding op de Schriftlezing

Lezing: Handelingen 27:1-8

Zingen: Psalm 107:10

10. Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

Lezing Hand. 27: 9-20

Zingen: Psalm 107: 11 en 12

11. Die langs Gods oceanen
trotseren wind en vloed
om zich een weg te banen
de welvaart tegemoet, -
Hij hief zijn stem en riep,
toen steigerden de golven,
het water zwart en diep
heeft al hun moed bedolven.

12. Schepen omhoog gedragen
op golfslag van de dood,
zinken terneergeslagen
weer in de waterschoot.
Als zo de storm opsteekt,
hoezeer wordt allerwegen
gebeden en gesmeekt
om Gods reddende zegen!

Lezing Hand. 27: 21-44

Zingen: Psalm 107: 13 en 15

13. Hun vege levens spaart Hij,
de golven maakt Hij stil.
Het stormgeweld bedaart Hij,
het voegt zich naar zijn wil.
Scheepsvolk, heradem weer,
gij kunt aan rust u laven
en dank nu God de Heer,
Hij leidt u naar de haven.

15. Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD

Orgelspel

Antwoordlied: 352

1. Jezus, meester aller dingen,
Woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.

2. Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkere nachten
en 't gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!

5. Gij hebt, uit de dood verreezen,
't boos getij terecht gewezen,
en het water zal U vreezen,
't water brengt ons weer aan land.

6. Hoe hebt Gij ons lot gedragen
om het oude te begraven,
Jezus, goede hoop en haven,
uitzicht van het nieuwe land.

7. Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen (3x Amen)

Orgelspel