



Bij deze dienst

Het is vandaag Pinksteren. Het feest van de gave van de Heilige Geest. Een gave uit de hemel, vertelt Lucas ons in Handelingen 2. Zo mogen ook wij onze handen uitstrekken en ons hart openen, ons richten op alles wat God ons schenkt en geschonken heeft. De grootste gave is de gave van de Geest.

Bij de bevestiging van 7 nieuwe ouderlingen en diaken wordt dit ook zichtbaar, bij de zalving na de bevestiging en handoplegging. Wij zijn verblijd dat zij aantreden, om mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Christus en om mensen te dienen en nabij te zijn. Feestelijk is ook dat de cantorij deze dienst verrijkt met een aantal prachtige liederen, deels in wisselzang met de gemeente. Zo springen 'stem en tegenstem op voor Hem, die ons heil bewerkte.' (Ps. 81)! Psalm van de zondag is Psalm 68, een lied dat zingt van bevrijding en de volkeren oproept de Heer lof te zingen en de handen naar Hem uit te strekken. Dan zal de macht van de wapens verbroken worden en vrede dagen.

Wij wensen elkaar een zegenrijke dienst en fijne Pinksterdagen, in de kerk, thuis of elders via de livestream verbonden met het heil, dat de ene Geest aan allen schenkt en in allen werkt overal waar de naam van Jezus hooggehouden wordt, in woord en daad.

Zondag 5 juni 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Teunard van der Linden, 1^e Pinksterdag

Liturgische kleur **rood** Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl

Ouderling: Annie van der Kooi-Zegel / diaconie: Sissy de Boer / organist Eeuwe Zijlstra

Lector: Jet Twijnstra / **Schriftlezing:** Joël 3 (NBV21) en Handelingen 2 : 1 - 11

Kindernevendienst : Alie Zuidema / Kinderoppas : Saïda Bruinsma

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda / Noah Miedema

Collecte: De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **dhr. Henk v.d. Berg**, (herstellende van een knieoperatie) en naar **dhr. Cor Sijsma**, (i.v.m. zijn gezondheid).

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen.

Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Zaterdag 4 juni wordt dhr. Willem Woudstra, wonende in Almenum, **104 jaar!** Namens de PG Harlingen-Midlum bracht ds. Ulbe Tjallingii hem een fleurig boeket bloemen met felicitatie en Zegen. Ook via deze weg willen wij dhr. Woudstra van harte feliciteren en hem Gods Zegen toewensen in het komende levensjaar.

Rozen uitdelen

Na afloop van de dienst op Pinksterzondag delen diakenen bij de uitgang rode rozen uit.

Aan elke roos hangt een kaartje met de tekst : '**Dat de geest van Pinksteren u mag verwarmen**'.

Het is de bedoeling, dat u / jij de roos aan iemand anders geeft: een zieke, een eenzame, een buurman of buurvrouw, of iemand die extra aandacht nodig heeft. Dat de geest van Pinksteren ons allen mag inspireren en verwarmen.

de Diaconie

Kerkdienst in de Spiker

Zaterdag 4 juni : om 10.00 uur eerst koffiedrinken, daarna kerkdienst o.l.v. Martijn van Loon en koor o.l.v. mw. J. van Wier.

Het is elke week goede Herderzondag, zei iemand eens. Dat is waar. Omzien naar elkaar is onlosmakelijk verbonden met het viere van Gods naam; met het gebed dat zijn nabijheid zich in het bijzonder uitstrekt naar wie dit het meest nodig hebben, door ziekte, eenzaamheid, verdriet of rouw.

Wij bidden ook deze morgen voor onze zieken en leven met hen mee. De apostel Paulus schrijft dat de Geest van God ons als onderpand in ons hart gegeven is, ook al vervalt ons lichamelijk leven, de tent van ons aardse lichaam (II Kor. 5).

God laat ons niet in de kou staan. Ook niet als het erom spant. Daarop mogen wij bouwen in alle seizoenen van het leven.

Meditatie 'Laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden.' Ps. 51:5 (berijmd)

Ik sluit mij graag aan bij degenen die zeggen dat Pinksteren het belangrijkste van de christelijke feesten is. Als de Geest ons niet leidt, als Gods Geest niet met onze geest getuigt dat wij een kind van God mogen zijn (Rom. 8), blijven wij nergens. Zoals een zeilbootje doelloos ronddobbert op de Friese wateren als er geen wind is, is ons leven doelloos zonder de inwoning van Gods geest. Heel ons christelijk leven speelt zich af 'binnen de Pinkstercirkel' (O. Noordmans). Koning David beseft na zijn affaire met Batseba en het optreden van de profeet Nathan dat het ergste wat hem overkomen kan, is dat God zijn Geest van hem weg neemt. Daarom bidt hij met alle vezels van zijn bestaan in volle overgave: 'Schap in mij God, een hart dat leeft in 't licht. Geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen. Ontneem mij niet uw heilige Geest, o God. Laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden.' Dit gebed uit de diepte bereidt ook ons voor op het Pinksterfeest. Vaak smaakt eten het best, als je echt honger hebt, en niet al half vol zit. Zo geeft Psalm 51 ons de smaak van Pinksteren op de tong: het gebed uit de diepte en in de binnenkamer van ons hart, om door de Geest geleid te worden. Om Gods vrede en genade daadwerkelijk te mogen ontvangen, te smaken en te proeven. Gelukkig zijn er tal van prachtige liederen, die ons wind in de zeilen geven, het Pinksterfeest tegemoet, zoals Lied 834:

*Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.*

*Schap, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.*

*Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht*

Met hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers:

We nemen vandaag afscheid van 7 ambtsdragers: mw. Lies Hager-Schriemer – mw. Jet Twijnstra – dhr. Rintse Twijnstra – dhr. Doede Onnes - mw. Ytie Nijdam- van der Gaast – dhr. Anne van der Tuin en dhr. Peter Baard.

Herbevestigd worden: Mw. Tiny Glashouwer-de Jager (ouderling-kerkrentmeester); mw. Annie van der Kooi-Zegel (ouderling-scriba); mw. Ymieke Miedema-Hiemstra (jeugdoudering); mw. Tryntsje Bouma-de Jong (diaken) en dhr. Joop Puite (ouderling-kerkrentmeester). Als ouderling worden bevestigd: mw. Marjan Overdijk, mw. Aagje Wouda-Drijfhout; dhr. Oane Zuidema en dhr. Eerde de Vries. Als diaken worden bevestigd: mw. Tia Ammeraal – mw. Aafke Hibma-Bijlsma en mw. Elly de Wind-Meines. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de 'vertrekkende' ambtsdragers te bedanken voor hun inzet in de afgelopen 4 – 12 jaar en de nieuwe ambtsdragers welkom te heten en te feliciteren.

MEDEDELINGEN / AGENDA:**Breicafé maandag 13 juni 2022**

Maandagmiddag 13 juni is het breicafé weer open. Van 14.00 – 16.00 uur bent u weer van harte welkom in "De Hoeksteen" Kerkpad 32 t/o de Grote Kerk. Geen zin in handwerken maar wel behoefte aan wat gezelligheid en een praatje, ook dan bent u van harte welkom. De thee/koffie met wat lekkers erbij staat voor u klaar. Ook tijdens de zomermaanden, is het breicafé iedere tweede maandag van de maand open. Met een hartelijke groet van uw gastvrouwen: Saakje – Marie en Anna

Concerten op het Hinsz-Orgel d.d. 17 juni a.s.

Op vrijdag 17 juni vindt het Openingsconcert van de Internationale Concertserie Orgelconcerten op het monumentale Hinsz-Orgel (1776) in de Grote Kerk plaats. Een aantal gerenommeerde organisten uit binnen- en buitenland verzorgt ook dit jaar de bespelingen op het fraaie orgel van onze kerk. **Zuzana Ferjencikova (uit Zwitserland, maar ook orgelprofessor aan het Codarts Conservatorium te Rotterdam)** verzorgt het Openingsconcert, dat net als alle andere concerten om 20.00 uur begint. Steeds om de twee weken en steeds op vrijdagavond vinden de volgende concerten plaats. (*hierover meer info in de volgende Getijdenstroom*) Donateurs maken het (mede) mogelijk de hoog aangeslagen orgelserie in Harlingen mogelijk te maken. Een minimum bedrag van € 40 volstaat. Daarvoor kunt U alle 7 concerten bijwonen zonder daarvoor te hoeven betalen! (normale entreeprijs concert: € 10). Stichting Concerten Grote Kerk Harlingen, banknummer: NL91RABO0325580081. Mailadres voor aanmelden donateur: ottoroelofsen@ziggo.nl Met een groet Otto Roelofsen

Beste mensen,

Wij willen graag dit jaar weer een **Fancy Fair** organiseren op de **tweede zaterdag in september**. Na twee coronajaren hopen we op een mooie dag, waar ieder met zijn of haar kwaliteiten een bijdrage kan leveren. Een gezellige dag waar we elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten. Alleen zijn voor een dergelijke dag veel vrijwilligers nodig (+/- 100). De indeling kan voor de gehele dag of voor een dagdeel en in de voorbereiding.

Nu we een aantal jaren verder zijn en ook trouwe medewerkers missen willen we als commissie graag onderzoeken of het weer mogelijk is, qua 'bemensing'. Om die reden de vraag of u zich **voor 14 juni a.s.** alvast op wilt geven. Wij begrijpen dat het nog ver vooruit lijkt dus uw opgave is niet geheel in beton gegoten. U kunt uw opgave mailen naar fancyfairharlingen@gmail.com. Bij onvoldoende respons kan het helaas niet doorgaan... We zijn ook nog op zoek naar iemand die het leuk lijkt om bedrijven als sponsor te benaderen. Voor vragen, bel gerust (telnr. 414988).

Met vriendelijke groet namens de Fancy Fair commissie, Jellie Keulen