



Bij deze dienst

Zondag 26 juni is de vierde zondag van Pinksteren. We lezen vanmorgen uit het Bijbelboek Genesis, over Gods verbond met Noach, de aarde, de dieren en al wat op de aarde leeft. Een oud verhaal uit de 'oergeschiedenis', maar ook een oerverhaal met grote zeggingskracht in het heden. Wij wensen elkaar een goede viering, al weten we niet of er weer nieuwe coronamaatregelen van kracht worden.

We hebben de ruimte, laten we die ook benutten. Een fijne zondag gewenst, ook degenen die thuis met ons verbonden zijn of op een ander moment de dienst volgen via de livestream.

Voorganger is ds Ulbe Tjallingii, die ds Van der Linden vervangt, die, net als zijn vrouw Coby, herstellende is van corona.

Zondag 26 juni 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Ulbe Tjallingii

Liturgische kleur **groen** Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl

Ouderling: Annie van der Kooi / diaconie: Evelien de Boer en Tia Ammeraal / organist Sjouke Bruining

Lector: Frank Belt / **Schriftlezing: Genesis 9 : 8 t/m 23**

Kindernevendienst : Berber Twijnstra / Kinderoppas : Carla Ozinga

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda

Collecte: De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **Mevr. A. Akkerman- Boelens**, (i.v.m. haar gezondheid) en naar

Mevr. A. Bil- Dijkstra (ter bemoediging na haar verhuizing uit Almenum)

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Meeleven:

Wij wensen via de zondagsbrief ons predikantenechtpaar Teunard en Coby van der Linden van harte beterschap en een spoedig herstel, nu zij beide geveld zijn door corona. De stem begint langzamerhand weer de gewone proporties aan te nemen, want zoals Teunard eerder schreef, was zijn stemgeluid als had hij een ballon met gas 'leeggezogen'.

Mede daardoor zijn er de afgelopen week geen pastorale contacten geweest.

Maar we blijven omkijken naar elkaar, soms tussen de bedrijven door, maar daardoor niet minder gemeend. Ook in onze gebeden bidden wij voor wie ziek zijn, rouw dragen en anderszins tegen de opgaven van het leven opzien. Wij wensen alle zieken, genoemd en niet genoemd, heel veel sterkte en Gods kracht en zegen.

Overlijdensberichten

Vrijdag 17 juni is overleden ons gemeentelid mw. **Aaltje Schuil - Visser** in de leeftijd van 91 jaar.

De dankdienst voor haar leven heeft afgelopen vrijdag 24 juni plaatsgevonden hier in de Grote Kerk met aansluitend de crematie in Marsum. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte en troost.

Zondag 19 juni overleed na een afnemende gezondheid ons gemeentelid dhr. **Dirk Faber** in de leeftijd van 87 jaar.

De crematie heeft afgelopen woensdag 22 juni in familiekring plaats gevonden.

Wij wensen mevr. Faber, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht.

Een felicitatie waard:

Vorige week zaterdag werd tijdens de Friese turnwedstrijd **Nynke Broersma** fries kampioen op de balk. En de week daarvoor was zij 2^e geworden bij het Fries kampioenschap turnen. Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd en heel veel succes in de komende tijd.



Afgelopen week slaagde **Tamar Miedema** voor haar B-examen - Hobo
Ook Tamar van harte gefeliciteerd en heel veel succes bij je verdere studie in de muziek.

Meditatie 'Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.' Rom. 12:12

Vanaf het twaalfde hoofdstuk van zijn indrukwekkende Romeinenbrief richt Paulus zich op onze christelijke levenswandel. De duidelijke aanwijzingen die hij daarvoor geeft, zijn onmisbaar. Je kunt het misschien vergelijken met een zeilbootje op de Friese wateren. Het is prachtig als je alles opgetuigd hebt, maar dan moet er wel wind zijn. Dan moet je nog wind in de zeilen krijgen. Voor Paulus is die wind de Geest van Gods liefde. Zo begint hij te schrijven over het christelijk leven: de liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. De liefde zet de toon, zoals een cantor de juiste toonhoogte aanslaat met zijn of haar stemvork. De liefde is de bron én de norm.

De omstandigheden van ons leven wisselen. Dat weet de apostel als geen ander. Kalm was zijn leven allerminst. Hij weet uit eigen ervaring, wat de kracht van de hoop vermag, geduld in tijden van tegenspoed en de kracht van het gebed.

Gelukkig wordt ons gezegd hoe wij moeten leven. Heeft ons leven behalve aan fundament ook een richting gekregen.

De apostel formuleert al zijn aanwijzingen in het meervoud: zo mogen wij samen leven uit het geloof, in de hoop en uit de liefde. Huub Oosterhuis bidt (Lied 686):

*De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.*

*Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Dienst volgende week

Volgende week zondag is de zgn. 'Overstapdienst', waarin de oudste kinderen van de kindernevendienst afscheid nemen en 'overvliegen' naar een nieuwe levensfase. Een moment om bij stil te staan. Samen met hun ouders. De muziek wordt deze creatieve gezinsviering geheel verzorgd door gemeenteleden, o.l.v. Trudy Baard en Syds Keuning. Voorganger is ds. Teunard van der Linden en ouderling van dienst jeugdouderling Ymieke Miedema.

De zomervakantie in de regio Noord begint op 16 juli.

Ter afsluiting van het seizoen is er nog een (uitgestelde) **barbecue** gepland **op vrijdag 8 juli** voor jongeren en gezinnen.

Agenda

Woensdag 29 juni:	19.30 uur	vergadering college van kerkrentmeesters	consistorie
Vrijdag 1 juli:	9.00 uur	vergadering Werkgroep Eredienst	de Hoeksteen
Vrijdag 1 juli,	10.30 uur	vergadering Consistorie	de Hoeksteen
Vrijdag 1 juli	20.00 uur	eerste orgelconcert zomerserie	Grote Kerk

Wilt u Getijdenstroom **OOK digitaal** per mail ontvangen? Mail dan uw naam adres woonplaats naar ledenadmin@pg-harlingen.nl met de mededeling: "**Graag getijdenstroom ook digitaal**".

Bijdrage Getijdenstroom

Denkt u om de vrijwillige bijdrage voor Getijdenstroom? Uw bijdrage voor ons kerkblad kunt u voldoen door € 22,50 over te maken naar: NL60 RABO 0373735707 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente in Harlingen-Midlum inz. Getijdenstroom onder vermelding van 'Bijdrage Getijdenstroom 2022'

Choral Evensong zondag 26 juni om half vijf in het Kerkgebouw de Haven te Harlingen:

Op zondag 26 juni wordt de laatste Evensong van dit seizoen gezongen in het kerkgebouw van de CGKV 'de Haven' te Harlingen. Gezongen wordt muziek van o.a. William Harris en Charles V. Stanford. De dienst begint om half vijf en u bent ook nu weer van harte welkom. De Evensong wordt gezongen door de Ichthuscantorij o.l.v. Geke Bruining en Sjouke Bruining bespeelt het orgel.

De Evensong is een avondgebed, waarbij muziek een hele belangrijke rol speelt. In Anglicaanse kathedraal wordt deze dienst dagelijks gezongen door het kathedrale koor. Wanneer dit koor echter op vakantie is wordt dit koor vervangen door een 'visiting choir'.

Komende zomer zingt een projectkoor o.l.v. Geke Bruining met zangers uit heel Nederland voor het eerst na de corona periode vanaf maandag 1 augustus tot en met zondag 7 augustus weer een week lang in een Engelse kathedraal, namelijk Durham Cathedral. De repetities ter voorbereiding, worden ook altijd gehouden in het kerkgebouw de Haven te Harlingen.