

Orde van dienst zondag 19 juni 2022
Grote kerk Harlingen
Voorganger ds. J.P. Lindeboom
Ouderling: Aafke van der Zee
Organist: Eeuwe Zijlstra
Lector: Aagje Wouda

Welkom

Aansteken van de kaars(en)

Aanvangslied lied 136: 1, 12 & 13

1 Looft den HEER, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

12 Looft den Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijszake geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.

13 Aan den God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Stilte

Bemoediging en groet

Lied 221: 1 & 2

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam,
bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik,
als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden,
waart Gij niet bereid om,
als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen

Bezinning

Zingen:

Lied 992

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn en
wandelen op zijn weg?

2. Wat vraagt de aarde meer van ons dan
dat wij dienen en hoeden als mensen naar
Gods beeld?

3. Wat vragen mensen meer van ons dan
dat wij breken en delen als ons is
voorgedaan?

4. Het is de Geest die ons beweegt dat wij
Gods wil doen en omzien naar alles wat er
leeft

Gebed

**Moment met de kinderen
aansluitend zingen:**

Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,
en wie zich open stelt,
ervaart misschien een beetje licht,
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

Schriftlezingen :

Lucas 13: 1-9

Exodus 14: 19-25

Zingen lied 1005: 1, 2 & 4

1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht. Maak
ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de
donkere nacht.
refrein:

*Christus, ons licht, schijn door ons
heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook
vandaag, hier in uw huis.*

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

refrein

*Christus, ons licht, schijn door ons
heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook
vandaag, hier in uw huis.*

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.

Refrein

*Christus, ons licht, schijn door ons
heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook
vandaag, hier in uw huis.*

Overdenking

Orgelspel

Lied 981: 2, 3 & 4

2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Overlijdensberichten:

kaars aansteken – In Memoria:

mw. Aaltje Hoorn

dhr. Jaap van der Meulen

dhr. Johannes Haringsma

na een moment van stilte – zingen:

Lied 268

1. Goede herder, als wij slapen,
heel deze nacht,
waak dan over al uw schapen,
heel deze nacht;
dat wij dromen zonder zorgen,
veilig rusten tot de morgen
lieve God, bij U geborgen,
heel deze nacht.

2. Geef dat wij hier nooit alleen zijn,
bij dag en nacht,
engelen steeds om ons heen zijn,
bij dag en nacht,
dat de doden bij U leven,
eeuwig in uw licht geheven -
allen door uw trouw omgeven,
bij dag en nacht

Gebeden

Collecte

Zingen Lied 425

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

Zegen

Orgelspel

na afloop van de dienst is er koffie/thee