

Grote Kerk Harlingen, Zondag 12 juni 2022
Zondag Trinitatis met viering Heilig Avondmaal
Voorganger: ds T.G. van der Linden
Ouderling: Wanner Los
Lector: Carla Ozinga
Organist: Bauke van der Meer

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom

Zingen: Lied 705: 1, 2 en 3

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!
2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.
3. Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!

Stil gebed, votum en groet

Drempelgebed

Zingen: Psalm van de zondag, Lied 8a

1. Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
2. Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4. Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

5. Zie ik de zon,
de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Gesprek met de kinderen

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht verteld ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,
en wie zich open stelt,
ervaart misschien een beetje licht,
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Schiftlezing: Handelingen 12:1-17

Zingen: Psalm 142: 1, 2, 6 en 7

1. Tot God de Heer hief ik mijn stem,
ik riep tot God, ik smeekte Hem.
Alles, alles wat mij benauwt
heb ik de Here toevertrouwd.
2. Wanneer mijn geest in mij versmacht
kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht.
Al mijn beweging gaat Gij na,
waar ik ook ga, waar ik ook sta!
6. Red mij van wie te sterk mij is,
voer mij uit zijn gevangenis,
dat ik U, Heer, dat ik U dan
mijn Heer en God weer loven kan.
7. Al uw getrouwen roep ik saam
als Gij mij zo hebt welgedaan,
zij zullen horen hoe ik zing
uw naam en uw rechtvaardiging.

Verkondiging

Orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Antwoordlied 239: 1, 5, 6 en 7

1. O Christus die de zonne zijt
der hemelse gerechtigheid,
begroet ons met uw dageraad,
nu hier het daglicht ondergaat.

5. Beschermers van de christenheid,
Gij weet wie om uws naam wil lijdt,
maak hen die ons vervolgen stil
dat ieder rust vindt in uw wil.

6. Zie Heer hoe wij gevangen zijn,
in onze moeiten, onze pijn,
sta in het duister ons terzij,
troost onze ziel en maak ons vrij.

7. O Vader, dat uw liefde ons blijkt',
o Zoon, maak ons uw beeld gelijk,
o Geest, zend uwe troost ons neer,
Drie-enig God, U zij al de eer!

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied van voorbereiding: 377: 1,2 5 en 6

1. Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
- mij riep en zelf U gaf voor mij -
o Lam van God, ik kom.

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid -
o Lam van God, ik kom.

5. Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn -
o Lam van God, ik kom.

6. Zoals ik ben - ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
o Lam van God, ik kom.

DIENST VAN DE TAFEL

Tafelgebed

Sanctus: Lied 504:4

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Instellingswoorden

Agnus Dei: Lied 408E

Lam van God,
dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:
geef uw ontferming! (2x)
Lam van God, dat wegdraagt de zonde
van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

Onze Vader

Uitdelingswoorden

Nodiging

Delen van brood en wijn

Dankzegging

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 704

3. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Zegen (gezongen Amen)

Orgelspel