



Bij deze dienst

Het is vandaag de 7e zondag van Pasen, met de naam Exaudi. Exaudi is Latijn voor "Hoor!" en komt uit Psalm 27:7, waar staat: "Hoor, Heer, hoe ik roep". Het verwijst terug naar het gebed van de discipelen die na Jezus' terugkeer naar de Vader alleen achterbleven, als 'verweesd'. Daarom wordt deze zondag ook wel 'Wezenzondag' genoemd. Het is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Vanmorgen is ds. Ulbe Tjallingii onze voorganger. Allen een goede en gezegende dienst gewenst, als gemeente samengekomen in de kerk of op uw vakantieadres, thuis of elders via beeld en geluid maar met elkaar verbonden.

Zondag 29 mei 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Ulbe Tjallingii

Liturgische kleur wit Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl
Ouderling: Rintse Twijnstra / diaconie: Evelien de Boer en Anne van der Tuin / organist Otto Roelofsen
Lector: Syds Keuning / **Schriftlezing: Johannes 14 : 15 - 26**
Kindernevendienst : Mirjam de Boer / Kinderoppas : Carla Ozinga
Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte in de kerk is deze zondag weer 'gewoon' tijdens de dienst, na de gebeden.

De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **mw. V. Westra-Tolsma, en naar de fam. P. Tichelaar.**

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen.

Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Overlijdensbericht:

Zondag 22 mei overleed ons gemeentelid **Hylke Zuidema** in de leeftijd van 85 jaar. Het afscheid met aansluitend de crematie is zaterdagmiddag 28 mei om 15.00 uur in het crematorium te Sneek. De plechtigheid is ook te volgen via www.dienstvolgen.nl code **AV95T**. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en kracht in deze dagen van afscheid.

Later in de dienst op zondag 29 mei zal een I.M. worden gelezen.

Zondag 29 mei: De Batting – 10.30 uur – voorganger ds. U.Tjallingii – organist Kees Schout
De Spiker – 16.00 uur – Viering Heilig Avondmaal - ds. J.P. Lindeboom – organist Simon Bouma
Almenum – 19.00 uur – Viering Heilig Avondmaal – ds. T.G. van der Linden – organist Gerrit Jan Elsinga

Kerkdienst zondag 5 juni (1e Pinksterdag) 9.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden – organist Eeuwe Zijlstra

Meeleven:

- Dhr. Piet Tichelaar is afgelopen week op hoge leeftijd (90) opgenomen in De Batting. Wij leven ook mee met zijn vrouw Hiltje (86). Samen hebben zij lief en leed meer dan 62 jaar gedeeld.
- Jaap en Joke van der Meulen kregen te horen dat er geen verdere behandeling van de ziekte van Jaap meer mogelijk is, en het levenseinde in zicht komt. Wij wensen hen van harte sterkte en Gods nabijheid in de dagen die komen.
- Dhr. Henk van den Berg krijgt morgen in het MCL een nieuwe knie aangemeten en zal daarna een traject van revalidatie ingaan.
- Dhr. Cor Sijsma hoopt morgen meer te horen over het wegnemen van zijn slikklachten; hopelijk kan binnen termijn een operatie gepland worden.
- Wij leven ook mee met de fam. Bijlsma, fam. van der Ploeg, fam. Glashouwer, fam. van der Bij, de fam. Haaksma, Doede Onnes en mevr. De Graaf

Omkijken naar elkaar is wat wij doen, vaak tussen de bedrijven door, maar daardoor niet minder gemeend. Ook in onze gebeden bidden wij voor wie ziek zijn, rouw dragen en anderszins tegen de opgaven van het leven opzien. Wij wensen alle zieken, genoemd en niet genoemd, heel veel sterkte en Gods kracht en zegen. Ter bemoediging voor ons allen:

*Je bent voor Hem niet zomaar een object
Hij heeft je lief, Hij is met jou bewogen.
Hij buigt zich naar je toe met mededogen
en houdt zijn armen naar je uitgestrekt.*

Overdenking: *“Worden als een kind...?”*

Toen ik 34 jaar geleden verhuisde naar Surhuisterveen, was de ‘tam-tam’ me al vooruit gegaan. Na een aantal weken kwam iemand vanuit de jeugdraad mij vragen of ik met ingang van het nieuwe seizoen wilde meedoen bij de kindernevendienst. Want... ze hadden gehoord dat ik in mijn geboorteplaats 8 jaar zondagsschooljuf was geweest en later 4 jaar jeugdouderling. Ik hoefde niet zo lang na te denken en heb hierop ja gezegd en... heb daar nooit spijt van gehad. De ontmoeting en de gesprekken met jonge kinderen waren prachtig. Het ging meestal in het fries en dat was in het begin soms wel eens moeilijk als geboren Harlingse. Eentje is me altijd bij gebleven en deze wil ik graag met u / met jou delen:

Na het Bijbelverhaal was er altijd even tijd om iets anders te gaan doen, maar één van de jongetjes die geen zin had om te knutselen, kwam naar mij toe en vroeg: *“heb jij de Here Jezus wel eens gezien?”* Ik reageerde : ..ehhhh... nee... eigenlijk niet, nee... Dat verbaasde ‘de jongeman’, want hij had Hem wèl gezien ! *“O ja ? Waar dan ?”*

Hij wist het nog precies en ging het mij, met een medelijdende blik, uitgebreid uitleggen:

Hij had Jezus gezien op het strand.... Op het strand ? Ja op het strand. Jezus droeg een pet. Als je te ver in het water gaat dan blaast Hij op een fluit. En als je dan nog niet wilt luisteren dat gaat Hij zelf het water in en haalt Hij jou eruit. En Hij is dan nog niet eens kwaad op je! *“Hoe kon je toch zo dom zijn, zegt Hij alleen maar....”*

Woorden van een kind dat alleen maar de strandwacht aan het werk heeft gezien, waarbij je je dan afvraagt, waarom hij nu juist in die strandwacht Jezus heeft gezien. Maar goed ondanks dat, zegt het jongetje rake dingen van God. Ik vond het eigenlijk, en vind dat nog steeds, wel een mooi beeld.

God wil over ons waken. Hij waarschuwt ons vaak genoeg, maar we luisteren zo slecht. Toch blijft Hij bereidt ons te redden en spreekt ondanks onze eigen ongehoorzaamheid liefdevolle woorden. Woorden van vergeving en troost.....

“Het Koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is als een kind....”

Daarmee wordt volgens mij zeker niet bedoeld dat we nu allemaal maar (weer) kinderlijk moeten gaan geloven, maar ik denk wel dat het niet verkeerd is als we af en toe wat simpeler durven te redeneren, zoals deze jongeman van 6 jaar...

Met lege handen (als een kind dat zich nog nergens op kan voorstaan) durven staan voor God. Om ze gevuld te krijgen met Zijn genade, met de gaven van Zijn Koninkrijk. Durven leven in het aflatende vertrouwen dat Hij er is... voor jou... voor mijaltijd..... overal...Geloven dat de Heer langs het strand van je leven met je mee oploopt..... Dan kom je een heel eind..... (avdk-z)

Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers: *(onderstaande wordt vandaag voor de 2^e en laatste keer afgekondigd)*

Zondag 5 juni nemen we als gemeente afscheid van 7 ambtsdragers, t.w. mw. Lies Hager-Schriemer – mw. Jet Twijnstra – dhr. Rintse Twijnstra – dhr. Doede Onnes - mw. Ytie Nijdam- van der Gaast – dhr. Anne van der Tuin en dhr. Peter Baard.

Aansluitend zullen worden herbevestigd:

Mw. Tiny Glashouwer-de Jager (ouderling-kerkrentmeester); mw. Annie van der Kooi-Zegel (ouderling-scriba); mw. Ymieke Miedema-Hiemstra (jeugdouderling); mw. Tryntsje Bouma-de Jong (diaken) en dhr. Joop Puite (ouderling-kerkrentmeester)

Als ouderling worden bevestigd, mw. Marjan Overdijk, mw. Aagje Wouda-Drijfhout; dhr. Oane Zuidema en dhr. Eerde de Vries.

Als diaken worden bevestigd mw. Tia Ammeraal – mw. Aafke Hibma-Bijlsma en mw. Elly de Wind-Meines.

Mochten er bezwaren zijn tegen de bevestiging en/of de herbevestiging van genoemde gemeenteleden dan kunt u dat voor woensdag 31 mei schriftelijk kenbaar maken via de mail avdkzegel@ziggo.nl of bij mij thuis in de brievenbus: Midlumerlaan 2-28

Ontmoeting

1) *Een doordeweekse dag
de tijd stond even stil
een handdruk en een groet
de Geest waait waar hij wil.*

3) *Waar Gij aanwezig zijt
vervalt het grootst verschil
ik weet het voor altijd
de Geest waait waar hij wil.*

5) *Een doordeweekse dag
de tijd stond even stil
een handdruk en een groet
de Geest waait waar hij wil.*

2) *Twee mensen in gesprek
zij konden hun verhalen kwijt
beleden samen hun geloof
pelgrims op weg naar de eeuwigheid.*

4) *Ik zag een stukje hemel Heer
een flits, zo moet het zijn
wanneer Gij op de grote morgen
de aard verlost van angst en pijn.*

Met een hartelijke groet van uw scriba avdk-z

MEDEDELINGEN / AGENDA:**Bonhoefferavond**

Maandag 30 mei staat de 2^e **Bonhoeffer-avond** gepland, waarop ds Van der Linden de bekendste briefteksten van de Duitse pastor en theoloog Dietrich Bonhoeffer zal inleiden. Deze avond is opnieuw in de Hoeksteen en duurt van 19.30 uur – 21.00 uur.

Donderdag 2 juni is de laatste gesprekskring in **Almenum** o.l.v. ds. Ulbe Tjallingii. Vanaf 9.45 uur van harte welkom.

Donderdag 2 juni van 19.15 – 20.00 uur wordt er in de Grote Kerk een Vesper gehouden voor en met alle nu nog zittende ambtsdragers en de toekomstige ambtsdragers. Het is goed juist ook als kerkenraad van tijd tot tijd een viering te houden en ‘liturgisch’ bezig te zijn.

Boeken op de tafel:

Voor belangstellenden liggen op de tafel achter in de kerk voorlopig nog, zolang de voorraad strekt, beide ‘Harlinger’ boekjes van ds Van der Linden om mee nemen (tegen kostprijs). Van harte aanbevolen, ook als mogelijke geschenkboek(je)!