



### Bij deze dienst

Het is vandaag de vijfde zondag van Pasen, met de naam Cantate ('Zingt!'), naar de beginwoorden van Psalm 96 in de Latijnse Bijbel. Gastvoorganger is ds Bram Riepma uit Assen, oud-predikant van de Gereformeerde Kerk in Harlingen. We zijn middenin de Paastijd, waarin de liturgische kleur wit is. De paaszondag tellen toe naar het Pinksterfeest, op de vijftigste (pentecoste) dag na Pasen. Graag ieder een goede en gezegende dienst gewenst, ook wie thuis of elders met deze dienst verbonden zijn.

### Zondag 15 mei 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. A.W. Riepma, Assen zondag Cantate (Zingt !)

Liturgische kleur wit Deze dienst is ook te volgen via de live-stream [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)  
Ouderling: Annie van der Kooi / diaconie: Evelien de Boer – sissy de Boer / organist Bauke van der Meer  
Lector: Wibbina Schaap / **Schriftlezing** : Johannes 14 vers 1 t/m 17  
Kindernevendienst : Carla Ozinga / Kinderoppas : n.b.  
Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

### Collecte in de kerk is deze zondag weer 'gewoon' tijdens de dienst, na de gebeden.

De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk.

Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

### Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **mw. Ymkje Broersma** (herstellende van een burn out) en naar **mw. E. Tolsma-Albeda** (zij is herstellende van een heupoperatie).

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

**De Kerkdienst in de Spiker, vandaag 15 mei, begint om 10.30 uur** en niet zoals in Getijdenstroom staat om 16.00 uur.

### Kerkdienst 22 mei

Grote Kerk – 9.30 uur - voorganger kandidaat A.T. de Gorter – organist Eeuwe Zijlstra - ouderling Wanner Los

### Kerkdienst donderdag 26 mei – Hemelvaartsdag:

Nicolaaskerk te Midlum – 9.30 uur – voorganger ds. T.G. van der Linden – organist Otto Roelofsen – ouderling Doede Onnes

### Meeleven

**Mevr. H.E. Lemstra-Tobjinski (88 jaar)**, verblijvend in De Bating, is aan het einde van haar leven gekomen. Wij leven mee met haar twee zoons en de verdere familie in deze dagen van afscheid. Zij mocht de laatste zegen ontvangen. Wij bevelen haar in de hoede van haar Heer en Heiland.

Afgelopen week brak **Jurre Broersma**, zijn pols. Wij willen hem ook via deze weg heel veel sterkte toewensen en een spoedig herstel.

Op het moment van schrijven weten we dat er veel gemeenteleden in zorg leven vanwege hun gezondheid of zorgen hebben om de gezondheid van een geliefd persoon. Wij denken aan hen in onze gebeden en al hoewel u hier nu niet wordt genoemd, weten we dat u bekend bent bij onze Hemelse Vader. U allen heel veel sterkte en kracht toegewenst en Gods Nabijheid.

### Nieuwe ambtsdragers:

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we opnieuw aan u, als leden van de Protestantse Gemeente mogen doorgeven dat ons gemeentelid dhr. Eerde de Vries heeft toegezegd om ouderling binnen onze gemeente te willen worden.

Wij heten Eerde ook via deze weg van harte welkom en hopen op een prettige samenwerking en een goede tijd.

*Na de bevestiging van nieuwe ambtsdragers op 1<sup>e</sup> Pinksterdag ontvangt u een nieuw pastoraal overzicht met daarin de secties en welke ouderling – pastoraalbezoeker bij uw sectie hoort.*

### Pastoraatsgroep

Komende dinsdag komt de Pastoraatsgroep weer bijeen in De Hoeksteen. De aanvang is om 20.00 uur. Zie verder de aankondiging in het mei-nummer van Getijdenstroom.

**Meditatie:**

*Bij de opening van de gemeenteavond d.d. dinsdag 10 mei, las de voorzitter uit Genesis 9:8-17, met aansluitend de onderstaande lezing, en deze wil ik u niet onthouden:*

In dit tekstgedeelte over Gods verbond met Noach wordt de lijn tot drie keer toe breed getrokken:

In vers 9 lezen we: *“Zie, ik richt mijn verbond op met jou en je nageslacht én met alle levende wezens die bij jullie zijn (en uit de ark zijn gegaan)”*.

In vers 12 wordt dit nog een keer gezegd, *en de regenboog door God genoemd ‘het teken van het verbond tussen Mij en de áárde’*.

En in het laatste vers nog een keer: *‘En God zei tegen Noach: dit is het teken van het verbond, dat ik met u heb opgericht, tussen Mij en al wat op de aarde leeft.’*

God de Schepper verbindt zich met ons mensen, maar ook met de aarde en de dieren: met alles wat op aarde leeft.

Wij mogen op de aarde zijn en over de aarde heersen: als goede rentmeesters de aarde bebouwen en beheren en heersen over de dieren van het veld en in de zee (Gen. 2; Psalm 8...).

Deze verantwoordelijkheid hebben wij gekregen. En de regenboog herinnert ons eraan. Maar zijn wij ook verantwoordelijk? Leven wij niet op te grote voet? Vergeten wij niet, dat er generaties na ons komen, die ook op deze aarde zullen wonen?

Het onderwerp Groene Kerk hangt er niet wat bij, aan de rand, maar vinden we terug tot in de teksten over het verbond en in onze belijdenis van God als Schepper van de hemel en de aarde. Vanavond verkennen we met elkaar onze verantwoordelijkheid en vragen we ons af, wat we als kerk en gemeente kunnen bijdragen aan een verantwoord beheer van de aarde en aardse goederen, waarvan we mogen genieten en waarin we ons mogen verblijden, elke dag weer, als verantwoordelijke mensen.

Aansluitend zongen we met elkaar lied 978 : *Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee.....*

**MEDEDELINGEN / AGENDA****Tassen voor GAMBIA:**

Er zijn nog een aantal rugtassen voor GAMBIA niet ingeleverd. Hierbij een vriendelijk doch dringend verzoek om deze **a.u.b. voor a.s. woensdag 18 mei** in te willen leveren bij kosten Kees in de kerk of bij hem thuis en anders contact op te nemen met Rintse Twijnstra, tel. 0517 413224. Het is n.l. de bedoeling dat de tassen woensdag a.s. weggebracht zullen worden.

Voor **Tsjerkepaed 2022** zijn we op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om op een zaterdagmiddag, tussen 2 juli t/m 3 september, van 13.30 – 16.30 uur als gastheer/gastvrouw op te willen treden in de Grote Kerk EN/OF de Nicolaaskerk te Midlum. Meer info op blz 16 Getijdenstroom nr. 5. Ook voor info en/of aanmelden bij mw. Margriet Tichelaar, tel. 0630810412

**Sleutels van de Hoeksteen**

Er zijn heel veel sleutels van de Hoeksteen in omloop. De kerkenrentmeesters willen heel graag weten wie er allemaal in het bezit zijn van deze sleutel. Op dit moment is er geen overzicht en ook belangrijk: mocht er iets onvoorziens gebeuren in de Hoeksteen, dan moet er een overzicht zijn wie in het bezit van de sleutel is/zijn.. Heel graag een telefoontje naar Joop Puite 06 15507649.

**Examentijd 2022:**

Ook een aantal van onze jonge gemeenteleden staan voor deze opgave. Wij willen hen heel veel sterkte en succes toewensen met het maken van hun examen. Voor zover dit nog niet bekend is, wilt u dan aub uw zoon/dochter/kleinkind, die ook examen doet, aan ons doorgeven?

Wij hopen op uw hulp en uw meedenken, zodat wij al deze jonge mensen na afloop een bezoekje kunnen brengen.

Bij voorbaat hartelijk dank. Opgave graag via de scriba: [scriba@pg-harlingen.nl](mailto:scriba@pg-harlingen.nl)

**Agenda**

16 mei, 19.30 uur,	Werkgemeenschap van Kerken	
17 mei, 14.30 uur,	Gesprekkring Rond de Tafel, slotbijeenkomst	in de pastorie
17 mei, 19.00 uur,	Bijeenkomst met de vertrouwenspersonen	de Hoeksteen
17 mei, 20.00 uur,	Pastoraatsgroep	de Hoeksteen
18 mei, 20.00 uur	JOE- gespreksgroep	in de pastorie
19 mei, 10.15 uur	Pastoresconvent	
19 mei, 19.30 uur	Kerkenraadsvergadering	de Hoeksteen
21 mei, Open dag	Leger des Heils (opgeknapte zalen)	