

Orde van Dienst Zondag 29 mei 2022
'Exaudi' & Wezenzondag Grote Kerk Harlingen

Voorganger: ds Ulbe Tjallingii
Ouderling: Rintse Twijnstra
Organist : Otto Roelofsen
Lector: Syds Keuning

Welkom

Aanvangslied: Lied 723: 1

1. Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

Bemoediging:

V. De Heer zij met u.

A. Ook met u zij de Heer.

V. Onze hulp is in de naam van de Heer,

A. die hemel en aarde gemaakt heeft. AMEN

Zingen: Psalm 27: 2

2. Eén ding slechts kan ik van den HEER verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geef'
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zolang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

Kyriegebed & acclamatie: Lied 107: 1, regel 1:
Gods goedheid houdt ons staande!

Glorialied: Lied 723: 2

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaders bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Gebed van de zondag, met de kinderen

Zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,
en wie zich open stelt,
ervaart misschien een beetje licht,
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

Lezing: Evangelie van Johannes: 14, 15-26

Zingen: Lied 512: 1, 2 en 7

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2. uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

7. O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

Preek

Orgelspel

Zingen: Lied 276: 1

1. Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.

Pastorale mededelingen:

I.M. Hylke Bote Zuidema

Zingen: Psalm 84: 6

6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecten

Slotlied: Lied 705: 1 en 3

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

3. Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!

Zegen

Orgelspel

Na afloop van de dienst is er koffie/thee