

**Orde van dienst zondag 15 mei**  
**Vijfde zondag van Pasen 'zondag Cantante'**  
**Voorganger : ds. A.W. Riepma**  
**Ouderling : Annie van der Kooi-Zegel**  
**Lector : Wibbina Schaap**  
**Organist: Bauke van der Meer**

## VOORBEREIDING

### Orgelspel

#### Welkomstwoorden

#### Aanvangslied : Ps. 98 : 1 en 3

1. Zingt een nieuw lied voor God den HERE,  
want Hij bracht wonderen tot stand.  
Wij zien Hem heerlijk triomferen  
met opgeheven rechterhand.  
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde  
bevrijdend heil en bindend recht  
voor alle volkeren op aarde.  
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3. Laat heel de aard' een loflied wezen,  
de psalmen gaan van mond tot mond.  
De naam des HEREN wordt geprezen,  
lofzangen gaan de wereld rond.  
Hosanna voor de grote Koning,  
verhef, bazuin, uw stem van goud,  
de HEER heeft onder ons zijn woning,  
de HEER die bij ons intocht houdt.

#### Stil Gebed – Bemoediging – Groet

#### Zingen: Psalm 98 vers 4

4 Laat alle zeeën, alle landen  
Hem prijzen met een blij geluid.  
Rivieren klappen in de handen,  
de bergen jubelen het uit.  
Hij komt, Hij komt de aarde richten,  
Hij komt, o volken weest verblijd,  
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,  
zijn heil en zijn gerechtigheid.

#### Kyriegebed in afwisseling met gezongen

#### Kyrië: Lied 301:

*Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison*

#### Glorialied: lied 657 : 1-3 en 4

1. Zolang wij ademhalen  
Schept Gij in ons de kracht  
Om zingend te vertalen  
Waartoe wij zijn gedacht:  
Elkaar zijn wij gegeven

Tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven  
Geeft stem aan onze dank.

3. Het donker kan verbleken  
Door psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen:  
Zing dan uit alle macht !  
God laat het nooit ontbreken  
Aan hemelhoog gezang,  
Waarvan de wij ons tekent  
Dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen  
Door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven  
Om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten  
Het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
Het komende bruiloftsfeest.

## RANDOM HET WOORD

#### Gebed bij de opening van het Woord Lied voordat de kinderen naar de nevendienst gaan: Lied 288

Goedemorgen, welkom allemaal,  
ik met mijn en jij met jouw verhaal,  
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn.  
Alles mag er zijn!  
God ik vraag U, kom in onze kring.  
Wees erbij wanneer ik bid en zing.  
Ik met mijn en U met uw verhaal  
verteld in mensentaal.

#### Moment met de kinderen

#### Zingen: Lied 569

#### (ter inleiding op de Bijbellezing)

1. Toen Jezus wist nu is gekomen  
het uur om door de nacht te gaan,  
heeft Hij een linnendoek genomen  
en water in een schaal gedaan.

2. Hij gaf ons zwijgende een teken  
en kwam ons voet voor voet nabij,  
Hij deed het water van zich spreken,  
het stort zich uit en reinigt mij.

3. Zo is de Heer een knecht geworden

en tot de bodem toe gegaan  
om ons met ootmoed te omgorden,  
Hij doet ons zijn geringheid aan.

4. Heer van mijn hart, U bent gekomen  
de nacht door naar uw grote dag.  
Ik heb in eenvoud aangenomen  
dat ik U daarin volgen mag.

**Schriftlezing: Johannes 14 vers 1 t/m 17**

**Zingen: lied 534**

1. Hij die de blinden weer liet zien,  
hun ogen kleur liet ondervinden  
is zelf het licht dat ruimte geeft;  
ons levenslicht, de Zoon van God

2. Hij die de lammen lopen liet  
hun dode krachten deed ontvlammen  
is zelf de weg tot waar geluk:  
ons levenspad, de Zoon van God.

3. Hij die de armen voedsel gaf  
met overdaad hen kwam verwarmen  
is zelf het brood dat honger stlt:  
ons levensbrood, de zoon van God.

4. Hij die de doven horen deed  
hun eigen oren deed geloven  
is zelf het woord dat waarheid spreekt:  
het levend woord, de zoon van God.

**UITLEG EN VERKONDIGING**

**Orgelspel**

**Zingen lied 512 : 1 – 2 – 3 – 4 en 5**  
(kinderen komen terug)

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
uw naam die mij geloven doet:  
Gij gaat mij reddend voor;

2 uw naam die onze wonden heelt  
en ons met manna spijst,  
die onze dood en zonde deelt  
en onze vrees verdrijft.

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend,  
mijn koning en profeet,  
mijn priester die mijn schuld ontbindt,

mijn weg waarop ik treed;

4. al wat ik doe, al wat ik wil,  
het is te zwak, te koud,  
maar sterk en vurig wordt de ziel  
wanneer zij U aanschouwt.

5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,  
een zon diep in de nacht,  
roep ik uw nadering reeds uit  
omdat ik U verwacht.

**GEBEDEN EN GAVEN**

**Gesproken dankgebed en voorbeden,  
afwisselend met gezongen gebeds -  
acclamatie voor de Paastijd: Lied 368f**

*God van leven en licht, maar alles nieuw.  
Halleluja*

**Stil gebed – Onze Vader**

**Collecte**

**AFSLUTING**

**Slotlied: Lied 653 : 1 – 6 en 7**

1 U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!

6 Gij zijt tot Herder ons gegeven  
wij zijn de schapen die Gij weidt.  
Waar Gij ons leidt is 't goed te leven,  
Heer, die ons voorgaat in de tijd.  
Wie bij U blijft en naar U ziet,  
verdwaalt in deze wereld niet.

7 O Christus, ons van God gegeven,  
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd.  
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is.

**Zegen**

Beantwoord met driemaal gezongen 'amen'

**Orgelspel**