



Bij deze dienst

Het is vanmorgen de 5e zondag op weg naar het Paasfeest. Deze zondag draagt de naam Judica = doe mij recht, naar de beginwoorden van de Psalm van de zondag, Psalm 43. Het zijn woorden, die het lijden van Jezus markeren en woorden die opklinken in de wereld van vandaag, uit machteloosheid en woede. We luisteren vanmorgen met de kinderen naar het thema van de wijsheid. De schriftlezing is uit I Koningen 3, over Salomo die mag kiezen, wat hij van God wil ontvangen en zijn verrassende antwoord. Van harte welkom in de kerk en bij de livestream van deze dienst, waarin wij ons verbonden weten met de weg van Gods koninkrijk en mensen, zoekend naar heil, gerechtigheid en vrede. Een goede dienst gewenst.

Zondag 3 april 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Teunard van der Linden, 5^e zondag 40-dagentijd

Liturgische kleur: paars Deze dienst is ook te volgen via de live stream: www.pg-harlingen.nl en/of via de kerkradio

Ouderling van dienst: Aafke van der Zee en niet zoals in G.S. staat Aafke Hibma (helaas een naamsverwisseling, met excuus aan de betrokkenen) / diaken: Tryntsje Bouma / organist : Otto Roelofsen

Lector : Hildo Mellema / Schriftlezingen : Kon. 3 : 1-15 en Joh. 15 : 1-8

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte in de kerk: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk). We verlaten de kerk via de toren ingang.

Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **Mevr. G Bijlsma- Brijker**, (op 24 febr is haar man plotseling overleden) en naar **dhr. J. Bolt**, (op 28 febr is zijn vrouw overleden)

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Meeleven: Dhr. Theun de Vries moet in de komende week een ablatie ondergaan. Wij hopen en bidden dat hij zich door deze ingreep weer wat beter mag gaan voelen. Van harte sterkte toegewenst.

Wij leven mee met onze zieken, genoemd en niet genoemd, en hopen en bidden met hen om kracht en vertrouwen. Herbergzaamheid is een groot goed in een onherbergzame wereld. Laten wij deze deugd ook beoefenen door om te zien naar elkaar en elkaar vast te houden en te omringen op momenten waarop leven overleven is.

Overlijdensbericht: zaterdag 26 maart overleed na een afnemende gezondheid dhr. Siebe Venema in de leeftijd 74 jaar.

Dhr. Venema, geboren in Sondel, verbleef de laatste periode van zijn leven in de Spiker. Afgelopen donderdag vond de afscheidsdienst plaats in de PKN kerk te Sondel, met aansluitende de begrafenis. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en kracht met dit grote verlies.

5e zondag 40 dagen tijd.

De schikking is n.a.v. **Lucas 20 vers 9 – 19** waarin Jezus vertelt over een man met een wijngaard.

Hij gaat op reis en verpacht de wijngaard. Nadat twee knechten zonder pacht terugkeren, stuurt hij zijn zoon. Daarmee stuurt hij zijn meest nabije. Maar zijn zoon wacht een afschuwelijke ontvangst en moet zijn komst met de dood bekopen. Het is helder dat Jezus in dit verhaal doelt op zichzelf. De manier waarop hij er nu al over spreekt en vooruit ziet wat komen gaat, doet ons beseffen dat hier iemand spreekt die regie heeft over de situatie. Zo geeft Lucas 20 een inkijkje op de weg die Jezus gaat om de toekomst te openen. In de schikking zien we de wijnstok, maar ook ranken en druiven, verwijzend naar Johannes 15:

Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als je in Mij blijft en Ik in u, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder mij kunnen jullie niets doen. De rank en de druif horen onlosmakelijk bij elkaar. Kernwoorden zijn: wijngaard – afwijzing – het lijden tegemoet De tekst bij deze schikking is van Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, die zich in 1942 ten volle bewust was van het lot dat haar wachtte. In haar dagboek Het Verstoorde leven schrijft ze aangrijpend over aanvaarding en het goede blijven zoeken in een steeds vijandiger omgeving.

Het blijven zien van de ander als mens is een van haar sleutels. Menselijkheid te midden van onmenselijke omstandigheden.

Overige kerkdienst (en) vandaag en in de komende week :

zondag 3 april – 19.00 uur 'Zingen in Midlum' – o.l.v. ds. Bertus Nijendijk en organist Eeuwe Zijlstra in de Nicolaaskerk
zaterdag 9 april– 19.30 uur 6^e Passie Avondgebed in de Nicolaaskerk te Midlum
zondag 10 april – 9.30 uur Grote kerk- voorganger ds. T.G. van der Linden – 6^e zondag veertigdagentijd (**Palmzondag**)
zondag 10 april - 19.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. mw. W. Beuker **Vesper**

Meditatie ‘Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn.’ Klaagliederen 3:22

Er zijn tijden waarin met mensen en bevolkingsgroepen gesleept worden. Waarin het sein op onveilig is komen te staan en de toekomst onzeker is geworden. Dergelijke tijden heeft het joodse volk dikwijls gekend. Tijdens de ballingschap, verstrooid over de volken en ook in ons eigen land en onze eigen stad. Wij hebben net de coronaperiode achter ons gelaten, maar zijn opnieuw beland in een situatie, waarin leven voor veel mensen overleven is geworden. Jeremia beleefde de val en verwoesting van Jeruzalem en weent daarover in zijn klaagliederen, waarvan we echo horen op straten en in de schuilkelders van de kapotgeschoten steden in Oekraïne en onder de vele vluchtelingen, ook in ons midden. Dan God danken en het aan zijn gunst en genade toeschrijven in leven gebleven te zijn, getuigt van grote innerlijke kracht en geloofskracht. Elke morgen is Gods goedheid nieuw, ook als de puinhopen zich optasten. Groot is zijn trouw! (vs 23). Gods profeet gaat ons voor in het opheffen van ons hoofd en hart in tijden en dagen van oorlog, geweld en onzekerheid. Wij mogen de lamp van het geloof en van de liefde brandende houden, zolang wij leven en olie in onze lamp gegeven is. Eén is er die over ons waakt! De dichter van Lied 207 dicht:

1. De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer
en blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is.

2. O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,
dan kan uw heil ons niet ontgaan.

Komende week: Wij blazen komende week een paar dagen uit op Terschelling en zullen de winterjas meenemen. Heeft u een predikant nodig dan kunt u contact opnemen met ds Tjallingii (06 1485 9557 of de scriba 0517 851995

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Mededelingen / belangrijke aandachtspunten:**Oekraïne**

Er staan ook deze zondag twee collectebussen bestemd voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Ons hart gaat naar hen uit! Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Help mee! U kunt uw gift in de collectebus doen na de dienst.

Project Gambia

Afgelopen zondag zijn alle 25 schooltassen uitgedeeld. De belangstelling is groot, waardoor we nog eens 15 tassen aanbieden. Na de dienst kunt u ze meenemen. Mochten deze ook snel weg zijn dan kunt u altijd nog de spullen op het verlanglijstje aanschaffen en in een eigen tas mee naar de kerk nemen. Nodig: Zeep, Tandpasta, Tandenborstel, Ondergoed, Sokken, Handdoeken, Pleisters, Verband, Knuffeltje, Speelgoed. Uiteraard is een financiële bijdrage zeer welkom! NL79 RABO 0325560315 t.n.v. Diaconie o.v.v. project Gambia.

Grote voorjaars schoonmaak Grote Kerk

Met Pasen in het vooruitzicht willen we graag een grote voorjaars schoonmaak houden in de Grote Kerk. We hebben daarvoor vrijdagmiddag 8 april vanaf 13.00 uur afgesproken. Vele handen maken licht werk, we hopen dan ook op vele poetsmannen en – vrouwen. U kunt u aanmelden via: kerkrentmeesters@pg-harlingen.nl of bij Tiny Glashouwer: 06- 36268308.

Neemt u zelf even een emmer + poetsdoek mee? Wij zorgen voor wat lekkers bij de koffie/thee!

Bijbel 365

Dagelijks te volgen via de website van de kerk is het bijbelleesproject, waaraan zo'n 8 personen meewerken. We zouden de groep van lectoren nog graag wat uitbreiden. Wilt u helpen met af en toe 2 hoofdstukken voor de lezen, neemt u dan contact op met projectleider Hildo Mellema (h.d.mellema@gmail.com). Op de website is verder te horen en te zien, hoe een en ander werkt. Het is mooi en belangrijk dat Gods woord dagelijks klinkt in onzekere tijden.

Nieuws van de Samen aan Tafel commissie, op 20 april organiseren we onze volgende bijeenkomst.

Plaats: 'de Haven' Noorderkade 2 / Aanvang maaltijd: 17.30 uur / Inloop vanaf 17.15 uur / Kosten: €6 per persoon.

U kunt zich opgeven via de intekenlijsten die achter in de kerk liggen of per telefoon bij een van de commissieleden.

Als het vervoer een probleem is kunt u contact opnemen met een lid van de commissie. (zie de *namen G.S. nr. 4. Blz 15*)

Agenda voor de komende week:

- **Zingen in Midlum zondag 3 april om 19.00 uur in de Nicolaaskerk te Midlum**

Gewoon samen zingen uit ons Liedboek in het oude kerkje van Midlum, met Eeuwe Zijlstra als muzikaal begeleider. Leiding: ds. L.W. Nijendijk. De nadruk ligt op echt gewoon samen zingen, ook van bekende liederen. Van harte welkom!!

- Maandag 4 april – 14.00 uur – Protestantse Bezoekdienst (PBD) - de Hoeksteen
- De **Bijbelkring** van 4 april verschuift een week naar maandag 11 april, zelfde tijd, zelfde locatie: Marnehiem 42
- Dinsdag 5 april **Kring Oog en oog**. In de Hoeksteen van 19.30 – 21.30 uur. Leiding mw. Drs. Gerrie Schievink
- Vrijdag 8 april – 13.00 uur grote voorjaars schoonmaak kerkzaal in de Grote Kerk.