



### Bij deze dienst

Het is vandaag Palm- en Passiezondag, waarbij het accent ligt op Jezus' intocht in Jeruzalem als messiaanse koning (morgendienst) en op zijn komende lijden (avondvesper). In het bekende Lied 556 liggen het 'heden hosanna, morgen kruisig Hem!' vlak naast elkaar. Het is vanmorgen ons slotlied, om recht te doen aan beide kanten van Palmpasen. Wij verheugen ons op de bijdrage van de kinderen en zijn blij dat organist Eeuwe Zijlstra weer hersteld is van corona. Een fijne dienst gewenst!

### Zondag 10 april 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Teunard van der Linden, 6<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

Liturgische kleur: **rood** Deze dienst is ook te volgen via de live stream: [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl) en/of via de kerkradio

Ouderling van dienst: Lies Hager / diaken: Mirjam de Boer / organist : Eeuwe Zijlstra

Lector : Lies Hager / Schriftlezing : **Johannes 12 : 12 – 19**

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

**Collecte in de kerk:** (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk). We verlaten de kerk via de toren ingang.

Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-Midlum.

### Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **mw. Ymieke Miedema**, naar **mw. Grietje van der Pol-Strikwerda**, en naar **ds. Cees Glashouwer**.

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

### Meeleven:

- **ds. Cees Glashouwer** kwam zondagmiddag 3 april ten val en brak zijn heup. Diezelfde avond is hij geopereerd in het MCL en na een aantal dagen mocht hij weer huiswaarts keren. Wij wensen Cees en Tiny heel veel sterkte bij deze revalidatie en hopen en bidden om een goed herstel. Gods Zegen toegewenst.
- **mw. Ymieke Miedema** maakt vanwege haar gezondheid even 'een pass' op de plaats. Wij wensen haar en haar gezin heel veel sterkte en bidden om een spoedig en volledig herstel.
- **dhr. Bauke van der Ploeg** is na de laatste ablatie nog steeds niet de 'oude'. Het gaat bij hen ziekenhuis in / ziekenhuis uit. Afgelopen week opnieuw per ambulance naar het MCL, waar een longontsteking werd geconstateerd. Wij wensen Bauke en Jelly veel sterkte, en spreken hierbij de wens uit dat het nu toch eens de goede kant op mag gaan.. Gods nabijheid toegewenst.
- **dhr. Sjoerd van der Schaar** heeft 8 dagen in het MCL gelegen met een fikse longontsteking en hartritmestoringen. Nu is hij weer thuis, maar de krachten zijn er nog niet helemaal. Het advies van de artsen is: *even rustig aan te doen*. We hopen en bidden dat Sjoerd zich spoedig weer wat beter mag gaan voelen en wensen ook hem heel veel sterkte en Gods Nabijheid.
- **mw. Grietje van der Pol-Strikwerda** heeft een ongelukje met haar been gehad en moet hiermee rust nemen. Afgelopen weken moest zij afscheid nemen van een dierbare vriend en wij wensen haar heel veel sterkte en kracht in deze verdrietige dagen. Ook een spoedig herstel toegewenst en Gods zegen..

**Uitleg bloemschikking 6<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd.** De schikking is naar aanleiding van Lucas 22 vers 1-23 en 56 . Een onverwacht gedeelte voor Palmzondag. Vandaag maken we een stap naar de Pesachmaaltijd. We lezen over de voorbereidingen die Petrus en Johannes moeten treffen. Tijdens de Pesachmaaltijd spreekt Jezus woorden die de eeuwen daarna in de kerk zijn blijven resoneren. Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. De tekenen van brood en wijn staan vandaag centraal. De liturgische schikking wordt groener en er worden buxustakken toegevoegd, als verwijzing naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met Aswoensdag. Tussen de takken worden korenaren geplaatst als symbool voor het brood. De wijn symboliseren we door het liturgische vaatwerk bij de schikking te plaatsen. Kernwoorden zijn: **brood en wijn – gedenken – Pesach – ongezuurde broden**  
**Tekst bij de schikking is:** Brood en wijn. Aan de tafel van de Heer blikken we niet alleen terug naar wat was - het lijden en sterven van Jezus – of naar binnen – ons tekort waardoor dit lijden nodig was, maar ook vooruit. Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn. Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt. Tot aan die dag blijven wij vieren, gedenken, hopen.

### Beroep:

Ds. Ulbe Tjallingii heeft een beroep ontvangen van de Protestantse Gemeente Bitgum e.o. (parttime) en zal, na enige bedenktijd, een besluit daarover nemen. Ds. Tjallingii houdt ons graag verder op de hoogte, via de zondagsbrief en het kerkblad.

**Overige kerkdienst (en) vandaag en in de komende week :**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| zaterdag 9 april – 19.30 uur   | 6 <sup>e</sup> Passie Avondgebed in de Nicolaaskerk te Midlum  |
| zondag 10 april – 19.30 uur    | Grote Kerk – Vesper aan het begin van de Stille week, voorganger ds. mw. W. Beuker<br>viering met medewerking van de cantorij o.l.v. Trudy Baard |
| donderdag 14 april - 19.30 uur | Grote Kerk – Witte Donderdag – viering Heilig Avondmaal voorganger ds. T.G. van der Linden   |
| vrijdag 15 april – 19.30 uur   | Grote Kerk – Goede Vrijdag – voorganger ds. E.J. Hefting - m.m.v. de cantorij  |
| zaterdag 16 april – 21.00 uur  | Grote Kerk – Stille Zaterdag – voorganger ds. T.G. van der Linden – m.m.v. de cantorij   |
| zondag 17 april – 09.30 uur    | Grote Kerk – 1 <sup>e</sup> Paasdag – voorganger ds. T.G. van der Linden   |
| zondag 17 april – 12.30 uur    | Algemene Begraafplaatsdienst Harlingen – voorganger ds. T.G. van der Linden  |

**Mededelingen / belangrijke aandachtspunten:****Oekraïne**

Deze week is het de laatste week dat de collectebussen bestemd voor de vluchtelingen uit Oekraïne in de kerk staan. “Witte Donderdag” 14 april worden de bussen nog ingezet bij de Avondmaalsdiensten. De opbrengst wordt, samen met een bijdrage van de Diaconie, geheel overgemaakt naar Giro 555 ten behoeve van de vluchtelingen uit Oekraïne. Uiteraard zullen we het bedrag in Getijdenstroom aan u bekend maken.

**Project Gambia**

Alle 40 schooltassen zijn door u meegenomen. Fijn te merken dat de belangstelling voor deze actie groot is. Wanneer u de tas inmiddels volgeladen hebt met spulletjes beschreven op het verlanglijstje, dan kunt u de tas meenemen naar de kerk. Lukt u dat niet, dan hebt u nog voldoende tijd om de tassen af te geven. Zoals u weet neemt Koster Kees en zijn zus 3 schooltassen mee. De andere tassen gaan per schip naar Gambia. Wanneer Kees weer terug is, brengen we de tassen naar een adres in Brabant, die voor de verzending zorgen. Kees is 12 mei weer in Nederland. Dus u heeft nog even!

**Lammetjes kijken:**

Volgende week zondag 1<sup>e</sup> Paasdag, gaan we op excursie bij fam. Sijsma. Pasgeboren lammetjes en kalfjes aaien. Als de tijd daar is gaan ook de koeien voor het eerst de wei in. De gang van de stal naar het grote weiland. Vaak gaat dat dol en driest en gepaard met flinke sprongen. Dit is vaak erg vermakelijk. Na het koffiedrinken met wat lekkers vertrekken we op de fiets naar de boerderij. Ludingaweg 37. Wilt u daar bij zijn, maar hebt u geen vervoer? Bel dan Oane Zuidema 06-243324324

**Bijbel 365**

Dagelijks te volgen via de website van de kerk is het bijbelleesproject, waaraan zo'n 8 personen meewerken. We zouden de groep van lectoren nog graag wat uitbreiden. Wilt u helpen met af en toe 2 hoofdstukken voor de lezen, neemt u dan contact op met projectleider Hildo Mellema (h.d.mellema@gmail.com). Op de website is verder te horen en te zien, hoe een en ander werkt. Het is mooi en belangrijk dat Gods woord dagelijks klinkt in onzekere tijden.

**Nieuws van de Samen aan Tafel commissie**, op 20 april organiseren we onze volgende bijeenkomst.

Plaats: 'de Haven' Noorderkade 2 / Aanvang maaltijd: 17.30 uur / Inloop vanaf 17.15 uur / Kosten: €6 per persoon.

U kunt zich opgeven via de intekenlijsten die achter in de kerk liggen of per telefoon bij een van de commissieleden.

Als het vervoer een probleem is kunt u contact opnemen met een lid van de commissie. (zie de *namen G.S. nr. 4. Blz 15*)

**Agenda voor de komende week:**

|                    |           |                     |               |
|--------------------|-----------|---------------------|---------------|
| maandag 11 april   | 10.00 uur | Bijbelkring         | Marnehiem 42  |
| maandag 11 april   | 14.00 uur | Breicafé            | de Hoeksteen  |
| maandag 11 april   | 19.30 uur | Moderamen           | de Hoeksteen  |
| dinsdag 12 april   | 9.30 uur  | open koffie ochtend | de Hoeksteen  |
| dinsdag 12 april   | 14.30 uur | Moederclub          | de Hoeksteen  |
| donderdag 14 april | 20.30 uur | The Passion 2022    | T.V. KRO-NCRV |

**Kerkpoetsen**

Vrijdagmiddag, zo rond de klok van half vier, liep ondergetekende even de Grote Kerk binnen, niet om te inspecteren, maar om de aanwezige 'poetsers' een hart onder de riem te steken. Bij binnenkomst rook je het al, een frisse geur kwam me tegemoet. Veertien vrouwen en mannen waren druk bezig in alle hoeken en gaten en die zijn er nogal wat in de Grote Kerk. De banken glommen en de vloer was gedweild. Alles moest nog op hun plekje worden teruggezet, men was druk bezig met de laatste loodjes. Ook buitenom werd niet vergeten. De kerkrentmeesters hadden voor iets lekkers bij de koffie / thee gezorgd en voor zover ik het kon zien, deed een ieder het met veel plezier. Helaas was ik mijn telefoon vergeten, anders had ik een foto gemaakt, maar geloof u mij: er werd hard gewerkt.... Bedankt allemaal.....

met een hartelijke groet van uw scriba