

Grote Kerk Harlingen, zondag 1 mei 2022
Derde zondag van Pasen, 'Pastor bonus'

Voorganger: ds T.G. van der Linden
Ouderling: Rintse Twijnstra
Lector: Lies Hager
Organist: Otto Roelofsen

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 100: 1 en 2

1. Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksofdom, zijn
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

2. Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'

Stil gebed, votum en groet

Psalm 100: 3 en 4

Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 184

1. De herder heeft zich niet vergist,
de schapen zijn geteld.
Maar één klein schaapje wordt vermist,
dat dwaalt nog op het veld.

2. De herder neemt zijn stok en staf
en zoekt het overal.
Kwam er een wolf op 't schaapje af,
of maakte het een val?

3. Het is al donker en al laat
als Hij het schaapje vindt.
Hij streelt het zacht en is niet kwaad,
maar draagt het als een kind.

4. Hij draagt het op zijn sterke rug
ver buiten de woestijn.
Hij brengt het naar de kooi terug,
daar zal het veilig zijn.

5. Al is het schaapje eigenwijs
en gaat het honderd keer
niet met de kudde mee op reis,
de herder zoekt het weer.

Gesprek met de kinderen

zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,
en wie zich open stelt,
ervaart misschien een beetje licht,
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Schiftlezing: Ezechiël 34 vers 1-5, 10, 15-16

Zingen: 23c: 1, 2 en 5

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Schriftlezing: Johannes 10:11-21

Zingen: Lied 333

Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD

Orgelspel

Zingen: Psalm 121

1. Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

2. Uw wankele voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

3. De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

**Dankgebed, voorbede,
stil gebed, Onze Vader**

Collecte

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 653; 1, 5 en 6

1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

5. Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.

6. Gij zijt tot herder ons gegeven,

wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

Zegen (3x Amen)

*Vlak na koningsdag en met 4 en 5 mei
aanstaande zingen wij na de zegen (Lied 708):*

1. Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwond

Orgelspel