



Bij deze dienst

Vanmorgen is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. Zes weken lang bereiden we ons voor op het komende Paasfeest. De liturgische bloemschikking sluit aan bij de traditionele lezing op de eerste zondag: over Jezus' verzoeking in de woestijn. Met de kinderen horen we tijdens deze gezinsviering over Jezus' zalving door een vrouw. En ook over de torenbouw van Babel (Gen. 11), als zinloos project. Gelukkig zijn er ook 'goede' torens, waarover meer in de dienst. De kinderen laten hun werkstukken zien, gemaakt van afval. Zo is het ook het thema duurzaamheid aanwezig: het nadenken in een tijd van bezinning als de Veertigdagentijd, over een alternatieve manier van leven en het bewaren van de schepping voor de generaties na ons. We maken ook kennis met het projectlied voor de komende weken.

We kregen een mooi schrijven van een van oorsprong Nederlands echtpaar uit Calgary (Canada) van 80+, fam. Peetoom, dat wekelijks de livestream volgt, tot tevredenheid. We wensen ook de volgers van de livestream dichtbij met de kerkangers van deze zondag vrede en alle goeds, en een fijne dienst.

Zondag 6 maart

9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Teunard van der Linden - gezinsdienst

Liturgische kleur: **paars** Deze dienst is ook te volgen via de live stream: eee.pg-harlingen.nl en/of via de kerkradio

Ouderling van dienst: Ymieke Miedema / diaken: Sissy de Boer / organist Eeuwe Zijlstra

Lector : Aagje Wouda / *Schriftlezingen* :

Kindernevendienst: Alle Zuidema / kinderoppas: Saïda Smilde

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte in de kerk: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk). We verlaten de kerk via de toren ingang.

Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen.

De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

mw. G. Klarenbeek-van der Zee, (in januari is haar man overleden) en naar

mw. A. Schuil-Visser, (ter bemoediging)..De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen.

Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Meeleven

- Dhr. Rein Engelman verblijft nog altijd in Noorderbreedte. Helaas is er weinig verbetering in zijn situatie, na de ernstige hersenbloeding die hij kreeg.
- Mevr. Boukje Ybema- van den Akker is weer thuis uit het UMCG. Naar omstandigheden gaat het goed met haar. We wensen haar een voorspoedig herstel.
- Dhr. Bauke van der Ploeg heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen ivm de ablatie die iedere keer maar weer werd uitgesteld. Helaas bleek bij thuiskomst er toch iets niet goed te zijn, opnieuw een dag opnam als gevolg. Gelukkig gaat het nu weer de goede kant op. Wij hopen dat het zo mag blijven en wensen hem een algeheel herstel.
- Dhr. Jaap van der Meulen kreeg helaas geen goede uitslag en werd door verwezen naar oncologie. We hopen en bidden dat de medicatie die hierbij nodig zal zijn, gezegend mag worden. Wij bidden om sterkte en kracht.

Wij denken hierbij aan allen die ziek zijn, genoemd en niet genoemd, voor hen die eenzaam zijn, en bidden voor hen en allen die rondom hen staan, om kracht en Gods nabijheid, met de begin woorden van Ps. 23c: *Mijn God, mijn herder zorgt voor mij.....*

Uitleg basisschikking 40 dagentijd . Het thema is dit jaar *De toekomst tegemoet*.

Je zou kunnen zeggen: met Lucas lopen we zo de toekomst tegemoet. Een nieuwe toekomst, die zich opent met Pasen. Op weg naar die toekomst lopen we achter Jezus (in de verslaggeving van Lucas) aan. We blijven toeschouwers, maar worden door drie gelijkenissen het verhaal ingetrokken en gevraagd keuzes te maken. Anders gezegd: God opent een nieuwe toekomst en nodigt ons uit daar deelgenoot van te worden. De lezingen in de 40-dagen tijd komen uit het evangelie van Lucas. Als basis voor de schikking wordt een mand gebruikt om het "ontvangen" te symboliseren. De mand lijkt klein in verhouding tot de hoge takken. De combinatie kleine mand hoge schikking maakt het beeld sterk. Takken reikend naar de hemel. De mand blijft open om het ontvangende te benadrukken. De schikking op de rand van de mand verandert iedere week een beetje.

De uitleg voor de 1^e zondag – 40- dagentijd horen we zondagmorgen tijdens de dienst.

(helaas heb ik hier geen ruimte meer)

met een hartelijke groet van uw scriba

Overlijdensberichten:

Donderdag 24 februari overleed zeer plotseling ons gemeentelid Klaas Bijlsma, in de leeftijd van 75 jaar. De afscheidsdienst heeft afgelopen donderdag 3 maart plaatsgevonden hier in de Grote Kerk te midden van zijn geliefde familie en heel veel ouwe 'seunen'. Wij wensen zijn vrouw Gerda, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en kracht bij dit grote verlies.

Afgelopen zondagavond, 27 februari is thuis rustig ingeslapen, na een ernstige ziekte, mw. Guusje Roos in de leeftijd van 64 jaar. Guusje Roos was van 2006 - 2020 kosteres van onze kerk. Verder gegevens ontbreken, maar wij wensen haar nabestaanden en allen die dicht bij Guusje staan, heel veel sterkte en kracht.

Maandag 28 februari overleed na een ernstige ziekte ons gemeentelid Baukje Bolt-ten Napel, in de leeftijd van 75 jaar. De afscheidsdienst was zaterdagmorgen 5 maart hier in de Grote Kerk, met aansluitend de begrafenis op de Algemene Begraafplaats in Harlingen. Wij wensen haar man Jan Bolt, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en bidden om Gods nabijheid met dit grote verlies.



Overdenking *“Zij hebben de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper” (Romeinen 1:25).*

De oorlog die gaande is in ons werelddeel schokt ons. De beelden van de verwoestingen en ontwrichting in de Oekraïne, van de vluchtelingenstroom en van de meedogenloze vernietiging en het dreigende gevaar. De opvang wordt ook in ons land georganiseerd. We hopen en bidden vurig dat er een keer komt in de situatie.

De oorlog is ook een 'vuile oorlog' op mediagebied. 'Een feit is pas een feit, als het Kremlin het ontkent', hoorde ik in de media voorbijkomen. Het Russische parlement vaardigde vrijdag de wet uit, dat wie andere berichtgeving brengt die van de regering, 15 jaar de cel in gaat en meer dan 40 duizend euro boete betaalt. De eigen bevolking wordt monddood gemaakt. Alles moet buigen voor de waanzin die oorlog heet en de waarheid geweld aan doet.

Zinloos was ook de bouw van de toren van Babel. Een toren die tot aan de hemel reikt, koste wat het kost? De mens, die opstaat tegen de hemel en deze in zijn macht wil krijgen. Dat is de omgekeerde wereld. Waanzin. Genesis 11 stelt het aan kaak als tekst van en voor alle tijden. Dat de mensen lijden en verdeeld raken over de aarde, als dit het streven is.

De woorden van Paulus herinneren eraan, hoe diepgeworteld het heidendom in de mens zit: de neiging is om Gods waarheid geweld aan te doen, en eigen inzichten daarvoor in de plaats te stellen. Het spook van de zelfrechtvaardiging. Het wordt ons als een spiegel voorgehouden. Gelukkig is er ook de taal van de liefde, die lente brengt en de zomer in het hart. De liefde die blijft en nimmermeer vergaat. De dichter van Lied 317 bidt:

*Heer, uw boodschap staat geschreven, ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.*

*Zie het boek van uw behagen opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.*

*Roep ons uit de doodse dalen, waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.*

*Breng ons naar de heilige stede van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Overige kerkdiensten in de komende week:

woensdag 9 maart – 19.30 uur	Grote Kerk voorganger ds. J.P. Lindeboom; Biddag voor Gewas/Arbeid en Visserij
zaterdag 12 maart – 19.30 uur	2 ^e Passie Avondgebed in de Nicolaaskerk te Midlum
zondag 13 maart – 9.30 uur	Grote kerk- voorganger ds. T.G. van der Linden; 2 ^e zondag veertigdagentijd
zondag 13 maart – 19.30 uur	Grote Kerk – voorganger ds. L.W. Nijendijk, Joh. De Heer Zangdienst

Agenda voor de komende week:

maandag 7 maart	10.00 uur	Bijbelkring in de pastorie, Marnehiem 42
maandag 7 maart	19.30 uur	Moderamen in de Hoeksteen
dinsdag 8 maart	vanaf 9.30 uur	is de deur van de Hoeksteen open voor de Open koffie ochtend (info bij de scriba)
dinsdag 8 maart	19.30 uur	Bach passiemuziek in de Hoeksteen > zie voor info in Kompas blz 16.
woensdag 9 maart	9.45 uur	Gesprekskring Harlinga
vrijdag 11 maart	9.00 uur	Werkgroep Eredienst in de Hoeksteen

zondagavond 13 maart is er om 18.30 uur een activiteit in de Hoeksteen voor jongeren van 17-24 jaar. Er wordt gestart met een pizzamaaltijd. De opzet is elkaar te ontmoeten in een ongedwongen sfeer en te inventariseren welke behoefte er leven onder jongeren in de leeftijdsgroep ten aanzien van kerk, geloof en zingeving. Gastheer zijn Toby Schouwstra en Teunard van der Linden. Alle beoogde deelnemers hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. We hopen op een goede opkomst en mogelijk vervolg!