



### Bij deze dienst

Het is vandaag de 4<sup>e</sup> zondag in de tijd vóór Pasen, zondag Laetare ('Verblijd u'), de zondag van de vreugde, nu het Paasfeest in zicht komt. De vreugdevolle Psalm 122 is de Psalm van de zondag. We zingen ook uit Psalm 103 en het lied 'Abba Vader', met het oog op de schriftlezing uit Lucas 15, de gelijkenis van de vader met de twee zonen. Ook de kinderen horen vanmorgen dit klassieke Bijbelverhaal. De twee kleine gelijkenissen daaraan voorafgaand en daarbij horend lezen we ook, over het verloren schaap en de verloren penning. De lezing uit Ezechiël 34, over slechte herders en (wereld)leiders klinkt als contrastverhaal bij het thema van de goede Herder; het gezongen lied Psalm 79:5 bevestigt de belofte, waarmee deze lezing eindigt: dat God zelf ons zal hoeden en weiden in het woeden der tijden. Het slotlied brengt onze verbondenheid met de lijdende mensheid en het lijden van Christus te binnen. Van harte een goede en gezegende dienst gewenst.

### Zondag 27 maart 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Teunard van der Linden, 4<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

Liturgische kleur: paars Deze dienst is ook te volgen via de live stream: [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl) en/of via de kerkradio

Ouderling van dienst: Rintse Twijnstra / diaken: Sissy de Boer / organist: Eeuwe Zijlstra

Lector : Syds Keuning / Schriftlezingen: **Ezechiël 34 : 1-12 / Lucas 15 : 1-10**

Kindernevendienst: Aafke van der Zee / kinderopas: Boukje Bruinsma

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

**Collecte in de kerk:** (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk). We verlaten de kerk via de toren ingang.

Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen.

De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

### Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar de fam. **De Koning, Jac. Catsstraat 10** en naar **mevr. W. v.d. Meij- Feikema, De Spiker kamer 186**

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

### Meeleven

- Dhr. Rein Engelman is verhuisd binnen Noorderbreedte.
  - Dhr. Sjoerd van der Schaar verbleef afgelopen week in het MCL voor een hart- en longonderzoek. Met hem zijn we dankbaar dat het weer de goeie kant op mag gaan.
  - Dhr. Jaap van der Meulen volgt stap voor stap een behandeltraject, in de hoop op levensverlengend resultaat.
- Wij wensen al onze zieken sterkte en Gods nabijheid.

### Uitleg 4<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd.

De schikking is n.a.v. **Lucas 15 vers 11 – 32** waarin o.a. de gelijkenis van de verloren zoon wordt verteld. Een bekend gedeelte, maar halverwege de Veertig – dagentijd ook een tekst die kernachtig samenvat waar het God om te doen is.

Deze gelijkenis die beeldend vertelt waar het koninkrijk van God mee te vergelijken is. In deze gelijkenis staat het huis van God de Vader centraal. Daar is voor iedereen plek en het is er goed. Voor de jongste zoon, die na een verkwist leven op zijn schreden terugkeert. Voor de oudste zoon, die is gebleven, maar al die tijd nog niet ontdekt heeft dat hij het beter heeft dan hij beseft.

De nadruk bij deze gelijkenis ligt op de terugkeer van de verloren zoon.

Kijkend naar het nog grotere plaatje, zou je Lucas 15 vers 11 – 32 kunnen lezen als een uitnodiging om bij de Vader thuis te vertoeven. Of je daar nu nog bent of naar terugkeert, het leven is er goed.

Lucas schetst ons zo iets van het toekomstplaatje waarnaar we op weg zijn.

Kernwoorden zijn: **open huis – welkom – thuis – voor iedereen**. De verloren zoon komt thuis.

We plaatsen groene en bloesemtakken van de magnolia in de schikking. Feestelijk en symbool voor een nieuw begin.

De roze doek verwijst er naar dat we halverwege zijn, van paars naar wit, de opstanding.

De tekst bij de schikking luidt: Welkom thuis, hier mag je zijn. De Vader viert een feest. Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis, te lang weggeweest. Welkom thuis.

*"Kom maar binnen, Hij sluit je in zijn armen. Je hoort hier, in zijn aanwezigheid. Deel in de vreugde en open nu je handen. Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid."*

**Meditatie` ‘Wij zijn de schapen, die uw roepstem horen.’** (Psalm 79:5, Liedboek)

De Bijbel is als boek nauw verweven met de agrarische samenleving van het oude Israël. Daaraan wordt een stroom aan beelden en gelijkenissen ontleent, die ons Gods heil en de betekenis van het geloof voor ogen stellen.

Eén van de sterke beelden uit het O.T. is dat van God als herder en hoeder van zijn volk. Telkens weer leidt, weidt en herbergt Hij het, in het woeden van de tijden. Zo mogen ook wij onszelf zien met de dichter van Psalm 79: als ‘schapen van zijn weide’.

We vinden dit beeld in Psalm 23, Psalm 100 en ook in dit lied, met zijn meeslepende melodie uit Genève, 1551.

In de Bijbel gaat het niet alleen over goede herders, maar ook over slechte. De profeten Ezechiël en Jeremia spreken hiervan: over leiders die geen leiders zijn, omdat zij zichzelf weiden en de kudde laten stikken. Falende (wereld)leiders: het is een actueel beeld.

De Heilige Schrift stelt ons het menselijke belang en de waarde van ieder menskind en mensenleven voor ogen. Hun en ons welzijn zal de focus zijn van goede leiders, die niet hun eigen glorie of eigen gelijk volgen en nastreven, maar de kudde verantwoordelijk leiden en voorgaan, anders dan deze te verstrooien, de woestijn en zelfs de dood in te jagen.

Als het te gek wordt, zien de profeten in de Geest en zingt Psalm 79, zal God zelf als levende Heer, Heiland en Herder zijn kudde weiden in gerechtigheid. Dat is een grote belofte voor deze tijd. Gods vijanden vergaan.

*O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,  
Wij zijn de schapen die uw roepstem horen,  
Gij, onze Herder, zult ons veilig leiden  
Aan stille wateren en in groene weiden.  
Geslacht meldt aan geslacht / uw goedheid en uw kracht,  
De grootheid van uw daden.  
Zo gaat een blinkend spoor / van lof de eeuwen door.  
Wij prijzen uw genade. Ps. 79 vers 5*

Hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

**Overige kerkdiensten in de komende week :**

zaterdag 26 maart – 19.30 uur	4 <sup>e</sup> Passie Avondgebed in de Nicolaaskerk te Midlum
zaterdag 2 april – 19.30 uur	5 <sup>e</sup> Passie Avondgebed in de Nicolaaskerk te Midlum
zondag 3 april – 9.30 uur	Grote kerk- voorganger ds. T.G. van der Linden – 5 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd
zondag 3 april – 10.30 uur	de Batting voorganger ds. L.W. Nijendijk, ouderling Lies Hager, organist dhr. Kees Schout

**K....K... zoekt geld.....**

Deze zondag de presentatie van Koster Kees over het Gambia project. Na de dienst is er de mogelijkheid om een schooltas mee naar huis te nemen om vervolgens te vullen met de nodige spulletjes die beschreven staan op het verlanglijstje. De gevulde schooltassen kunnen op zondag 17 april weer ingeleverd worden.

**Oekraïne**

Het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. **Help mee!** U kunt uw gift na de dienst in de collectebus (met de kleuren van de Oekraïense vlag) doen.

**Bijbel365**

Dagelijks te volgen via de website van de kerk is het bijbelleesproject, waaraan zo'n 8 personen meewerken. We zouden de groep van lectoren nog graag wat uitbreiden. Wilt u helpen met af en toe 2 hoofdstukken voor de lezen, neemt u dan contact op met projectleider Hildo Mellema (h.d.mellema@gmail.com). Op de website is verder te horen en te zien, hoe een en ander werkt.

Het is mooi en belangrijk dat Gods woord dagelijks klinkt in onzekere tijden.

**Agenda voor de komende week:**

dinsdag 29 maart	14.00 uur	de Hoeksteen	Pastoraatsgroep / bezoekers / ouderlingen : ophalen Paasgroet
dinsdag 29 maart	14.30 uur	de Hoeksteen	Moederclub
donderdag 31 maart	19.45 uur	de Hoeksteen	AED- cursus o.l.v. dhr. Anne Bouma

**zaterdag 2 april** een voorjaars-excursie, een orgel dag, die start in de Lambertuskerk te Arum. Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. De andere deelnemende kerken zijn de Michaëlskerk en de Grote Kerk te Harlingen. De organisatie is in handen van Organum Frisicum, 'het Friese orgel'. Meer info in de nieuwe Getijdenstroom nr 4. blz 19. (komt deze week uit)

*Waar Gods Woord bij me is, vind ik:*

*In de veemde mijn weg,  
In het onrecht, mijn recht;  
In de onzekerheid mijn houvast;  
In het werk mijn kracht;  
In het lijden het geduld.*

D. Bonhoeffer