



Bij deze dienst

Het is vandaag de 2e zondag in de Veertigdagen. We luisteren naar het verhaal van Jezus' verheerlijking op de berg. Over hoe de ontmoeting met God glans geeft aan het leven en doet stralen. De tenten voor Mozes en Elia, die Petrus op wil slaan, geven geen pas en kunnen beter opgeslagen worden voor de vluchtelingen in ons midden. Intussen hopen wij op een einde aan het geweld en zondag weer op een goede viering, ook voor degenen die thuis of elders met ons verbonden zijn.

Zondag 13 maart

9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Teunard van der Linden - gezinsdienst

Liturgische kleur: **paars** Deze dienst is ook te volgen via de live stream: www.pg-harlingen.nl en/of via de kerkradio

Ouderling van dienst: Wanner Los / diaken: Anne van der Tuin / organist Bauke van der Meer

Lector : Lies Hager / *Schriftlezingen* : Lucas 9 : 28-36

Kindernevendienst: Berber Twijnstra / kinderoppas: Saïda Smilde

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte in de kerk: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk). We verlaten de kerk via de toren ingang.

Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen.

De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **dhr. W. Bosma**, en naar

fam. G. Wierda. Aan beide oud-kosters een groet ter bemoediging.

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Uitleg basisschikking 40 dagentijd 2^e zondag van de 40 dagentijd. De uitleg is n.a.v. van Lucas 9 vers 28 – 36.

Het gedeelte over wat wel de verheerlijking van Jezus wordt genoemd, volgt na een toespraak van Jezus over Hem navolgen. Lucas beschrijft Jezus die met Petrus, Jacobus en Johannes de berg opgaat. Het lijkt alsof de toekomst waar Jezus het over had, zich voor hun ogen opent. Terwijl de drie leerlingen slapen, spreekt Jezus met Mozes en Elia over de dingen die gaan komen, de weg die Jezus moet gaan naar Jeruzalem. Als de leerlingen wakker worden bevestigd een stem uit de wolk die over komt drijven het Zoon-zijn van Jezus. Kernwoorden vandaag zijn erkenning – verheerlijking – ontmoeting.

Vandaag staat de verheerlijking op de berg centraal. En beeldend verhaal en tegelijkertijd niet zichtbaar. Tegelijkertijd gaat het verhaal ook over ontmoeting.

Tussen de takken zien we gipskruid, een prop wikkeldraad, plukjes wol, gedroogd grassen. Het is de bedoeling om een wolk te maken. Het is er maar we kunnen het niet goed zien. De wolk is ook een directe verwijzing naar de tekst waar het gaat om de stem die uit de wolk komt. De tekst die bij de schikking staat luidt: Woordeloos blijven de leerlingen achter. Ze kregen een hemels perspectief op Jezus. Een ervaring die alle werkelijkheid tart: Jezus, Gods Zoon.

Overige kerkdiensten :

zaterdag 12 maart – 19.30 uur 2^e Passie Avondgebed in de Nicolaaskerk te Midlum

zondag 13 maart – **9.30 uur** Jeugdkerk in de Hoeksteen

zondag 13 maart – **19.30 uur** Grote Kerk – voorganger ds. L.W. Nijendijk, **Joh. De Heer Zangdienst**

zaterdag 19 maart – 19.30 uur 3^e Passie Avondgebed in de Nicolaaskerk te Midlum

zondag 20 maart – 9.30 uur Grote kerk- voorganger ds. Ulbe Tjallingii; 3^e zondag veertigdagentijd

Palmpasestokken kindernevendienst:

Heb je misschien nog Palmpasestokken thuis? Dan verzoeken we je deze de komende zondag(en) mee te nemen naar kerk en in de hal van de ingang neer te leggen.

Kun je ze niet in de kerk brengen, dan graag contact opnemen met **Alie tel 430093** of **Mirjam tel 06-55168632**.

Dan kunnen we met Palmpasestokken weer een mooie Palmpasestok maken!

Vacatures binnen kerkenraad:

Wilt u met ons meedenken? Lever dan aub namen van gemeenteleden in, voor het ambt van seniorenouderling – 3 sectie ouderlingen, twee diakenen en een ouderling-kerkrentmeester. Het kan nog tot a.s. donderdag 17 maart (voor 12.00 uur) bij de scriba, ondertekend met uw naam en adres. Bij voorbaat dank. AvdK-Z avdkzegel@ziggo.nl of Midlumerlaan 2-28

Ter bemoediging voor ons allen : **‘Niet door kracht, noch door geweld zal het geschieden, zegt de HEER, maar door mijn Geest.’ Zach. 4:6**

K..... zoekt geld.....

Een welbekend gemeentelid kwam met een verzoek bij de Diaconie. Daar zijn we blij mee, want immers zijn wij eigenlijk allen diaconaal medewerkers. Het verzoek van deze persoon begon met de mededeling dat hij op zoek is naar geld. Volgende week zondag 20 maart wordt het verzoek in de dienst aan u voorgelezen. En op zondag 27 maart is hierover een presentatie.

Oekraïne

Het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. **Help mee!** U kunt uw gift na de dienst in de collectebus (met de kleuren van de Oekraïense vlag) doen.

Voedselbankactie

Op zaterdag 19 maart a.s. houdt de Diaconie een inzamelingsactie voor producten voor de voedselbank.

U kunt de producten tussen 11:00 - 13:00 uur afgeven in de Hoeksteen. De voedselbank heeft behoefte aan onderstaande producten: **Zakjes mix voor nasi/macaroni / Pasta/rijst / Pakjes soep / cup a soup / Knäckebröd / Groente in blik / Pakjes zuurkool / Pannenkoek mix / Thee.** Mocht u niet in de gelegenheid zijn om producten te brengen naar de Hoeksteen en u wilt wel een bijdrage leveren aan de Voedselbankactie dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer:

NL79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie PG Harlingen – Midlum o.v.v. voedselbankactie

Namens de Diaconie alvast hartelijk dank voor uw bijdrage en we ontmoeten u graag zaterdag 19 maart a.s.

Goederen voor Oekraïne

Vorige week woensdag hebben een aantal mensen van de Inbreng overlegd wat we via de fam. Nammensma uit Sexbierum, waarvan hun zoon Willem in Oekraïne zit, zouden kunnen betekenen voor de mensen in Oekraïne. Na overleg met de familie Nammensma hebben de dames heel veel kleding en schoeisel uitgezocht en gesorteerd. Verder hebben we de goeie matrassen uitgezocht. Dit resulteerde in een 20 tal zakken kleding en schoenen en vele matrassen en dat hebben we woensdag naar Sexbierum gebracht, waar het in grote dankbaarheid is ontvangen. Vorige week vrijdag zijn een 5tal trucks met kleding, matrassen en etenswaren naar Oekraïne gegaan.

Agenda voor de komende week:

zondagavond 13 maart is er om **18.30 uur** een activiteit in de Hoeksteen **voor jongeren van 17-24 jaar**. Er wordt gestart met een pizzamaaltijd. De opzet is elkaar te ontmoeten in een ongedwongen sfeer en te inventariseren welke behoefte er leven onder jongeren in de leeftijdsgroep ten aanzien van kerk, geloof en zingeving. Gastheer zijn Toby Schouwstra en Teunard van der Linden. Alle beoogde deelnemers hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. We hopen op een goede opkomst en mogelijk vervolg!

maandag 14 maart	14.00 uur	Breicafe	de Hoeksteen
dinsdag 15 maart	14.30 uur	Gesprekskring rond de tafel	Marnehiem 42
dinsdag 15 maart	14.30 uur	Moederclub	de Hoeksteen
dinsdag 15 maart	19.30 uur	2e BACH passiemuziek	de Hoeksteen
dinsdag 15 maart	20.00 uur	Literatuurkring	Folkert Poststraat 13 Midlum
donderdag 17 maart	9.45 uur	Gesprekskring Almenum	Almenum in de grote zaal
donderdag 17 maart	19.30 uur	Kerkenraadsvergadering	de Hoeksteen
vrijdag 18 maart	14.00 uur	consistorie vergadering	de Hoeksteen
zaterdag 19 maart	11.00- 13.00 uur	Voedselbankactie	de Hoeksteen. zie hierboven en blz 10 in Getijdenstroom nr. 3

*Hoog naar de bergen richt ik thans mijn ogen
Vanwaar komt mijn hulp, waar moet ik heen?
De bergen staan daar, trots en onbewogen,
Mijn hulp verwacht ik van de Heer alleen.*

*Hij die de hemel en de aarde maakte,
Doet u niet wankelen zolang u leeft.
De Heer, die heel uw leven u bewaakte,
Hij laat niet toe dat u de moed begeeft.*



***Mijn hulp is van de Here,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 121 : 2***