



**Bij deze dienst**

Het is vandaag de eerste zondag van februari. Deze dienst staat (in herinnering aan de Watersnoodramp van 1 febr. 1953) in het teken van ZWO, dat staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Een aantal jarens vanuit de diaconieën en ZWO-groepen in Friesland aandacht besteed aan Rwanda. Vandaag doen we dit voor de laatste keer. We zingen ook nog keer het speciaal gemaakte Friese lied van verbondenheid met dit land. Het blijven indringende verhalen, uit een arm land met een heftige geschiedenis van genocide. De lezing is, in vervolg op vorige week, opnieuw uit Genesis, over aartsvader Abraham. Als Sarah sterft, wil hij perse een eigen graf in het land Kanaän kopen. Wat daarachter steekt, horen we in de preek. We zijn blij dat de kerk weer toegankelijk is voor bezoekers en hopen in de kerk, thuis en elders verbonden op een fijne dienst. Van harte welkom!

**Zondag 6 februari Voorganger ds. Teunard van der Linden**

**Liturgische kleur groen** Deze dienst is ook live te volgen via de livestream: [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl) en/of via de kerkradio

Ouderling van dienst: Jet Twijnstra / diaken: Ytie Nijdam / organist: Eeuwe Zijlstra

Lector Aagje Wouda / *Schriftlezingen* :

Coördinatoren: Aafke van der Zee en Evelien de Boer

Kindernevendienst: Mirjam de Boer / kinderoppas: Carla Ozinga

Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

**Collecte in de kerk:** (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk). We verlaten de kerk via de toren ingang.

Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen.

De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

**Zondag 6 februari collecte voor de zending**

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor één van de projecten van Kerk in Actie in Rwanda, opvang en scholing van kwetsbare weeskinderen. Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide in 1994 in Rwanda, groeide uit tot een organisatie voor kinderen en hun verzorgers, die te maken hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben.

Er wonen in Rwanda ongeveer 230.000 weeskinderen.

Een bijdrage voor dit werk kunt u overmaken naar NL33 RABO 0105 9321 91 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen o.v.v. Rwanda. Dit is een aparte rekening van de ZWO-commissie, die onder de diaconie valt. Hartelijk dank voor uw bijdrage !

**Omzien naar elkaar:**

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

**mevr. A. de Boer-Bekkema**, ( is herstellende van een knieoperatie )

**mevr. F. van Lohuizen – voor de Poorte** ( is herstellende van een heupoperatie )

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

**Kerkrijden... contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093 / mob 06 220 661 71**

zondag 6 februari autodienst K. Hager tel. 0517 414828

**Meeleven**

– Dhr. Rein Engelman werd getroffen door een ernstige hersenbloeding en revalideert bij Noorderbreedte in Leeuwarden. Wij leven mee met zijn vrouw en kinderen en bidden om sterkte en kracht.

– Op het moment van schrijven verblijft dhr. Sjoerd van der Schaar een paar dagen in het MCL ivm een blaasonderzoek.. Gelukkig gaat het al weer de goede kant op.

– Wij denken aan Boukje Bolt-ten Napel en haar gezin en bidden om kracht en Gods Nabijheid.

*Wij wensen alle zieken, genoemd en niet genoemd heel veel sterkte en kracht.*

**Overige kerkdiensten**

– De kerkdienst in de Batting gaat ook **deze zondag (6/2) nog niet door.**

– De bijzondere dienst op 13 februari in Tzum kan helaas NIET doorgaan.

– **Zondag 13 februari** – 9.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden, ouderling Rintse Twijnstra

**Meditatie** : “Wie roemt, roeme in de Heer” II Kor. 10:17

Ik herinner mij uit de jaren '80 het liedje “t Is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig, dat zie je in een ogenblik.”

Een songtekst die overloopt van trots en eigendunk. Achter de humor van de overdrijving in dit liedje schuilt een kern van waarheid: dat je jezelf in onze hedendaagse cultuur goed moet kunnen presenteren. ‘Ik’ is belangrijker geworden dan ‘wij’. In het onderwijs, de opvoeding, de sport... Wij worden aangemoedigd, onszelf aan te prijzen. Bij sollicitaties en beroepscommissies is het niet anders. We voelen dan het contrast met het nuchtere woord van Paulus aan de gemeenteleden en medewerkers in Korinthe, om niet jezelf aan te prijzen. Om niet met de hand op de borst te slaan en ‘ego’ op de troon te zetten, dan wel te laten.

Het ‘dikke ik’, waarover premier Rutte het een aantal keer gehad heeft, levert niet alleen in de samenleving, maar ook in de kerk niets op. In de kerk al helemaal niet. In de gemeenschap van de Heer komt het aan op de gezindheid van Christus, op een geest van dienstbaarheid en behulpzaamheid. Ons eigen ‘ik’ kan daarbij niet op de voorgrond staan. Ja, wij mogen onze talenten ontwikkelen, ‘opstaan en schitteren’ (Jes. 60:1), op de voorwaarde dat ik ‘in Christus’ gebeurt. Kijk steeds naar Hem, laat zijn kracht werkzaam in je zijn.

Dat bedoelt Paulus met ‘spreek niet groot van jezelf, maar van de Heer.’ De verzoeking om jezelf toch heel wat te vinden is groot. Daarom spreekt hij in het aansluitende vers van ‘de proef doorstaan’. Deze proef, om niet te vervallen in eigendunk, om niet jezelf beter en hoger te achten dan anderen, duurt ons leven lang. Gelukkig is het Heer zelf, zegt Paulus tot slot, die zijn kracht en Geest in ons laat werken, die òns aanbeveelt.

Hij zal ervoor zorgen dat onze talenten tot hun recht komen, niet tot meerdere glorie van onszelf, maar ten dienste van de gemeente en de mensen op onze weg. Lied 840 zegt:

*1. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom  
want mijn leven is onder de macht gesteld  
van de Heer die mijn dagen en nachten telt  
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.*

*2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,  
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,  
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,  
wees de adem waaruit ik ontsta*

met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

#### HOE ZIET ONZE AGENDA ER IN DE KOMENDE WEEK UIT:

- Maandag 7 februari : **Moderamen-vergadering** om 19.30 uur in de Hoeksteen
- Maandag 7 februari **Bijbelkring in de pastorie** van 10.00-11.30 uur. Van harte welkom!
- ~~Dinsdag 8 februari~~ **De open koffie ochtend in de Hoeksteen gaat NIET door !!**
- ~~Dinsdag 8 februari~~ **De OOG om OOG kring gaat NIET door.** De avonden zijn verzet naar dinsdag 22 maart en dinsdag 5 april .
- Woensdag 9 februari **Gesprekskring HARLINGA begint om 9.45 uur (tijd staat verkeerd in Getijdenstroom)**
- Woensdag 9 februari Gespreksavond in het kader van Jongeren Ontmoeten elkaar (JOE), om 20.00 uur in de pastorie.
- ~~Donderdag 10 februari~~ De geplande **AED cursus** gaat niet door en wordt verzet naar donderdag 31 maart (opgave is nog mogelijk bij de scriba)
- Donderdag 10 februari In de Grote Kerk is er van 19.30 tot 20.30 uur weer een moment van stilte en orgelmuziek.

