



Bij deze dienst

In deze dienst gaat kandidaat Arjen de Gorter voor, u welbekend. Twee laatste zondagen nog, inclusief de dienst op deze zondag, telt de tijd van Epifanie. Op de eerste zondag in maart begint met de Veertigdagen de tijd voor Pasen. Het is een weekend, waarin weer en wind getrotseerd moeten worden om in de kerk te komen. Dat vraagt om dapperheid, die beloond wordt. Graag wensen we elkaar een goede dienst, ook degenen die via de livestream thuis of elders met ons verbonden zijn. Het is de laatste dienst met mondkapjes en **nu nog zonder koffiedrinken**. Vanaf volgende week zondag zullen de meeste dingen weer 'normaal' zijn. We zijn blij met dit vooruitzicht, na twee jaar geduld te hebben geoefend!

Zondag 20 februari Voorganger kandidaat A.T. de Gorter

Liturgische kleur groen Deze dienst is ook live te volgen via de livestream: www.pg-harlingen.nl en/of via de kerkradio

Ouderling van dienst: Aafke van der Zee / diaken : Anne van der Tuin / organist Eeuwe Zijlstra

Lector : Jet Twijnstra / *Schriftlezingen* : *Johannes 4 : 7 – 17 en Johannes 15 : 9 – 17*

Coördinatoren: Rintse Twijnstra en Aafke van der Zee

Kindernevendienst: Ymieke Miedema / kinderoppas: Carla Ozinga

Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte in de kerk: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk). We verlaten de kerk via de toren ingang.

Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen.

De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging **naar fam. S. Bijlsma**,

naar **dh. R. Engelman**, momenteel verblijvend Noorderbreedte Revalidatie,

en naar de **fam. E. Haakma**.

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Meeleven

We leven mee met de zieken, met wie wachten op een operatie en wie werken aan hun herstel. Wij zijn ook, in onze gedachten en gebeden, verbonden met degenen voor wie het afscheid van het leven dichtbij gekomen is en wensen hen Gods nabijheid, moed en kracht, ook degenen die hen omringen en verzorgen.

Autorijden (wijziging t.o.v. wat in Getijdenstroom staat vermeld)

zondag 20 februari Dirk Alberda tel.416843

zondag 27 februari Oane Zuidema tel. 430093

Overige kerkdiensten:

– **zondag 20 februari 10.30 uur** Dienst in de Batting – voorganger pastor Ineke Beverlo – ouderling Annie van der Kooi

– **Zondag 27 februari 9.30 uur** Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden, ouderling Lies Hager
in deze dienst nemen we afscheid van Harmen Bloemhof als voorzitter van de kerkenraad en zal Wanner Los worden bevestigd in het ambt van ouderling, als nieuwe voorzitter van de kerkenraad. Heel fijn dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid zo gewaarborgd is. De trompetgroep onder leiding van Syds Keuning zorgt voor extra aankleding van de dienst van afscheid en bevestiging. Feestelijk zal het ook voelen, deze **zondag (27/2) weer koffie te kunnen drinken** met elkaar na afloop van de dienst.

– **vrijdag 4 maart** – Wereldgebedsdag met als thema: “*van alle tijden en plaatsen*” organisatie Werkgemeenschap van kerken. **Aanvang 19.30 uur Locatie: de Vermaning, Zoutsloot.** Voorgangers ds. T.G. van der Linden en ds. W. Beuker. Aansluitend om 20.15 uur : *Lezing/presentatie/gesprek “van Caspar tot Christus, 450 jaar dwang, drang en gezang. Kerkelijk Harlingen in beeld (1572 -2022)”*

Meditatie 'Wie wind zaait, zal storm oogsten' Hosea 8:7

Israël heeft wind gezaaid. Daardoor zal het storm oogsten. Met deze woorden kondigt de profeet Hosea de ondergang van de stam Efraïm aan. Het is sindsdien een geveleugeld gezegde geworden. Een bekende variant is (in meerdere talen): 'Wie haat zaait, zal storm oogsten.' Deze gezegdes zeggen zoveel als: wie onrust veroorzaakt, zal er ook de gevolgen van ondervinden. Daarbij gaat het om de consequenties van ons gedrag. De nieuwe me-too golf die op dit moment in de media actueel is, getuigt daar ook van. Gedrag beklijft, ongewenst gedrag in het bijzonder. Wie wind zaait, zal storm oogsten. Een storm van verontwaardiging en negatieve publiciteit. Groot kunnen ook de gevolgen voor de slachtoffers zijn. We weten dit weekend weer wat storm is: dan komt alles op losse schroeven te staan en houden we onze adem in. Je hoopt dat het overwaait en voorbijraast, zonder veel schade. Paulus gebruikt in zijn tweede brief aan de Korinthiërs vergelijkbare taal als de profeet Hosea, maar dan positief, als hij schrijft: Wie karig zaait, zal karig oogsten, wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Wie goed doet, goed ontmoet! Laten we zo ook bij de herstart van de kerkdiensten overvloedig zaaien. Onszelf geven en elkaar verblijden, door er de schouders onder te zetten en van harte mee te doen. Leegte, haat en karigheid brengen niets op, noch voor jezelf, noch voor de ander, noch voor de omgeving. Geloof, hoop en liefde daarentegen vormen aanstekelijk zaaigoed. Zij brengen het goede en zelfs het beste voort onder de zon. Willem Barnard dicht (Lied 321):

<i>1. Niet als een storm, als een vloed, niet als een bijl aan de wortel komen de woorden van God, niet als een schot in het hart.</i>	<i>2. Maar als een glimp van de zon, een groene twijg in de winter, dorstig en hard deze grond – zo is het koninkrijk Gods.</i>	<i>4. Kinderen, armen van geest, mensen gelouterd tot vrede, horen de naam in hun hart, dragen het woord in hun vlees.</i>
--	---	--

Ik leid zelf komende zondag een doopdienst in Witmarsum met twee dopelingen. Ook zo wordt het goede gezaaid: Gods naam die met ons gaat, dit leven door. Hopelijk komen we de storm Eunice met code rood ook voor Friesland goed door. Vast is ons vertrouwen, ook in stormachtige tijden.

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Bevestiging nieuwe ambtsdrager:

Onder het kopje "**overige kerkdiensten**" (zie blz 1 van deze brief) kunt u lezen dat **D.V. zondag 27 februari dhr. Wanner Los** zal worden bevestigd als ouderling van onze gemeente, met als bijzondere opdracht : voorzitter van de kerkenraad. Dit heeft vorige week iets uitgebreider op de zondagsbrief gestaan.

Volgens de kerkorde behoort bovenstaande 2 zondagen van te voren worden afgekondigd en dit verheugden bericht zal dus ook zondagmorgen opnieuw aan u worden medegedeeld. Mocht u bezwaar maken dan kunt u dat aangeven tot uiterlijk 21 februari a.s. bij de scriba via de mail avdkzegel@ziggo.nl , of telefonisch 0517 851995 of schriftelijk op mijn huisadres Midlumerlaan 2-28. Dit bericht zal ook 2 zondagen op de zondagsbrief worden vermeld.

Hartelijke groet Annie van der Kooi-Zegel (scriba)

Agenda in de komende week:

Komende week vergadert de **kindernevendienst** in wisselende samenstelling over de Veertigdagentijd en de gezinsdienst op 6 maart en wordt ook vast vooruitgekeken naar de Paasviering.

Literatuurkring : Dinsdag 22 februari komt de literatuurkring weer bij elkaar in de Hoeksteen. Aanvang 20.00 uur.

Almenum : Donderdag 24 februari, 10.00 uur gesprekskring in Almenum De koffie staat vanaf 9.45 uur klaar. Van harte welkom.

Zaterdag 26 februari is de geplande excursie **naar de Sjoel in Elburg**, een activiteit in het kader van Kerk en Israël. U kunt zich hiervoor nog tot vrijdag aanmelden bij Harmen Bloemhof. Opgave s.v.p. op 06-53184015 of via de mail harm.bloemhof@ziggo.nl. tot en met donderdag 24 februari. Het vertrek uit Harlingen is plm 11.00 uur.

Nieuws van de Samen aan tafel commissie.

Op 2 maart hopen we weer een bijeenkomst te organiseren. Plaats: **de Haven Noorderkade 2 / Aanvang maaltijd: 17.30 uur inloop vanaf 17.15 uur**. Kosten: € 6 per persoon. U kunt zich opgeven via de intekenlijsten die achterin de kerk liggen. Als het vervoer een probleem is kunt u contact opnemen met een van de commissieleden. (Zie Kompas blz 18-19)

Spaaractie zondag 6 maart

Graag uw medewerking gevraagd om zoveel mogelijk **oude melk- en zuivelpakken** te sparen en deze te deponeren onder groene banken van in de hal bij de consistorie. Op zondag 6 maart gaan we er creatief mee aan de slag. De kinderen werken ook thuis alvast aan de bouwwerk van afval, in het kader van mondiale bewustwording en de noodzaak van verduurzaming, ook als oproep aan het adres van de kerk. Samen op de aarde zorg dragen voor de aarde!