

Grote Kerk Harlingen Zondag 27 februari 2020

Voorganger: ds T.G. van der Linden

Ouderling: Lies Hager; Lector: Wibbina Schaaap

Organist: Sjouke Bruining

m.m.v. trompet ensemble o.l.v. Syds Keuning

Dienst van afscheid en bevestiging

ouderling-voorzitter kerkenraad

aftredend: Harmen Bloemhof;

aantredend: Wanner Los

Koster: Koster Kees

VOORBEREIDING

Orgelspel en trompetmuziek

Welkom

Zingen: Psalm 122: 1

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: 'Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!'
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 122:3

3. Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede

Gebet om ontferming

Woord van genade

Antwoordlied: 885

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en
Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

refrein:

*Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o
Heer, iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.*

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; kracht
voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

refrein

Gesprek met de kinderen

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,
en wie zich open stelt,
ervaart misschien een beetje licht,
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

DIENST VAN HET WOORD

Groet en gebed

Inleiding

Schiftlezing: Genesis 32:14-22

Tussenzang: Psalm 133

1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die de priester wijdt.

2. Als olie die Aärons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God de Heer.

3. Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil
verkregen/ en leven tot in eeuwigheid.

Vervolg Schriftlezing: Genesis 32:23-33

Zingen: Lied 333

Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt (2x).

Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD

Orgelspel

Antwoordlied 708:6

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

DIENST VAN AFSCHEID EN BEVESTIGING

Afscheid ambtsdrager
Gebed
Kort persoonlijk woord
en gedicht D. Bonhoeffer

Blijdschap

*Je bent gezegend met een gelukkig talent:
Jij kunt blij zijn.
Wees blij zoveel je kunt;
blijdschap maakt sterk.
Blij zijn betekent in alles God zien
en zijn liefde, daar
waar alles er vrolijk en vriendelijk uitziet,
maar ook daar,
waar het eens niet zo gaat
als jij wel graag zou willen.
Dat is niet zo gemakkelijk.*

Lied 900: Nada te turbe (naar Th. van Avila)

Nada te turbe, nada te espante;
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante;
sólo Dios basta.

Presentatie (door de ouderling van dienst)
Opdracht
Vragen, gelofte en gebed

Zegen met handoplegging
Zalving
Afsluitend gebed

Vraag aan de gemeente (gemeente gaat staan)
*Gemeente, zie hier uw nieuwe ambtsdrager.
Wilt u hem in uw midden ontvangen
en voor en met hem bidden in zijn ambt?*
(Ja)

Antwoordlied: 670: 1, 2, 3 en 7 (staande)

1. Kom Schepper God, o Heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

2. Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.

3. Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

7. Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan

Gedicht (John Bell)

*Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart
en leef in mij.*

Trompetmuziek

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: 834

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen (3x gezongen Amen)

Orgelspel

Collecte bij de uitgang 50-50 diaconie-kerk