

Orde van dienst Grote Kerk Harlingen
Zondag 2 januari A.D. 2022, 9.30 uur
Voorganger: ds Teunard van der Linden
Ouderling: Rintse Twijnstra
Lector: Jan de Jong
Organist: Eeuwe Zijlstra
Voorzangers :
Ids Albertsma
Harmen Bloemhof
Rintse Twijnstra



VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 68:7

God zij geprezen met ontzag,
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 68:11

Ook zelfs het land der duisternis
zal weten wat uw luister is,
Egypte zal U eren.
Het morgenland strekt als een bruid
de handen haastig naar U uit,
ook daar zult Gij regeren.
De wereld brengt U huldeblijk,
want heel de wereld is uw Rijk,
Jeruzalem het midden;
koningen overal vandaan
komen met schatting voor U staan,
elk land zal tot U bidden.

Gebed om ontferming

Glorialied: Nieuwjaarslied 513 Epifaniëntijd

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Gedicht

*Ze hadden hem al lang gezien,
een ster met heldere schijn,
ze wisten als geleerden
dit moet het teken zijn.
De wijzen uit het Oosten
zochten om het Kind,
de ster toonde hen de plek
God was hun welgezind!*

*Daar aangekomen knielden ze
voor de Heer van alle leven
om hem in diepe dankbaarheid
hun geschenken te geven.
Met vreugde gingen ze weer verder
beschermd door God de Heer,
vol blijdschap om dit Koningskind
keerden ze met vreugde weer.*

Naar een gedicht van Els Hengstman-van Olst

Orgelvers (gespeeld, niet gezongen) Psalm 72:5

*Leve de koning in ons midden,
geef hem Arabisch goud.
Laten wij dagelijks voor hem bidden,
nu hij de scepter houdt.
Het veld zal blinken van het koren.
Men zal het als een woud
zelfs op de bergen ruisen horen,
het ganse land is goud.*

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Schiftlezingen: Jesaja 60: 1-6
Mattheüs 2:1-12

Zingen: Lied 333

Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Verkondiging***DIENST VAN HET ANTWOORD*****Orgelspel**

Antwoordlied: Lied 468: 1, 2 en 4
(lied van rond het jaar 800)

1. Prijs de Heer die herders prijzen,
die in 's hemels paradijzen
alle engelen eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.

2. Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

4. Aan de koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied Lied 653: 1, 6 en 7

1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

6. Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Zegen**Orgelspel**

(Collecte bij de uitgang)

Een gezond en gezegend 2022 gewenst!